



AanZet

AanZet is het +16 werkmateriaal van de Jeugdbond voor jongeren en jeugdverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Kijk voor meer informatie op jbgg.nl/+16/aanzet

Redactie

Bartjan Boer, Corine Bravenboer-Bosland, Aline van de Maat (voorzitter), Dirk-Jan Nijsink (eindredactie), Frank van Putten

verbindt jongeren



Inhoud

Hoofdstuk 1	Feestvreugde.....	3
Hoofdstuk 2	Een nieuwe koningin	5
Hoofdstuk 3	Een duivels plan.....	7
Hoofdstuk 4	Ontkomen door omkomen.....	9

verbindt jongeren



Hoofdstuk 1 Feestvreugde

Lezen: Esther 1

Oogverblindend. Wat een pracht en praal. De schrijver van het boek Esther schildert je in dit eerste gedeelte de rijkdom en heerlijkheid van het rijk van Ahasveros. Honderdtachtig dagen lang vertoont hij alle vorsten van zijn immens grote rijk zijn heerlijkheid en schatten. Ter afsluiting houdt hij een maaltijd voor de inwoners van de burcht Susan, zeven dagen eten en naar hartelust drinken. Het moet buitengewoon schitterend geweest zijn. Het kan niet op, er zijn geen beperkingen. En koning Ahasveros staat in het middelpunt. Alles is gericht op zijn eigen eer.

Na zeven dagen feest wil de koning nog meer van zijn heerlijkheid laten zien en ontbiedt Vasthi. Maar dan wordt het feest verstoord door haar 'nee'. Vasthi weigert om voor die dronken mannen te verschijnen. Ahasveros' feestvreugde is meteen bedorven en hij vraagt raad bij zijn adviseurs. Vasthi wordt weggestuurd en in het hele land als afschrikwekkend voorbeeld gesteld.

Het is een veelgehoorde opmerking over het Bijbelboek Esther: de naam van de Heere wordt er niet in genoemd. Niet letterlijk. Maar de vinger van de Heere zie je in het 'nee' van Vasthi al terug. Niet Ahasveros, maar God regeert. Koningin Vasthi moest weg, omdat God een plan had met Zijn volk. Een Jodin, Esther, moest de nieuwe koningin worden. God had een opdracht voor haar: ze moest haar volk gaan redden.

Bijbelstudievragen

1. Probeer een beeld te krijgen van de heerlijkheid van het rijk van Ahasveros.
 - a. Wat lees je hierover in Esther 1-10?
 - b. Hoe zou Ahasveros zich gevoeld hebben tijdens die 180 dagen?
 - c. En hoe zou hij zich gevoeld hebben na de weigering van Vasthi?
 - d. Hoe reageer jij als je in je eergevoel geraakt wordt?
 - e. Lees Daniel 4:30. Wat valt je op? Waar gaat het om bij beide koningen?
 - f. Ken je meer voorbeelden van mensen (uit de Bijbel, maar ook nu) die hun rijkdom wilden laten zien?
 - g. Welke rol speelt 'eer krijgen' in jouw leven?

2. Vasthi weigert te verschijnen, ondanks het bevel van de koning.
 - a. Hoe zou Vasthi zich gevoeld hebben?
 - b. Wat vind je van de weigering van Vasthi?
 - c. Herken je de weigering van Vasthi? Wanneer zei jij 'nee'?
 - d. Wanneer moet je als christen 'nee' zeggen?

3. De feestvreugde van Ahasveros werd verstoord. Er zijn meer feesten te vinden in de Bijbel.
 - a. Hoe eindigt het feest van koning Belsazar (Daniel 5)?
 - b. Lees Prediker 7:2-4. Hoe spreekt dit Bijbelvers over feesten?
 - c. Ken je feesten in de Bijbel waar positief over gesproken wordt?
 - d. Welke feesten vier jij zelf?

Hoofdstuk 2 Een nieuwe koningin

Lezen: Esther 2

Ahasveros, de koning die alles meent te bezitten, mist iets. Hij mist een vrouw. Zijn dienaren stellen voor een plaatsvervangster te kiezen. 'Jong en knap', daar moet op gelet worden bij de keuze voor een nieuwe koningin. Er wordt alles aan gedaan om de koning te plezieren. De kandidaten krijgen een jaar lang een schoonheidsbehandeling. De keuze van de koning valt op Esther. Het is een op-vallende keuze. In die tijd werd niet getrouwd uit liefde, meestal werd er strategisch getrouwd zodat je macht vergroot of het grondbezit uitgebreid wordt. Maar nu wordt een arm, onedel meisje, een Jodin, de nieuwe koningin.

Esther is haar Perzische naam, vernoemd naar een afgod. Haar Joodse naam is Hadassa, ze leeft in twee werelden en haar namen laten dit zien. Ook de naam van haar neef en voogd, Mordechai, is een Perzische, naar een afgod vernoemde naam. Waarschijnlijk heeft hij een belangrijke positie aan het hof en is zijn Joodse naam, zoals bij Daniel, veranderd in een heidense naam.

Door Gods voorzienigheid is Mordechai op het juiste moment op de juiste plaats. Hij ontdekt een samenzwering tegen de koning, laat dit aan Esther weten en zij vertelt het weer aan Ahasveros. De betrouwbaarheid van Mordechai en Esther is hierdoor gebleken. Gods Naam wordt niet genoemd, maar Gods daden blijken.

Bijbelstudievragen:

1. Esther werd uitgekozen als een van de kandidaten omdat ze voldeed aan de eisen van de hovelingen.
 - a. Lees vers 2-4. Welke eisen werden gesteld door de hovelingen?
 - b. Wat zijn de schoonheidsidealen van onze tijd?
 - c. In hoeverre word je daardoor beïnvloed?
 - d. Wat zegt de Bijbel over schoonheid? Lees bijv. 1 Petr. 3:3-4.
 - e. Kun je uit de tekst herleiden of Esther vrijwillig meeding?
 - f. Hoe zou zij zich gevoeld hebben?
 - g. Wat was de reden dat juist zij gekozen werd om koningin te worden?

Stelling: Innerlijke schoonheid is belangrijker dan uiterlijke schoonheid.

2. Esther of Hadassa. Twee namen, twee werelden.
 - a. Wat is de betekenis van haar Joodse naam?
 - b. Zie je daarin gelijkenissen met haar geschiedenis?
 - c. Herken je die twee werelden als christen in onze maatschappij?
 - d. Wat betekent het voor jou om op te groeien in deze twee werelden?
 - e. Lees vers 10 en 20. Wat verbiedt Mordechai? Waarom zou hij dit doen?
 - f. Wat vind je hiervan?
 - g. Kom jij altijd uit voor je christelijke identiteit?
3. De nederige wordt verhoogd, merkt Maria op in haar lied in Lukas 1:52.
 - a. Wat lees je hierover in Esther 2?
 - b. Zouden Esther en Mordechai dit ook zo gevoeld hebben?
 - c. Ken je meer geschiedenissen uit de Bijbel waarin dit thema terugkomt?

Hoofdstuk 3 Een duivels plan

Lezen: Esther 3

Dat verwacht je niet, het begin van hoofdstuk 3. Dat had Mordechai niet verdiend, zou je zeggen. Nadat Esther is uitgekozen als koningin heeft Mordechai de samenzwering tegen de koning ontdekt. En dan maakt Ahasveros niet Mordechai, maar Haman groot! Haman is voortaan de hoogste man in het koninkrijk, een belangrijk adviseur van de koning. En dat is iets wat hij zich graag laat aanleunen, dat blijkt wel uit het bevel dat iedereen voor hem moet buigen.

Wie is Haman eigenlijk? De Agagiet, wordt hij nadrukkelijk genoemd. Waarschijnlijk is hij familie van Agag, koning van Amalek. Dat was het volk dat tijdens de woestijnreis het volk Israel zo laf in de rug aanviel, ook al een poging tot vernietiging. Op bevel van de Heere moest Amalek geheel vernietigd worden, maar dit bevel is nooit uitgevoerd. En nu staan ze weer tegen over elkaar, de geschiedenis herhaalt zich: Amalek tegenover Israel.

En alle mensen buigen. Iedereen? Nee, Mordechai niet! Hij blijft standvastig en dat moet wel opval-len. Als Haman dat te horen krijgt, ontvlamt zijn woede en blijkt er een diepe haat tegen het Joodse volk onder te zitten. Hij besluit om in een keer het hele Joodse volk op te ruimen en krijgt daarvoor volmacht van koning Ahasveros. De dag van de uitroeiing wordt door het lot bepaald. Maar hoe don-ker het ook lijkt te zijn voor het Joodse volk in Perzië, God zal uitkomst geven!

Bijbelstudievragen

1. Er wordt weleens gezegd: de wereld let op jou. Dat zie je ook in deze geschiedenis.
 - a. Wie merken als eerste op dat Mordechai niet buigt?
 - b. Wat is hun bedoeling als zij naar Haman gaan?
 - c. Hoe zou Mordechai zich hieronder gevoeld hebben?
 - d. Wordt er op jou gelet door andersdenkenden? Hoe merk je dat en hoe voel jij je hieronder?
 - e. Zijn er dingen waarin jij standvastig wilt blijven?
 - f. Hoe kun je standvastig blijven, ook als het moeilijk(er) wordt?

2. Er worden duivelse plannen gemaakt aan het hof, toch blijkt dat het bestuur van God over alle dingen gaat, zelfs over de datum die gekozen is.
 - a. Hoeveel tijd kreeg Haman (en het Joodse volk) om zich voor te bereiden?
 - b. Wanneer precies zou het volk uitgeroeid worden?
 - c. Deze dag was een instelling van de Heere. Waar dachten de Joden dan aan (Ex. 12:13)?
 - d. Welke overeenkomsten zie je tussen deze geschiedenis in Perzië en Egypte?
 - e. Lees Spreuken 16:33. Zie je dit terug in deze geschiedenis?

3. Haman tegenover Mordechai, Amalek tegenover Israel, het slangenzaad tegenover het vrouwen-zaad.
 - a. Welke drie typeringe geeft Haman van het Joodse volk?
 - b. Bespreek die typeringe. Wat vind je ervan?
 - c. Zou dit ook van jou als christen gezegd kunnen worden?
 - d. Hoe wordt het bevel verspreid?
 - e. Vergelijk met 1:1. Hoeveel landschappen zullen het geweest zijn?
 - f. Wat vertelt dit bovenstaande over Hamans' haat tegen de Joden en zijn plan om hen te doden?
 - g. Kun je een voorbeeld noemen van een geschiedenis uit de Bijbel waar deze Jodenhaat ook de boventoon voert?
 - h. Zijn er in de recente geschiedenis of nu ook nog voorbeelden te noemen?
 - i. Ben je zelf in je omgeving weleens in aanraking gekomen met antisemitisme? Hoe reageer je daarop?

Hoofdstuk 4 Ontkomen door omkomen

Lezen: Esther 4

Wij doen het vaak anders, ons verdriet houden we voor onszelf. Maar Mordechai doet dat niet, hij rouwt publiekelijk. De ondergang lijkt onontkoombaar, wat Esther ook doet. En niet alleen hij, de Joden rouwen allemaal. 'In zak en as' trekt Mordechai door de stad naar het paleis, maar voor de poort houdt hij halt. Een wet verbiedt het hem om verder te gaan, in het hof moet het leven een feest blijven, de koning wil niet geconfronteerd worden met ellende.

Mordechai mag niet zomaar naar Esther toe en kan haar dus niet vertellen over het bevel van Haman. Maar blijkbaar weten ze aan het hof toch iets over de band tussen Mordechai en Esther, haar dienaressen vertellen haar over de rouw van Mordechai. Ze stuurt meteen een knecht naar hem toe, die plunje moet gauw uit! Mordechai weigert en Esther, die waarschijnlijk de ernst van de situatie vermoedt, stuurt een knecht die boodschappen tussen haar en Mordechai overbrengt. Er moet snel iets gebeuren, samen maken ze een plan tegen het duivelse plan van Haman. Esther is bereid haar leven te wagen als alle Joden voor haar vasten en bidden.

Esther is in dit hoofdstuk op haar mooist, mooier dan na de schoonheidsbehandelingen in het eerdere hoofdstuk, ze weerspiegelt iets van de schoonheid van Christus. De duivel is gevaarlijker dan Haman, maar Christus is machtiger en meer dan Esther. Hij liep ook niet weg, maar stelde Zijn leven voor Zijn volk.

Bijbelstudievragen

1. Mordechai bekent kleur.

- Hoe laat Mordechai zijn rouw zien?
- Welke redenen kan Mordechai gehad hebben om zo te rouwen?
- Ken je meer mensen uit de Bijbel die op deze manier hun rouw lieten zien?
- Lees Esther 2:10, vergelijk dat met wat Mordechai nu doet (vers 1,4,6). Wat valt je op? Wat vind je daarvan?
- Mordechai verbergt zijn Jood zijn niet. Hoe kan een ander aan jou zien dat je christen bent?

Stelling: Er zijn omstandigheden waarin je beter over je geloof kunt zwijgen.

2. Het dilemma van Esther: haar afkomst verloochenen of haar leven riskeren.

- Lees vers 8. Wat vraagt Mordechai precies aan Esther?
- Vergelijk 2:16 met 3:7. Hoe lang is Esther nu al koningin?
- Lees 4:11. Wat kun je uit deze teksten opmaken over de omgang tussen Ahasveros en Esther?
- Wat zou jij aan Esther willen vragen na al die jaren aan het hof?

- e. Hoe zou Esther zich gevoeld hebben na het verzoek van Mordechai?
- f. Mordechai wijst Esther op Gods leiding in haar leven. Weer wordt de Naam van God niet genoemd, maar hoe kun je in dit hoofdstuk toch iets lezen over zijn vertrouwen op God?
- g. Kun jij iets zeggen over Gods leiding in jouw leven?
- h. Met welk doel heeft God jou op jouw plaats gesteld?

3. Esther is bereid haar leven in de waagschaal te stellen.

- a. Wat is de reactie van Esther op de vasthoudendheid van Mordechai?
- b. Wat vind je van deze reactie?
- c. Kun je nu ook nog vasten? Zo ja, hoe?
- d. Een bekende uitspraak van Esther staat in vers 16. Hoe zou Esther zich gevoeld hebben toen ze dit uitsprak?
- e. Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel van zelfopoffering?
- f. Herken jij zelfopoffering in je eigen leven?