

AanZet 'Markus; de Weg'



AanZet

AanZet is het +16 werkmateriaal van de Jeugdbond voor jongeren en jeugdverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Kijk voor meer informatie op jbgg.nl/+16/aanzet

Redactie

Bartjan Boer, Corine Bravenboer-Bosland, Aline van de Maat (voorzitter), Dirk-Jan Nijsink (eindredactie), Frank van Putten

verbindt jongeren



Inhoud

Bijbelstudie 1: Alles verlaten om Jezus te volgen	3
Bijbelstudievragen	4
Bijbelstudie 2: Jezus is de Zoon van God.....	5
Bijbelstudievragen	6
Bijbelstudie 3: Eén ding ontbreekt u	7
Bijbelstudievragen	8
Bijbelstudie 4: Aankondiging van het lijden	9
Bijbelstudievragen	10

Bijbelstudie 1: Alles verlaten om Jezus te volgen

Lezen: Markus 1:12-28

Goddelijk gezag en Goddelijke kracht. Dat is wat er naar boven komt als je Markus leest. Het is het meest compacte evangelie en alles is met een zekere haast geschreven; 'terstond' is een kenmerkend woord, maar ook 'weg'. Het Markus-evangelie beschrijft Jezus, de Zoon van God, op weg naar het kruis! De boodschap weerklinkt helder. In Markus 1:1 wordt meteen duidelijk dat dit de kern is: het gaat over Jezus Christus, de Zoon van God, Die Zijn leven heeft gegeven voor velen en Die in Zijn dienend leven ook een voorbeeld voor ons is.

Er is natuurlijk maar één Evangelieboodschap. Maar in de Bijbel vinden we wel vier evangeliën, vier beschrijvingen van die ene goede boodschap. Het evangelie van Markus is er daar één van. Markus schrijft aan heiden-christenen in Rome, die daar zwaar vervolgd werden. Hij baseert zijn evangelie op het ooggetuigenverslag van de apostel Petrus.

De schrijver van het Bijbelboek Markus wordt ook wel aangeduid als 'Johannes, die toegenaamd was Markus'. Markus' moeder Maria heeft een groot huis in Jeruzalem, dat door de gelovigen in Jeruzalem als ontmoetingsruimte wordt gebruikt. Het evangelie zelf noemt geen auteur, toch wordt dit evangelie door de Vroege Kerk al aan Markus toegeschreven.

Bijbelstudievragen

1. Volgens een oude overlevering heeft Markus opgeschreven wat hij van Petrus gehoord had.
 - a. Hoe noemt Petrus Markus in 1 Petrus 5:13 en 2 Timotheüs 4:11? Wat zegt dit over hun relatie tot elkaar?
 - b. Vergelijk in twee evangeliën (Markus 16:7 en Mattheüs 28:7) de boodschap van Christus' opstanding. Wat valt je op?
 - c. Waarom staat dit er, denk je?
 - d. Markus geeft Petrus geen glansrol of heldenstatus in zijn evangelie, ook Petrus' twijfel en ongeloof komen aan het licht. Lees Markus 14 door. Wat lees je daar over Petrus?
 - e. Waarom zou Markus dit zo hebben opgeschreven?
 - f. Wat leer jij hieruit?

2. "Volgt Mij na".
 - a. Wat zijn de eerste discipelen aan het doen als Jezus hen roept?
 - b. Was Jezus onbekend voor hen? Lees Johannes 1:35-43.
 - c. Wat bedoelt Jezus met Zijn oproep aan de vier discipelen?
 - d. Wat vind je van hun reactie? Hoe komt het dat ze meteen doen wat Hij zegt?
 - e. Wat zou jij achter moeten laten of op moeten geven als Jezus 'Volgt Mij na' tegen jou zegt?
 - f. Hoe kun jij een volgeling van de Heere Jezus zijn?

3. Terstond!
 - a. Terstond is een belangrijk woord in het Markus evangelie. Wat betekent dit woord? Bedenk een aantal synoniemen.
 - b. Hoeveel keer komt het woordje 'terstond' in dit Bijbelgedeelte voor?
 - c. Wat zegt dit woord over de prediking van de Heere Jezus?
 - d. Wat is de reactie van het volk nadat ze de woorden van Jezus hoorden en Zijn wonderen zagen?
 - e. Levert zo'n reactie automatisch bekering en geloof op?
 - f. Hoe horen wij nog van Jezus' woorden en wonderen?
 - g. Wat is jouw reactie hierop?

Bijbelstudie 2: Jezus is de Zoon van God

Lezen: Markus 2:1-12

Jezus is niet zomaar iemand. Dat is iets waar de mensen tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde wel achter komen. Hij is de Zoon van God. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat laat Hij zien. Hij onderwijst in de synagogen, Hij werpt duivelen uit, Hij geneest zieken, Hij wekt doden op en het belangrijkste van alles: Hij vergeeft de zonden.

Dat Jezus de Zoon van God is, was nu niet iets waar de godgeleerden in die tijd iets over wilden horen. Een bijzondere profeet; machtig en wonderen doende. Maar, Zoon van God? Markus laat in zijn evangelie zien dat er vooral bij de leiders van het volk Israël sprake is van geestelijke blindheid en toenemende verharding. Maar onder het volk zijn er mensen die wel in Hem geloven! Wat had bijvoorbeeld die verlamde man geweldige vrienden. Zelf kan hij niet naar Jezus, maar zijn vrienden brengen hem bij Hem. Ze zijn er zeker van dat de Heere Jezus hun lamme vriend kan helpen! En de Heere Jezus beschaamt hun geloof niet.

Vijandschap en geloof. Beide kom je het tegen in het evangelie van Markus en ook in het hart van de hoorders van het Evangelie vandaag. Het lezen van het evangelie van Markus is niet vrijblijvend. Het vraagt om een reactie: het Woord horen en aannemen, vruchten dragen. (Markus 4:20).

verbindt jongeren



Bijbelstudievragen

1. Een grote schare, vier vrienden en een verlamde man.
 - a. Het was druk bij het huis. Waarom kwamen die mensen naar de preken van de Heere Jezus luisteren?
 - b. Wat vertelt vers 4a je nog meer over die mensen?
 - c. Wat doen de vier vrienden van de verlamde man? Welk beeld krijg je van hen?
 - d. Wat lees je over de verlamde man zelf? Hoe zou hij zich gevoeld hebben?
 - e. Waarin herken jij je het meest? In de grote schare, de vier vrienden of in de verlamde man? Waarom?
 - f. Hoe kun jij nu mensen bij de Heere Jezus brengen?

2. Vergeving en genezing.
 - a. Wat wekt weerstand op bij de schriftgeleerden? Hoe komt dat?
 - b. Zoek Leviticus 24:14-16 op. Wat is de straf op godslastering? Waarom klopte het toch niet, wat de schriftgeleerden zeiden?
 - c. Wat is de grootste nood van die verlamde man?
 - d. Waar is zijn genezing een teken van?
 - e. Wat spreekt jou aan in dit gedeelte?

3. God verheerlijken.
 - a. Waaruit blijkt de goddelijke macht van de Heere Jezus?
 - b. Hoe reageerde de grote schare op dit wonder?
 - c. Vergelijk dit met de reactie uit Markus 1:27. Wat is het verschil?
 - d. Wat lees je hier over de verlamde man? Hoe zou hij zich gevoeld hebben?
 - e. De mensen verheerlijkten God. Hoe kan een christen God verheerlijken in zijn leven?
 - f. Hoe kun jij God in je leven verheerlijken?

Bijbelstudie 3: Eén ding ontbreekt u

Lezen: Markus 10:17-31

Hij duikt zomaar op uit het niets, die jongeling die met zijn vraag naar de Heere Jezus toekomt. Rijk is hij. Dat blijkt uit het antwoord van de Heere Jezus. Maar zijn rijkdom maakt hem niet echt gelukkig. Dat blijkt wel uit de vraag die hij stelt. Denkt hij dat hij al op de goede weg is en komt hij alleen voor een bevestiging naar Hem toe? Ten diepste blijkt hij arm te zijn. Hij draait zich om en loopt weg als de Heere Jezus hem antwoord geeft.

De mensen rondom de Heere Jezus hadden wel wat anders verwacht. Ze kennen hem. In Lukas 18 kun je lezen dat ze hem, hoe jong hij ook was, al tot overste hadden gemaakt. Dat is te vergelijken met een ouderling in onze tijd. Het was vast iemand die uitblonk in een keurige, nette levensstijl. Maar Jezus kijkt dieper dan het uiterlijk. Hij ziet zijn hart aan. Hij ziet dat dat ene nodige ontbreekt en Hij wijst hem ook op dat enige nodige: Volg mij!

Misschien heeft de rijke jongeling nooit eerder beseft hoeveel hij van zijn geld en bezittingen hield. Het is het verzoek van de Heere Jezus dat hem laat zien dat hij er helemaal aan vast zit. En deze rijke jongeling maakt een keus. Hij loopt weg, Jezus is hem dat offer niet waard.

verbindt jongeren



Bijbelstudievragen

1. In Mattheüs 6 zegt de Heere Jezus: "Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". Dat komt in deze geschiedenis duidelijk naar voren.
 - a. Hoe noemt de jongeling Jezus? Waarom zou hij dat doen?
 - b. Ziet de jongeling in dat Jezus God is? Uit welk vers blijkt dat?
 - c. Waar vertrouwt de jongeling op voor het beërven van het eeuwige leven?
 - d. Kan rijkdom het binnengaan in het Koninkrijk van God in de weg staan?
 - e. Zijn er nog andere dingen die je kunnen afhouden van het volgen van de Heere Jezus?
 - f. Wat zegt de Heere Jezus hier over het bezit van aardse rijkdom?
 - g. Wat is de houding van jou, als christen, tegenover luxe?

2. De jongeman heeft alle geboden onderhouden, zo zegt hij zelf. Als iemand zalig kan worden, dan is hij het wel.
 - a. Hoe kijkt de Heere Jezus naar deze jongeman? Wat vind je daarvan?
 - b. Lees de samenvatting van de wet die de Heere Jezus geeft in Matth 22:37-39. Wat ontbrak bij de jongeman?
 - c. De liefde komt van één kant, dat blijkt wel uit dit Bijbelgedeelte. Jezus' zondaarsliefde wordt deze liefde ook wel genoemd. Ken jij daar nog meer voorbeelden van uit de Bijbel?
 - d. Wat liet de jongeman veel liggen! Hij had zijn aardse bezittingen liever dan een schat in de hemel. Wat heeft dit jou te zeggen?
 - e. Lees Hebreëen 11:24-26, bij Mozes was het andersom. Waar koos Mozes voor en waar koos hij tegen?
 - f. Wat vind jij van die keuze? Welke keuzes maak jij in je leven?

3. Wie kan dan zalig worden?
 - a. Wat is de reactie van de discipelen? Hoe voelen zij zich?
 - b. Wat vraagt Petrus en wat bedoelt hij daarmee?
 - c. Wat belooft de Heere Jezus in vers 29 en 30?
 - d. Aan wie geeft Hij deze belofte?
 - e. Lees Romeinen 3:28. Wat heeft dit jou te zeggen na het bestuderen van deze Bijbelse geschiedenis?

Bijbelstudie 4: Aankondiging van het lijden

Lezen: Markus 10:32-45

Markus heeft het in de eerdere hoofdstukken al beschreven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij alle macht heeft. Hij is de Koning van het Koninkrijk der hemelen. Maar, en dat laat Markus in zijn evangelie ook heel duidelijk zien, Hij is geen gewone Koning. Deze Koning gaat naar Jeruzalem toe om daar te lijden en sterven.

De lijdensaankondiging in Markus 10 is de derde (na 8:31 en 9:31). Dan zullen de discipelen het nu wel begrijpen, zou je denken. Maar nee, tot nu toe hebben de discipelen nog steeds een verkeerd beeld van het Koninkrijk der hemelen. En van hun plaats daarin. Ze denken nog steeds aan een aards koninkrijk, met rangen en standen en zouden zichzelf graag hooggeplaatst zien, op belangrijke posten en ereplaatsen. Ze lijken doof voor Zijn lijdensaankondigingen, blind voor Zijn dienen. Jezus onderwijst hen. Ze moeten meer denken aan lijden met Hem, aan dienen met Hem, (zie vers 45) dan aan heersen met Hem.

Voordat de Heere Jezus plaats neemt op Zijn hemelse troon, moet Hij naar het kruis. Het duurt niet lang meer voordat de discipelen dat zullen zien. Ze hebben steeds opnieuw het onderwijs van de Heere Jezus nodig. Als het lijden komt, moeten ze zich herinneren dat Jezus het wel drie keer voorzegt heeft en moeten ze zich troosten met de gedachte dat Hij weer zal opstaan uit de dood.

Bijbelstudievragen

1. De Heere Jezus kondigt voor de derde keer Zijn sterven aan.
 - a. Welke concrete bijzonderheden benoemt Christus hier over Zijn lijden?
 - b. Zijn deze allemaal vervuld?
 - c. Waarom moest de Heere Jezus lijden en sterven?
 - d. Waarom was Hij zo gewillig?
 - e. Wat leert het zware lijden en sterven van de Heere Jezus jou over de zonde?
 - f. Waarom heb jij de Heere Jezus nodig?

2. De discipelen hebben hun eigen beeld bij het Koninkrijk der hemelen.
 - a. Vastberaden ging de Heere Jezus hen voor naar Jeruzalem. Welke twee dingen lees je in vers 32 over de discipelen?
 - b. Waarom zouden zij zich zo voelen?
 - c. De zonen van Zebedeüs hebben een vraag voor Jezus. Wat willen ze precies?
 - d. Begrijpen ze het antwoord van de Heere Jezus? Hoe blijkt dat?
 - e. Hoe is vers 39b in het leven van Jakobus en Johannes vervuld?
 - f. Wat is het verschil in het lijden van de Heere Jezus en de discipelen?
 - g. Populair willen zijn, hoe zie jij dat om je heen?
 - h. Vind jij eer belangrijk in je leven?

3. De Heere Jezus onderwijst Zijn discipelen over nederig zijn.
 - a. Hoe reageren de andere discipelen op de vraag van Jakobus en Johannes?
 - b. Wat laten ze zien over zichzelf met deze reactie?
 - c. Hoe is dat in jouw leven, wil jij het beste hebben of de meeste zijn?
 - d. Wat leert de Heere Jezus hier aan de discipelen en aan jou?
 - e. Welk voorbeeld geeft de Heere Jezus over 'de minste zijn'?
 - f. Ken jij voorbeelden uit de Bijbel of je eigen leven rondom nederigheid/de minste zijn?
 - g. Hoe kun je in je leven concreet de minste zijn, de ander dienen?