

## DE OPWEKKING VAN LAZARUS

Johannes 11: 35-46

We lezen in de Bijbel dat de Heere Jezus veel wonderen heeft gedaan. Blinden werden ziende, doven konden weer horen, melaatsen werden genezen en er werden zelfs mensen opgewekt uit de dood. In dit Bijbelgedeelte lezen we over Lazarus, die, terwijl hij al vier dagen in het graf lag, weer levend werd gemaakt.

• Linda Adriaanse

Dit Bijbelgedeelte begint met het kortste vers dat in de Bijbel staat: *Jezus weende*. Hij was echt mens, met menselijk gevoelens. Dat lees je hier heel duidelijk. Hij is gekomen en ziet het groot verdriet in Bethanië. De zussen Martha en Maria rouwen om hun broer. Beiden geloven ze dat Jezus had kunnen helpen als Hij eerder bij hen was geweest.

▣ vers 36 en 37

De Joden bedenken een verklaring voor Jezus' tranen.

- Wat denk jij, waarom huilde de Heere Jezus hier?
- De Joden stellen ook een vraag. Ze halen hierbij een wonder aan dat Jezus al eerder had gedaan. Kun je hun vraag begrijpen?

▣ vers 38-40

Als Jezus bij het graf komt, gebied Hij de mensen dat ze de steen weg moeten halen. Martha waarschuwt Hem. Lazarus ligt al vier dagen in het graf! Wat een opmerkelijk en heerlijk antwoord krijgt ze in vers 40.

- Waarom probeert Martha het verwijderen van de grafsteen tegen te houden?
- Waarvan is dit een duidelijk teken?
- Wat bedoelt Jezus met het antwoord dat Hij geeft?
- De Heere Jezus had helemaal geen mensen nodig om te helpen de steen af te wentelen. Waarom kiest Hij er toch voor om mensen in te schakelen denk je?

▣ vers 41 en 42

Als de steen afgewenteld is bidt Jezus hardop. Lees dit gebed aandachtig door.

- De Heere Jezus dankt Zijn vader, waarom?
- Waarom bidt Hij hardop?

▣ vers 43 en 44

Jezus roept met grote stem: *Lazarus kom uit!* Als Lazarus

uit het graf komt, is het voor iedereen duidelijk, hier staat een gestorvene op uit de dood.

- Wat is de betekenis van het teken dat Jezus laat zien (zie ook Efeze 2 vers 1)?
- Wat betekent dit voor jou persoonlijk?

▣ vers 45 en 46

Het wonder van de Heere Jezus zorgt voor twee verschillende reacties.

- Welke twee reacties lees je?
- Stel je voor dat jij getuige was van zo'n groot wonder. Wat zou jouw reactie zijn?

### Om over na te denken

Als je opgroeit met de geschiedenissen uit de Bijbel hoor je al jong onverklaarbare dingen. De meeste kinderen en jongeren denken er over na: "Hoe zou het geweest zijn om daar bij te zijn? Om in de tijd van de Heere Jezus geleefd te hebben?" Het kan lijken of mensen toen dicht bij de zaligheid waren. Maar vergis je niet. Ze konden wel dicht bij de Zaligmaker komen, maar zonder echt geloof zagen zij in Jezus niets meer dan een bijzondere Rabbi. Wij mogen de Bijbel hebben, Gods Woord, waardoor de Zaligmaker tot ons komt. Leg Zijn Woord niet naast je neer. Pak de Bijbel om een Bijbelstudie te doen. Bid om de zegen van de Heere. Want opmerkelijk is, als je dit hoofdstuk verder leest, dat na dit wonder de Joodse leiders het besluit nemen om Jezus te doden. Ze kunnen niet langer ontkennen dat hier echt iets heel bijzonders aan de hand is maar ze willen niet erkennen dat deze Jezus Gods Zoon is. Hoe is dat bij jou?