

MET DE HEERE IN DE GEVANGENIS

Genesis 39:19-23

We kennen allemaal de geschiedenis van Jozef. Een prachtig verhaal. Verkocht als jongen naar Egypte, knecht van Potifar, gevangen genomen en dan onderkoning worden. Als je dit gedeelte leest in de Bijbel, lees je graag nog even verder, ook al weet je hoe het afloopt. Deze Bijbelstudie gaat over een klein gedeelte uit deze geschiedenis. Niet als een mooi verhaal, maar als een waardevolle les. Waar je ook bent, in welke omstandigheden jij je ook bevindt; wees gehoorzaam aan Gods Woord! En: de Heere kan voor je zorgen!

Bedrogen

Genesis 39:19 en 20

Wat een wonder dat Jozef niet in de verzoeking gevallen is en zondigde met de vrouw van Potifar. Voor deze vrouw was het geen probleem om bedrog te plegen. Eerst wilde ze haar man bedriegen met Jozef. Nu liegt ze tegen haar man over Jozef. Potifar gelooft zijn vrouw en wordt boos. Ondanks het feit dat het met Potifars zaken alleen maar beter was gegaan sinds hij Jozef in dienst had, aarzelt hij nu niet om hem uit te leveren. Hij wist dat Jozef betrouwbaar was, toch lezen we nergens dat hij ook aan Jozef gevraagd heeft wat er gebeurd is.

- Waarom zou Potifar geen onderzoek hebben ingesteld?
- Hoe voelde Jozef zich, denk je?
- Ben jij wel eens onrechtvaardig behandeld? Wat deed je?

Genade

Genesis 39:21

De 'gevangenkuil' in Egypte was heel anders dan een gevangenis in Nederland. In deze vreselijke plaats wordt Jozef gebracht. Geen vrienden of bekenden om hem heen. Maar ondanks de moeilijke omstandigheden, is de Heere bij Jozef. Hij zorgt er zelfs voor dat de overste van het gevangenhuis bevriend met hem raakt.

- *Doch de HEERE was met Jozef, en wende Zijn goedertierenheid tot hem. Wat betekent dit?*
- Wat betekent hier het woord genade (kanttekening 31)?
- Hoe kwam het dat Jozef genade kreeg in de ogen van de overste?

Leiding geven

Genesis 39:22

Dat is een wonder, de baas van de gevangenis geeft Jozef een bijzondere positie. Jozef wordt zelf een soort 'baas' in de gevangenis. Hij krijgt zelfs de verantwoorde-

lijkheid over de andere gevangenen. Alles wat er moet gebeuren daar in dat gevangenhuis mag hij regelen of doen. De Heere geeft dat deze man voelt dat hij Jozef kan vertrouwen.

- Jozef mag helpen; zou jij bereid zijn te werken als je onschuldig gevangen zat?
- Hoe zou de overste gemerkt hebben dat Jozef betrouwbaar was?

Gezegend

Genesis 39:23

Het werk dat de overste aan Jozef heeft overgelaten doet hij goed. Sterker nog: de overste van het gevangenhuis heeft nergens omkijken meer naar. Hij kan met een gerust hart alle zaken aan Jozef overlaten.

- Jozef doet zijn werk getrouw, waarom denk je?
- Wat is de reden dat al het werk dat Jozef in de gevangenis deed zo goed ging?
- Jozef was een kind van God; de Heere was met hem. Hoe kun je weten dat de Heere met je is?

Om over na te denken:

Van Jozef lees je steeds weer dat hij trouw en gehoorzaam zijn werk doet. Zelfs terwijl hij onschuldig als slaaf verkocht is. Zelfs als hij onschuldig in de gevangenis komt. Hij is gehoorzaam aan de mensen die 'over hem gesteld zijn'. Hieraan kun je zien dat Jozef betrouwbaar was. Hij probeerde niet te ontsnappen en liet ook geen andere gevangenen vrij. Wat een voorbeeld! Zelfs als je onterecht straf krijgt, niet gaan mopperen maar gehoorzaam zijn. Zelfs als je het onzin vindt dat je niet in de stad mag fietsen als er niemand loopt: toch afstappen en 'gehoorzaam' zijn.

- **Linda Adriaanse**