

Slechter dan de heidenen

Mensen die nergens aan doen, zijn vaak niet zo slecht als onze eigen kerkmensen. Hoe is het in de wereld mogelijk? Ezechiël preekte dat Jeruzalem het er slechter af had gebracht dan de heidenen!



De heidenen leefden vaak netter, maar waren in hun godsdienst ook consequent. Ze zouden hun afgoden nooit ontrouw worden. Israël daarentegen heeft de tempel verontreinigd en in de loop der tijd waren er een hoop dingen veranderd. Daarom zou God Israël te schande zetten onder de heidenen. Lees maar in de verzen 6-8: *Doch zij heeft Mijn rechten veranderd in goddeloosheid, meer dan de heidenen en Mijn inzetten meer dan de landen die rondom haar*

Drie straffen

Hoe is het mogelijk dat zo'n bevoorrecht volk als Israël de godsdienst zo weinig serieus neemt? We zouden van Jeruzalem meer verwachten. Israël is echter het dwaaste volk op aarde, schrijft Ezechiël. Ze doen wat geen enkel ander land ooit gedaan zou hebben. Daarom zal Israël niet alleen voor het oog van de volken verslagen worden. God zou het volk Zelf oordelen. Opnieuw komen we in dit stuk de

goeds voor de kerk. Veel andere godsdiensten bleven over de eeuwen heen gelijk. De kerk en het christendom is in de Westerse wereld daarentegen grotendeels verwaterd. Wat kunnen we anders verwachten dan Gods oordelen?

■ ds. P. van Ruitenburg

Israël is echter het dwaaste volk op aarde, schrijft Ezechiël

zijn; want zij hebben Mijn rechten verworpen, en in Mijn inzetten hebben zij niet gewandeld. Daarom zegt de Heere HEERE also: Dewijl gijlieden dies meer gemaakt hebt dan de heidenen die rondom u zijn, in Mijn inzetten niet gewandeld hebt en Mijn rechten niet gedaan hebt, zelfs naar de rechten der heidenen die rondom u zijn, niet gedaan hebt; Daarom zegt de Heere HEERE also: Zie, Ik wil aan u, ja, Ik; want Ik zal gericht in het midden van u oefenen voor de ogen van die heidenen. Ook in de verzen 14 en 15 lees je daarover.

drie eerder genoemde straffen tegen. In vers twaalf lezen we over de pest met honger, het zwaard en de verstrooiing: *Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven en zal door honger in het midden van u tenietworden; en een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u; en een derde deel zal Ik in alle winden verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen uittrekken.* God zal zichzelf 'troosten' – letterlijk: 'zich eroverheen zetten' – door Zijn grimmigheid over Israël uit te storten. Bovenstaande belooft niet veel

Lezen en vragen

Lees Ezechiël 5: 5-17

1. Geef voorbeelden hoe kerkmensen het er slechter van afbrengen dan onkerkelijken.
2. Waarom is het zo erg als de kerk zo'n slecht voorbeeld is?
3. Welke zonde doen onkerkelijken niet, die kerkmensen wel doen?
4. Lees de verzen 5-17 nog een keer. Wat is de rede, de aard en het doel van Gods oordelen?