

>> PSALM 1 VS SOCIAL MEDIA

Een appje, een like, een nieuwe post, een reactie op je foto. Social media trekt iedere keer opnieuw je aandacht. In de tijd van de Bijbel was er geen social media. Er word dus ook niets over geschreven in de Bijbel. Toch kunnen we ons gedrag, onze houding en ons leven steeds weer aan de Bijbel toetsen. Psalm 1 is een mooie Psalm om daar bij stil te staan.

Welgelukzalig

■ Vers 1 en 2

- ➔ Lees vers één nogmaals. In dit vers worden drie dingen genoemd die een écht gelukkig mens niet doen. Welke drie dingen zijn dat?
- ➔ Wat betekent het als je deze drie dingen niet doet? Wat betekent dat voor jou?
- ➔ Lees vers 2. Wat doet iemand die echt gelukkig is wel? Zijn of haar lust is in de Heere. Kun jij je dat voorstellen? Zijn wet dag en nacht overdenken, dat is nogal wat. Hoor jij Zijn Wet en Woord alleen op zondag, of denk je er door de weeks ook nog aan?
- ➔ Leg de wet eens naast je smartphone. Welke dingen kun je doen? Zijn er dingen die je moet laten?

Vruchten

■ Vers 3

- Op het 'maar' in vers twee, volgt vers drie.
- ➔ Waar lijkt iemand op die over Gods Woord en wet na denkt? Wat zou dit betekenen?
- We lezen wat de vrucht is van lust hebben in de Heere en Zijn Wet overdenken. De Wet wordt door veel mensen gezien als regels die je moet houden, iets waardoor je kort gehouden wordt. In deze Psalm lezen we echter dat het vreugde geeft. Dat het vruchten afwerpt! Als je gepland mag zijn aan waterbeken, dan zal je boom niet verdorren, omdat je dan mag leven van het water uit de Bron!
- ➔ Zie jij Gods wet als strenge leefregel, of een vreugdevolle liefdedienst?
 - ➔ Hoe kunnen je vrienden deze vruchten zien? Zouden deze vruchten ook op social media zichtbaar worden? Hoe?

Goddelozen

■ Vers 4

- ➔ Waar lijken mensen op die zonder God leven? Wat een vreugde als je mag weten aan Zijn waterbeken gepland

te zijn! Bid erom of jij daar ook een plaats mag hebben. Want in vers vier lezen we het gevolg van de levenshouding uit vers een. 'Alzo zijn de goddelozen niet'. De vreugde waarover we lezen, de lust in de Wet, het gepland zijn aan de waterbeken. Dat alles geldt niet voor de goddelozen. Laat dat besef eens tot je doordringen.

- ➔ Lijk jij op de 'welgelukzalige' uit vers 1 of op de 'goddeloze' uit vers 4? Wat is het gevolg daarvan?

Gericht

■ vers 5

- ➔ Wat gebeurt er met de goddeloze als hij voor God moet verschijnen?
- Dat is een heftige boodschap. De tekenen van de eindtijd zien we duidelijk om ons heen. God zal terug komen, dan zal Hij ons oordelen. Misschien duurt dat nog jaren, maar ook morgen al kan je voor het gericht van God komen te staan!
- ➔ Hoe zal jij staan in het gericht voor God? Als goddeloze, of (door genade) als een rechtvaardige?
- Facebook, vlogs, Twitter, alles draait bij social media om de persoon die het beheert. Misschien heb jij ook wel aanzien op social media, ben je iemand die er toe doet. Iemand die bestaat.
- ➔ Kun je daarmee ook bestaan voor God?

Jouw weg

■ Vers 6

- In het laatste vers van deze korte, eerste Psalm wordt de boodschap uit deze Psalm samengevat. Er worden twee wegen getekend. De weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. De weg waar jij misschien op denkt te lopen, de derde weg, die redelijk rechtvaardig is en af en toe goddeloos, is er niet. Het is óf rechtvaardig, óf goddeloos. Een weg die door Heere gekend wordt, óf een weg die zal vergaan.
- ➔ Op welke weg loop jij? En wat is dan de uitkomst?

► **Antoniet van Tilburg**