

HOE VIND JE DE WARE?

Valentijnsdag... misschien hoop je stiekem wel op een kaart van die leuke jongen uit je klas. Of verwacht je een brief van dat leuke meisje van de JV? Misschien is hij of zij wel de ware voor je. Weet je wat het mooie is? We hebben allemaal al een brief van de Ware gehad! De Bijbel is één lange brief aan jou en mij. Daarin kun je alles vinden hoe de liefde van de Ware ook voor jou kan zijn!

Zoeken naar de Ware

■ Spreuken 8:17

Ben jij op zoek naar de ware? Misschien vind je het wel moeilijk om hem of haar te vinden. Daarin mag je de om de leiding van de Heere bidden. Je mag Hem vragen of Hij jou een meisje of jongen wil geven, waar je je leven mee mag delen. Maar zoek jij ook naar de liefde van de Heere Jezus? Hij laat zich vinden in Zijn Woord.

- ➔ Lees Spreuken 8:17: Wat lees je over zoeken?
- ➔ Wat belooft de Heere als je Hem zoekt?
- ➔ Wat betekent het dat je 'vroeg' moet zoeken?
- ➔ Hoe zoek jij de Heere?

De Ware vinden

■ Spreuken 8:35a en 36

Het is mooi als je iemand kan vinden met wie je je leven kan delen. Iemand die de ware voor je is. Het is nog mooier als je samen de Heere kunt zoeken. Maar ook als je alleen bent, is de Heere zoeken het beste wat er is. Wat gebeurt er als je de Heere vindt?

- ➔ Lees Spreuken 8:35a: Wat vind je als je Hem vindt?
- ➔ Wat betekent het als je het leven vindt?
- ➔ Wat staat er tegenover het zoeken van de Heere (vers 36)?
- ➔ Wat betekenen deze dingen voor jou?

De liefde van de Ware

■ 1 Joh. 4:9 en 10

Misschien heb je de ware hier al wel gevonden. Wat bijzonder hè! Dat je mag voelen dat die ander van je houdt.

Misschien laat de ander niet altijd duidelijk merken dat hij van je houdt. Soms moet het uitgesproken worden wil je het echt kunnen geloven. Weet je hoe de Heere zijn liefde aan ons, zondaren liet merken?

- ➔ Lees 1 Joh 4:9: Waaruit blijkt God liefde?
- ➔ *Opdat wij zouden leven door Hem.* Wat betekent dat? Hoe ziet je leven er dan uit?
- ➔ Hoe kan jij God liefhebben? (Lees hierbij ook vers 10)
- ➔ Lees Romeinen 5:5. Hoe komt het dat mensen de Heere liefhebben? Wie zorgt daarvoor?

De waarde van de Ware

■ Hooglied 5:9a

Je vrienden of vriendinnen begrijpen misschien niet altijd wat je in die jongen of dat meisje ziet. Jij vindt haar geweldig, maar dat vindt niet iedereen. Zo is het ook met het liefhebben van de Heere Jezus. Als je Hem lief mag hebben, zal niet iedereen in je omgeving dat begrijpen. Zie jij wel waarom Hij de Ware, de Liefste is?

- ➔ Lees Hooglied 5:9: Wat staat hier? (gebruik je eigen woorden)
- ➔ De dochters van Jeruzalem stellen de vraag in vers 9. Kun je de vraag uit deze tekst begrijpen?
- ➔ Heb jij de Heere Jezus lief boven iedereen? Waaraan kan je dat zien?

Het missen van de Ware

■ Jesaja 55:6 en 7

Misschien mis je de liefde van iemand in je leven. Misschien heb je de ware nog niet ontmoet. In deze Bijbelstudie heb je kunnen zien dat de liefde van de Ware het allerbelangrijkste is. Laat het een aansporing zijn om die Liefde, die Ware te zoeken!

- ➔ Wat staat er in Jesaja 55:6? (gebruik weer je eigen woorden)
- ➔ Wat moet je doen om Hem te vinden? (zie vers 7)
- ➔ Is Hij de Ware in je leven?

► **Antoniet van Tilburg**