

➔ Bijbelstudie

GEZAG

Als de ene leraar binnenkomt, ga je rechtop zitten en pak je je boeken, bij de andere klets je gewoon door. Hoe komt dat toch? Natuurlijk weet je best dat je hen allebei moet gehoorzamen. Je moet naar hen luisteren. Als je met een leraar en de rest van de klas door het dorp fietst en er staat een verkeersagent, dan moet die leraar ook doen wat de agent zegt. Net zo goed als jij. Zo zie je maar, iemand die gezag heeft, waar jij naar moet luisteren, moet zelf ook naar anderen luisteren.

📖 **Lukas 7:2-10**

Hulp nodig

➔ **Lees vers 2 tot en met 5**

De knecht van een hoofdman is ziek geworden. De hoofdman is bang dat hij zal sterven. Hij heeft gehoord dat Jezus in de buurt is. Zelf is hij geen Jood. Hoe kan hij Jezus toch bereiken? De ouderlingen gaan voor hem naar Jezus toe en bidden ernstig of Hij mee wil komen. Want deze hoofdman is het waard dat Jezus hem helpt.

- ➔ Waarom ging de hoofdman niet zelf naar Jezus toe?
- ➔ Welke functie hebben de ouderlingen (zie kanttekening 4)?
- ➔ Wat zeggen de ouderlingen tegen Jezus over de hoofdman?
- ➔ Waarom vinden ze dat de hoofdman het waard is dat Jezus hem helpt?
- ➔ Ben jij het waard dat de Heere naar je luistert?

Niet waard

➔ **Lees vers 6 tot en met 8**

Jezus gaat mee. Maar als ze dichterbij het huis komen, lopen er mensen hen tegemoet met een boodschap van de hoofdman. De hoofdman onderwerpt zich aan de Joodse wet; een Jood mag niet bij een heiden in huis komen.

- ➔ Wat zegt de hoofdman over gezag?
- ➔ Wat zegt de hoofdman over het gezag van de Heere Jezus?

- ➔ Stel je voor dat jij zo veel invloed had als de hoofdman, zou dat invloed hebben op jouw gedrag?

Een voorbeeld

➔ **Lees vers 9 en 10**

De Heere Jezus hoort de woorden van de hoofdman. Hij draait zich om naar de mensen die om Hem heen staan en stelt het grote geloof van de hoofdman tot een voorbeeld.

- ➔ Wat zegt Jezus tegen de schare?
- ➔ Hoe voel jij je als iemand anders je tot voorbeeld wordt gesteld?
- ➔ Heeft zijn geloof te maken met de manier waarop hij met gezag omging? Waarom?
- ➔ Wat kun je leren van de houding van deze hoofdman?

Gezag

Ik voel mezelf soms super belangrijk en het liefste zou ik willen dat iedereen dan naar mij luistert. Heb jij dat ook?

Weet je wat Paulus zegt? *Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.* Weet je wat dat betekent? Als de Heere je het geloof uit genade geeft, verander je. Je leert dat je zelf niets verdiend hebt. Je gaat buigen voor Hem. Niets uit jezelf, maar alles uit Hem, door Hem en tot Hem. Het is alleen genade dat de Heere Jezus voor je stierf. Dan word je niet hoogmoedig, maar dan leer je om te buigen voor een ander. Je bent dan niet meer de belangrijkste.

► **Linda Adriaanse**