

Een dominee kwam op zondag een van zijn gemeenteleden tegen. De dominee had de man die morgen gemist in de kerk. Hij vroeg waarom hij er die ochtend niet was geweest. "Ach dominee" antwoorde de man, "ik was in de natuur God aan het dienen. Er staat tenslotte in de Bijbel *Het ruime hemelrond, vertelt met blijde mond, Gods eer en heerlijkheid.* De dominee knikte en gaf de man antwoord uit dezelfde Psalm: *Maar 's Heeren Wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij 't hart bekeerd.*



Lezen: **Mattheus 13:3-9**

Een gelijkenis

De Heere Jezus vertelde vaak een gelijkenis. Ook in Mattheus 13 doet Hij dat. De Heere gebruikt gelijkenissen om de mensen iets te leren. Het maakt het voor jou ook makkelijker om sommigen dingen te begrijpen.

- ➔ Lees vers 1 en 2: Waar vertelt de Heere Jezus deze gelijkenis? Tegen wie?
- ➔ Lees vers 3: Welk voorbeeld gebruikt de Heere in deze gelijkenis?
- ➔ Waarom gebruikt de Heere Jezus juist dit beeld?
- ➔ Wat bedoelt de Heere Jezus met het zaad?

Het zaad bij de weg

Zoals ze in de tijd van de Bijbel zaaiden, zaaien de boeren in ons land niet meer. We hebben grote landbouwmachines die het zaaierwerk voor de boeren doen. Maar je kan het je vast wel voorstellen. De man loopt op de akker loopt en strooit het zaad. Waar zal hij aan denken en op hopen als hij op het land bezig is?

- ➔ Lees vers 4: Wat gebeurt er met het zaad?
- ➔ Wat betekent dat voor de zaaier?
- ➔ Wie zijn de vogels die het zaad wegnemen? Lees Lukas 8:12.
- ➔ Waarom wordt het zaad weggenomen? Hoe gebeurt dat bij jou?

Het zaad op de stenen

Het is belangrijk is dat je Gods Woord hoort. In de natuur kun je Gods grootheid zien, maar als je bekeerd wilt worden moet het zaad gestrooid worden. Maar waar valt het zaad?

- ➔ Lees vers 5: Wat gebeurt er met het zaad?
- ➔ De zaaier zag de plantjes opkomen. Wat heeft hij gedacht, denk je?

- ➔ Lees ook vers 6: Wat gebeurt er met het opgekomen zaad? Hoe komt dat?
- ➔ In Lukas 8:13 lees je dat het hier gaat om het tijdgeloof. Wat is dat? Herken je dat?

Het zaad in de doornen

Soms zie je langs de kant van de weg prachtige bloemen staan, bloemen die eigenlijk onkruid zijn. En toch kun je er van genieten. Maar hoe zou een boer het vinden als die prachtige bloemen zijn tarwe verstikken?

- ➔ Lees vers 7: Wat gebeurt er met het zaad?
- ➔ Waarom zaait de zaaier op een plaats waar doornen groeien?
- ➔ Lees Lukas 8:14: Wat lees je hier over de doornen?
- ➔ Welke doornen verstikken het zaad van het Woord bij jou?

Het zaad in de goede akker

Voor de zaaier leek de hele akker misschien wel dezelfde goede aarde te bestaan. Voor het oog was er geen verschil. Hoe is dat in de kerk, als de dominee het Woord uit strooit?

In vers 8 lezen we dat het zaad nu wel ontkiemt en de planten die groeien geven vruchten.

- ➔ Welk gevoel zal er zijn bij de zaaier als hij ziet dat het zaad vrucht draagt?
- ➔ Hoe komt het volgens vers 8 dat het zaad nu wel vrucht draagt?
- ➔ Wanneer zullen er dus vruchten van geloof en bekering komen in iemands leven?
- ➔ Hoe zie je dat het Woord vrucht heeft in iemands leven?

➔ Waar valt het zaad bij jou?

► Antonet van Tilburg