



➔ Bijbelstudie

Geluk, wat staat jou in de weg?

Geluk is een begrip, een gevoel. Het is niet tastbaar en het is voor iedereen persoonlijk. Het enige Ware Geluk kunnen we vaak nog wel met woorden omschrijven, maar hebben we dit ook wel eens mogen ervaren? Niet? Wat staat je weg?

- ➔ De geschiedenis van de rijke jongeling vind je drie keer terug in de Bijbel. Het is voor deze Bijbelstudie dan ook handig als je alle drie de Bijbelgedeeltes bij de hand hebt.

■ **Mattheüs 19:16-30 (Markus 10:17-22 en Lukas 18:18-23)**

De rijke jongeling

- ➔ Wat lees je over de rijke jongeling?
- ➔ De rijke jongeman spreekt de Heere Jezus aan met 'goede Meester'. De Heere Jezus reageert als eerste op die aanspreektitel. Waarom zou Hij dat doen?
- ➔ Waarom zou de rijke jongeling vragen welk gebod hij moet houden? (Matth. 19:18a)
- ➔ Hoe voelt de jongeling zich na het antwoord van de Heere Jezus (Matth. 19:18, 19)?
- ➔ Waarom zou de jongeling 'Wat ontbreekt mij nog?' vragen?
- ➔ Herken je dat gevoel, dat er iets ontbreekt in je leven? Wat doe je daarmee? Hoe vul je die leegte op?

De Heere Jezus

- ➔ Hoe is de houding van de Heere Jezus tegenover de jongeling?
- ➔ Lees Matth. 19:21. Wat laat de Heere Jezus met dit antwoord zien aan de rijke jongeling?
- ➔ In hoeverre geldt deze opdracht voor ieder mens?
- ➔ Wat zou jij moeten 'verkoppen' om Jezus te kunnen volgen?

Geluk

- ➔ Wanneer ben jij gelukkig? Noem eens dingen op die je dan doet, ziet of hoort.
- ➔ Omschrijf eens wat het Ware Geluk is.
- ➔ Heb jij hier wel eens wat van mogen ervaren of beleven?
- ➔ De Heere Jezus wijst in deze geschiedenis de boezemzonde (zie kader) van de rijke jongeling aan. Hoe zou jij die omschrijven?
- ➔ Wat heeft zijn boezemzonde jou te zeggen (zie vers 23-24)?
- ➔ Zijn er dingen die jou weghouden van het Ware Geluk? Wat kan je concreet doen om ervoor te zorgen dat deze zaken jou niet in de weg staan?

Boezemzonde

Misschien heb je weleens van deze term gehoord. Maar wat betekent het precies? Het woord 'zonde' ken je. Het woord 'zonde' gebruiken we als we dingen bedoelen die kwaad zijn en ons van de Heere en Zijn dienst vandaan houden. Boezemzonde is als een boezemvriend. Je bent je bewust deze zonde, je voedt en onderhoudt deze en je kunt er niet mee breken. Het is dus iets in je leven wat je koestert, maar wat je tegelijkertijd weghoudt bij de Heere.

► **Lisanne de Bruijn**