

De HEERE heeft gebruld

Lezen Amos 9: 8b-15

Zie, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge; behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de HEERE.



De HEERE zal brullen uit Sion. Zo begon Amos met zijn prediking in dit boek (Amos 1: 2). Het was twee jaar voor de aardbeving (1: 2). Onlangs las ik een interessant artikel waarin die aardbeving wetenschappelijk bevestigd werd. In verschillende afgravingen zijn de enorme gevolgen van deze aardbeving nog te zien. Wetenschappers schatten dat die aardbeving een kracht had van 9 op schaal van Richter. Zwaarder dus dan de aardbeving die Haïti op haar fundament deed schudden...

Rijke belofte

Niet alleen bracht Amos een zware preek over Gods oordelen. Hij mocht zijn profetie beëindigen met een rijke belofte, die ook vervuld is. Ten eerste beloofde de HEERE niet het hele volk te vernietigen (9: 8b, 9b en 10-15). Omdat Zijn Naam 'HEERE' is. God blijft trouw aan Zijn eigen Woord. Daarom zegt Hij in Amos 9: *behalve dat ik het huis van Jakob niet ganselijk zal verwerpen* (8b). In vers 11 gaat de HEERE hier verder op in. Dat deze belofte niet alleen betrekking heeft op het twee stammen-rijk, maar ook op een deel van het tien stammen-rijk wordt in vers 14 aangehaald.

Israël weer oprichten

Amos spreekt ook van bezit nemen van allerlei andere landen, zoals

het zuidelijke Edom, maar ook allerlei heidenen die *naar Mijn naam genoemd worden*. Wijst dat naar de toekomst? Dat is mogelijk, maar het kan ook zijn dat Amos terugdenkt aan de landen die David veroverde (zie 2 Samuël 12: 26-31). Op die manier beeldde hij uit dat God in de toekomst toch Israël weer zal oprichten.

Nieuw Testamentische Kerk

Maar wanneer is dat dan gebeurd? De Heilige Geest Zelf geeft antwoord in een andere Schriftgedeelte. In Handelingen 15: 16 haalt Jakobus deze woorden aan in verband met de groei van de kerk. Jakobus bedoelt daar niet dat de kerk het oude Israël vervangt, maar dat Gods Kerk juist wordt uitgebouwd vanuit Zijn oude volk. Het is hetzelfde

Letterlijk

Een van de vervullingen mogen we wel zien in de Kerk op de grote Pinksterdag van Handelingen 2. Door de geschiedenis heen kunnen we herhaaldelijk lezen van Gods herleving van Zijn Kerk. Duizenden kwamen tot bekering. Wie de kerkgeschiedenis leest, zal telkens weer de vervulling van deze belofte zien. Dat is bemoedigend. In de donkerste tijden van Gods Kerk geldt toch deze belofte. Ook voor ons ligt de hoop voor de toekomst niet in ons, maar in de Getrouwe Verbondsgod.

Nog eenmaal

Zo beëindigen we deze Bijbelstudie. Hoe actueel is het Woord van de levende God. Denk nooit dat Gods Woord ooit 'uitgepreekt' is. Wij zijn nu aangesproken door de

In de donkerste tijden van de Kerk geldt toch Gods belofte

de verbond en dezelfde Kerk, maar in een andere en wijdere vorm. Deze 'heilstijd' van het Nieuwe Testament wordt rijk voorgesteld. Normaal zit er een heel seizoen tussen het ploegen en het maaien van de oogst (vers 13). Amos preekte dat ploeger en maaier elkaar inhalen. Wat een rijk vooruitzicht en troost zal dit geweest zijn voor Amos en hen die de HEERE vreesden.

God van Amos – zoals de hoorders van Amos toen. Leg deze boodschap en waarschuwingen niet naast je neer. Lees het boek nogmaals, vers voor vers en bid door het boek heen. Zoek Hem, Die nu nog te vinden is als een Schuilplaats en Zaligmaker. Zoek Hem, voordat Hij de aarde nog eenmaal zal doen schudden.

■ ds. A.T. Vergunst