



Terug naar de Heere

Weekboekje voor de boetedag

+16

Voordat je verder leest...

Jij en ik wonen in een mooi en rijk land. Kinderen in Nederland schijnen al jaren de gelukkigste kinderen ter wereld te zijn. Maar wat is rijk? Wat is gelukkig? Jij kent de boodschap uit de Bijbel. Ezau en Jakob waren allebei rijk. Maar toen ze elkaar ontmoetten, kon Jakob zeggen dat hij alles had. Hij was net zo zondig als Ezau, maar God had zijn ziel gered (Genesis 32: 30). De Heere had Zijn zonden vergeven om Jezus' wil. Dan ben je echt rijk en gelukkig!

Kijk zo nog eens naar Nederland. Wat zijn we dan arm. Het gaat niet goed met de mensen in ons land. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. De kerk die er nog wel is, gaat steeds meer op de wereld lijken. En hoe is het in jouw leven?

De Generale Synode van onze gemeenten heeft daarover een boekje laten schrijven (zie www.jbagg.nl/boetedag) en over deze zorgen samen nagedacht. De synodeleden uitten hun verdriet, niet alleen omdat het zo slecht gaat in Nederland, maar juist omdat steeds meer zonden de kerk binnensluipen. Hoe moet dat verder? Hoe kan dat anders worden in de kerk, in ons eigen leven? Als we onze zonden gaan voelen en belijden voor de Heere. Als we met

berouw over onze zonden terugkeren tot Hem. Hoe kan dat? Door wedergeboorte en bekering. Alleen in die weg kan het veranderen. Alleen zo zullen we de Heere weer bedoelen in ons leven, de Heere Jezus lief te hebben. De Heilige Geest kan dat werken, door middel van het Woord!

Daarom heeft de synode besloten een boetedag te houden, op D.V. zondag 11 mei. Op die dag zal de dominee of ouderling een aparte preek houden of lezen die hierover gaat. Ook zal er een brief van de synode worden voorgelezen en zal er meer dan anders worden gebeden of de Heere ons land genadig wil zijn en een terugkeer wil geven tot Zijn geboden.

Omdat het goed is om je daarop voor te bereiden, hebben mijn collega's Gertrude de Regt, Dirk-Jan Nijsink en Jaco Pons dit weekboekje gemaakt. Elke dag lees je een Bijbelgedeelte dat met boete en berouw te maken heeft. Vouw je handen erbij, en vraag de Heere eerbiedig of Hij Zijn Woord wil zegenen tot bekering en geloof. Hij heeft dat zo vaak gedaan. Hij zegende Zijn Woord eeuwen geleden in Ninevé. Hij zegent het ook nog vandaag.

Laurens Kroon

Josia vindt het wetboek

Kerntekst

Het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. (2 Koningen 22: 11).

Wat staat er?

Josia was acht jaar toen hij koning werd. Hij diende de Heere. Zijn vader Amon niet. De schrijver van Koningen wijdt maar weinig woorden aan hem, maar uit alles blijkt hoe goddeloos Amon was (2 Kon. 21: 19-26). Daarna lees je over Josia: *En hij deed wat recht was in de ogen des HEEREN, en hij wandelde in al den weg van zijn vader David en week niet af ter rechter- noch ter linkerhand.* Dit lees je alleen maar van Josia. Het betekent dat Josia een koning is, zoals God het wil (Deut. 17: 14-20).

Maar als dit kind van de Heere koning wordt, is er in het land Israël weinig te merken van de dienst van God. De tempel is een bouwval geworden. Wie denkt er nog aan God?

Maar bij de opknapbeurt van de tempel gebeurt er iets bijzonders: Hilkía, de hogepriester, vindt het wetboek terug! Waarschijnlijk gaat het om het Bijbelboek Deuteronomium. Daarin staat welke oordelen God over Israël brengt, als ze de Heere vergeten. Safan, de schrijver, leest het wetboek voor aan Josia. Als de koning die boodschap hoort, scheurt hij zijn kleren, als teken van diep verdriet. Er is een diepe kloof tussen wat God wil en hoe de situatie in Juda is.

De zonde van alle generaties wordt gestraft, want de Heere neemt Zijn Woord serieus. Wat Hij belooft, doet Hij. Dat geldt voor Zijn zegen, maar ook voor het aangekondigde oordeel. Josia hoeft het zelf niet mee te maken, omdat hij in ootmoed gebogen heeft voor God. Het verbond met God wordt vernieuwd (2 Kon. 23: 1-3). De HEERE blijft trouw, maar Hij straft de zonde zeker!

Wat betekent?

Vers 9 *bracht bescheid weder*: bracht verslag uit

Vers 19 *week geworden*: zacht, buigzaam geworden

Vers 20 *verzamelen tot uw vaderen*: sterven

Vragen

- 1 Lijkt de tijd waarin jij leeft op de tijd van Josia? Hoe?
- 2 Wat is nodig om te buigen voor Gods oordeel?

Stelling

God haat de zonde en is boos over de zonde. Dat beseffen we veel te weinig.

Lezen: 2 Koningen 22: 8-20, 23: 1-3
Zingen: Psalm 80: 1 en 11

Maandag 5 mei

Oproep tot onderzoek en schuldbelijdenis

Kerntekst

Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE. (Klaagliederen 3: 39-40)

Wat staat er?

Hier op aarde gebeurt er niets zonder de besturing van de Heere. Hij regeert alles. De Heere geeft voorspoed (de mooie dingen), maar ook tegenspoed (de verdrietige dingen, vers 38). Dat kan heel moeilijk zijn. Als er iets ergs gebeurt, denk je: waarom doet de Heere dat? Waarom laat Hij dat toe? Misschien word je wel zo boos op de Heere dat je je vuisten balt. Het lijkt niet eerlijk. Maar weet je, de Heere stuurt geen tegenspoed omdat Hij mensen wil plagen. Als er tegenspoed is, heeft de Heere daar een reden voor. Vaak wil Hij mensen iets leren. Als Zijn kinderen niet meer naar Hem luisteren, stuurt de Heere vaak tegenspoed. Denk maar aan David. In het boek Klaagliederen wijst Jeremia de mensen van Israël op hun zonden. De Heere straft hen daarvoor en de mensen klagen omdat het niet goed gaat in het land. Maar Jeremia zegt: 'U moet niet klagen over uw zorgen, u moet klagen over uw zonden!' In ons land gaat het ook niet goed. Er

zijn weinig mensen die nog naar de Heere luisteren. Misschien heb je zelf ook zorgen. Kijk eens naar je eigen leven en onderzoek eens of er dingen zijn waarmee jij de Heere verdriet hebt gedaan. Jij wilt dat de Heere goed voor je zorgt, maar dien jij hem wel met je hele hart? Bekeer je tot Hem. Laat de Heere je verdriet over de zonden maar horen (vers 41-43). De Heere ziet het vanuit de hemel (vers 50). Hij ziet het niet alleen, maar Hij zal je ook verhoren!

Wat betekent?

Vers 41 *mitsgaders*: ook

Vers 42 *wederspanning*: tegenstaan

Vers 43 *verschoond*: gespaard

Vers 45 *uitvaagsel*: slecht volk, uitschot

Vers 46 *opgesperd*: wijd open gedaan

Vers 49 *vliet*: er lopen tranen uit

Vragen

- 1 Komt de tegenspoed in je eigen leven door je zonden? Waarom kan de Heere tegenspoed sturen?
- 2 Komt de tegenspoed in deze wereld ook door jouw zonden?

Lezen: Klaagliederen 3: 37-50
Zingen: Psalm 79: 4

Boetepsalm

Kerntekst

Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. (Psalm 130: 3-4)

Wat staat er?

Meestal zing je als je blij bent. Zingen als je verdrietig bent, is moeilijk. Toch staan er in de Bijbel ook psalmen die zijn gemaakt door mensen die verdriet hadden. In de Bijbel staan bijvoorbeeld zeven boetepsalmen. Dat zijn psalmen waarin iemand zijn schuld aan de Heere belijdt. Psalm 130 is er één van. We weten niet precies wie deze psalm geschreven heeft. Het is wel duidelijk dat de dichter in grote nood is (vers 1). In die grote nood roept hij tot de Heere (vers 2). Hij weet de oorzaak van zijn nood. Dat zijn zijn zonden. Hij weet dat als de Heere naar die zonden kijkt, dat hij dan gestraft zal worden. Ja, hij zal dan niet meer bestaan (vers 3). De Heilige Geest heeft hem dat geleerd. Daarom vraagt hij om vergeving. Hij weet dat alleen de Heere hem de zonden kan vergeven en daarom roept Hij tot God (vers 4). Hij verwacht het alleen van de Heere. Hij kijkt uit naar de Heere (vers 5) zoals een wachter naar de morgen. 's Nachts werden de muren van de stad in Israël bewaakt door wachters. Ze stonden op de muur en ze moesten alarm slaan als er gevaar dreigde. De

nacht duurde lang. Ze waren blij als ze de zon op zagen gaan (vers 6). Zo verlangt de dichter naar God.

Aan het einde van deze psalm roept hij alle gelovigen op om zo op de Heere te vertrouwen. Dan is er hulp en verlossing in de grootste nood (vers 7-8).

Misschien ben jij ook verdrietig als je denkt aan je zonden. Dan wil je heel graag dat de Heere ze vergeeft. Dan begrijp je goed wat de dichter van deze psalm bedoelt. Je mag deze psalm ook bidden. Hoop maar op de Heere, want bij Hem is verlossing!

Wat betekent?

Vers 3 *ongerechtigheden*: onvolkomenheid, gebrek, vuilheid. Het is niet zoals het zou moeten zijn.

Vers 7 *goedertierenheid*: goedheid, barmhartigheid

Vragen

- 1 Herken jij jezelf in de dichter van Psalm 130? Waarom wel, of niet?
- 2 Welke concrete zonden in jouw leven doen de Heere verdriet? Wat wil je daarmee doen?

Lezen: Psalm 130
Zingen: Psalm 130: 2

Het gebed van Daniël

Kerntekst

O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet; om Uws Zelfs wil, o mijn God; want Uw stad en Uw volk is naar Uw Naam genoemd. (Daniël 9: 19)

Wat staat er?

Daniël leeft als prins uit Juda in Babel. Hij is er heel belangrijk. Toch is hij Jeruzalem nooit vergeten. Hij leeft dicht bij zijn God. Hij bidt vaak en onderzoekt het Woord van God. Als er zeventig jaar van de ballingschap in Babel verstreken zijn, leest hij in de profeet Jeremia dat de tijd van de verwoesting zeventig jaar zou duren. Zou de profetie nu in vervulling gaan? Zou de Heere het volk laten terugkeren en Jeruzalem laten herbouwen? Zou de Heere aan Zijn verbond denken?

Voor Daniël zijn dit geen vragen die hij goedkoop beantwoordt. Nee, je merkt hier geen automatisme. Zo van: God heeft het beloofd, dus nu moet het gebeuren. Integendeel. Daniël rouwt en verootmoedigt zich. Hij bidt en spreekt namens zijn volk tot de Heere. Van Daniël staat geen enkele zonde beschreven, toch voelt hij zich niet beter dan het volk. Hij zegt: *Wij hebben gezondigd* (Dan. 9: 5), als of hij zelf ook diep gezondigd heeft.

God is een God die trouw houdt. Wat Hij belooft, doet Hij. God doet dat niet, om-

dat mensen dat verdienen. Daarom bidt Daniël tot God: *Wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn* (vers 18). Hij pleit op Gods barmhartigheid en herinnert de Heere aan Zijn eigen woorden. Daniël vraagt of God het wil doen, omwille van Zijn Naam. God heeft toch een verbond gemaakt met Zijn volk Israël en Jeruzalem is naar Zijn naam genoemd!

Wat betekent?

Vers 5 *gerebelleerd*: in opstand gekomen

Vers 16 *versmaadheid*: tot een smaad, schande geworden

Vers 19 *vertrek het niet*: wacht niet langer

Vragen

- 1 Lees dit gebed nog een keer aandachtig door. Bid jij ook zo?
- 2 Wat moet er in jouw gebed veranderen, voor jezelf en voor de kerk in Nederland? Hoe zou dat kunnen?

Lezen: Daniël 9: 1-19
Zingen: Psalm 6: 2 en 9

De mensen in Ninevé bekeren zich

Kerntekst

En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet (Jona 3: 10).

Wat staat er?

De profeet Jona gaat naar Ninevé. Eerst was hij ongehoorzaam geweest. En nu zegt de Heere opnieuw: "Ga naar Ninevé en preek tegen haar." Over veertig dagen zal de stad helemaal worden verwoest. Ook de mensen en de dieren zullen sterven. Dat is de straf voor hun zondige leven.

De mensen in Ninevé schrikken. Ze geloven alles wat Jona zegt. Ook de koning gelooft het. Hij beveelt dat de mensen de hele dag tot God moeten roepen. Ze moeten zich bekeren en direct stoppen met hun zondige leven. "Wie weet," zegt de koning, "misschien zal God het oordeel niet uitvoeren." De mensen gaan vasten, ze eten en drinken niet meer als teken van berouw. Ze trekken hun mooie kleren uit en trekken oude lompen aan. En ze roepen tot de Heere. Ook de kinderen doen mee.

De Heere ziet wat de mensen in Ninevé doen. Hij ziet ook het berouw in hun hart. En... Hij voert het oordeel niet uit. Hij spaart hun leven.

Weet je wat de Heere Jezus zegt? Op de laatste dag zullen de mensen van Ninevé ook opstaan, samen met ons allemaal. Zullen ze ons dan moeten veroordelen omdat zij zich hebben bekeerd en wij niet? (Matth. 12: 41). Heb jij door de Hei-

lige Geest geleerd hoe zondig je bent? De Heere ziet uit naar berouw in jouw leven. En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij je genadig zij (Jesaja 30: 18).

Wat betekent?

Vers 2 *Maak u op:* maak u klaar

Vers 3 *een grote stad Gods:* een indrukwekkende stad

Vers 4 *omgekeerd:* helemaal verwoest

Vers 5 *bekleedden zich met zakken:*

goedkope, grof geweven kleren

Vers 6 *geraakte tot de koning:* het bereikte de koning

zat neder in de as: in de as gaan zitten was een teken van diepe vernedering

Vers 7 *en zijner groten:* het bevel kwam niet alleen van de koning, maar ook van zijn raadgevers

Vers 9 *Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben:* wie weet, zal God Zijn oordeel niet uitvoeren. God weet alle dingen van tevoren. Als God iets beslist, krijgt Hij er nooit berouw of spijt van. Maar als God Zijn oordeel niet uitvoert, lijkt het voor mensen alsof Hij berouw heeft.

Vers 10 *Hij zag hun werken:* hun vasten, hun bidden en hun kleding.

Vragen

- 1 Wat is vasten? Kunnen wij dat ook doen en hoe?
- 2 Als je echt berouw hebt van je zonden, waaraan kunnen anderen dat dan merken?

Lezen: Jona 3

Zingen: Psalm 143: 1 en 10

Op de uitkijk

Kerntekst

En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. (Lukas 15: 20)

Wat staat er?

De Heere Jezus vertelt deze gelijkenis, nadat de farizeeën en Schriftgeleerden stonden te mopperen. De Heere Jezus ontving namelijk tollenaars en zondaars. Hij at zelfs met hen.

Dan vertelt Jezus deze gelijkenis over twee zonen. De jongste zoon zegt tegen zijn vader: "Geef mij de erfenis maar alvast." Dat is het geld en de eigendommen van zijn vader, die hij zou krijgen als zijn vader gestorven is. Zijn vader geeft hem het geld en de jongste zoon vertrekt naar een ver land. Hij geeft daar veel geld uit, totdat hij niets meer heeft. Dan moet hij de zwijnen gaan weiden, een verachtelijk baantje. Als hij uiteindelijk besluit om terug te gaan naar het huis van zijn vader, beseft hij wel dat hij verkeerd geweest is. Hij neemt zich voor om voortaan maar als een ingehuurde knecht bij zijn vader te gaan werken. Die hebben het immers nog beter dan hij het heeft bij de zwijnen.

Maar wat is zijn verrassing groot als hij terugkeert en zijn vader hem met open armen opwacht. Hij heeft elke dag op de uitkijk gestaan om te zien of zijn afgedwaalde zoon terug zou komen. En

nu hij terugkomt, neemt hij hem als een kind op in zijn huis. Er wordt zelfs een feest gevierd en de jongste zoon krijgt prachtige kleren aan.

Wij zijn ook bij de Heere vandaan gelopen. We hebben het in de wereld best naar ons zin. Maar heeft de Heere door Zijn Heilige Geest jou al eens laten zien dat je zo verloren gaat? En dat Hij elke dag op je staat te wachten? Dat er bij de Heere veel meer te krijgen is, dan je in de wereld kan krijgen? Belijd je zonden en keer terug naar de Heere. Bij Hem is alles te vinden.

Wat betekent?

Vers 12 *het deel des goeds*: het geld dat hij van zijn vader zou krijgen als die overleden zou zijn.

Vers 16 *drاف*: het eten van de zwijnen

Vers 17 *huurlingen*: knechten die voor een aantal weken of maanden kwamen werken

Vers 20 *ontferming*: liefde

Vragen

- 1 Kun jij in de wereld leven zonder de Heere?
- 2 Wat wil de Heere je geven als je naar Hem terugkeert?

Lezen: Lukas 15: 11-24
Zingen: Psalm 106: 4 en 24

Zaterdag 10 mei

De Heere Jezus voor de poorten van Jeruzalem

Kerntekst

Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild (Mattheüs 23: 37).

Wat staat er?

De Heere Jezus is met Zijn discipelen naar Jeruzalem gegaan. Daar zal Hij gaan lijden en sterven. De Heere Jezus is verdrietig. Hoe vaak is Hij hier niet geweest en heeft Hij de mensen opgeroepen om in Hem te geloven? Hij heeft de mensen tot Zich willen trekken om hen zalig te maken. Net zoals een moederkip haar kuikentjes bij zich roept en onder haar vleugels verbergt, als er gevaar dreigt. Maar... de mensen wilden niet. Straks zal de Heere Jezus niet meer bij hen zijn. Jeruzalem, die mooie stad, zal worden verwoest door de Romeinen. Dat is de straf voor hun ongeloof. Ze zullen de Heere Jezus niet meer zien, tot de dag dat Hij terugkomt op de wolken. Als de Heere naar Nederland kijkt, moet Hij ook verdrietig zijn. Honderden jaren lang is hier het Evangelie verkondigd. En nu staan veel kerken leeg. Ze worden gesloopt of er wordt iets anders van gemaakt. De mensen willen Gods Woord

niet horen. Zo verdwijnt de aanwezigheid van de Heere steeds verder uit ons land.

Nu laat de Heere Zijn liefdevolle roepstem nog horen. Nederland, luister toch. Of, vul je eigen naam maar in. Straks zal iedereen de Heere Jezus zien, als Hij komt op de wolken. Laat Hij je Redder zijn, voor Hij je Rechter zal worden.

Wat betekent?

Vers 37 *menigmaal*: vaak *bijeenvergaderen*: samen brengen
kiekens: kuikens

Vers 38 *woest gelaten*: verwoest worden en blijven

Vragen

- 1 Is het ook onze schuld dat er veel kerken leeg staan?
- 2 Denk eens aan de kip met haar kuikens. Waarom vergelijkt de Heere Jezus Zichzelf daarmee? Zou jij bij de Heere willen schuilen? Waarvoor?

Lezen: Mattheüs 23: 37-39
Zingen: Psalm 36: 1 en 2

Klop op de deur

Kerntekst

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. (Openbaring 3: 20)

Wat staat er?

De apostel Johannes is door de Romeinse keizer als gevangene naar Patmos gestuurd. Patmos is een klein eilandje voor de kust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Op Patmos verschijnt de Heere Jezus en laat Johannes brieven schrijven aan zeven gemeenten in Turkije. Een van die gemeenten is Laodicea. Een rijke stad, met veel banken en een medische universiteit.

Het gaat niet goed met de christenen in deze stad. Om hen te waarschuwen gebruikt de Heere Jezus een beeld. Ze zijn niet koud, niet heet. Nee, ze zijn als lauw water! En omdat ze lauw zijn, zal Jezus hen uitspugen (vers 15, 16). Dat beeld kennen de Laodicenzen heel goed. Het water dat door Laodicea stroomt, is namelijk lauw. Het komt uit warme kalkbronnen aan de overkant van het dal. Het is niet te drinken, om uit je mond te spugen. Zo zijn de christenen in Laodicea. Ze zijn lauw. Ze branden niet van liefde voor de Heere en Zijn dienst. Ze vinden het wel best in de wereld. Ze zijn rijk en hebben geen gebrek. Het gevolg is dat ze de cultuur van de stad hebben aangenomen. Ze zijn wereldgeïk vormig geworden. En ze beseffen niet dat ze daarmee ten diepste arm, blind en naakt zijn. Ze gaan zo verloren! Laodicea lijkt op Nederland. We zijn rijk

en hebben geen gebrek. We zijn lauw geworden. Zal de Heere Jezus ons ook uitspugen? Wegdoen?

Maar gelukkig, Laodicea krijgt nog een brief uit de hemel. Het is nog niet te laat. Ze worden uit hun lauwe leventje wakker geschud. Lees maar in vers 19 en 20. Zo staat de Heere elke zondag aan de deur van je hart en Hij klopt. Speciaal ook vandaag, op de boetedag. Merk je dat je deur zo op slot zit? Doe net als Bartimëus, die aan de weg zit als Jezus voorbij komt. Hij bidt: *Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner*. En dan het wonder: Jezus staat stil en hoort!

Wat betekent?

- Vers 14 *De engel van de gemeente*: de voorganger van de gemeente
Vers 18 *goud, beproefd komende uit het vuur*: echt goud, dat door het vuur is gezuiverd
witte klederen: rechtvaardig en heilig, waardoor zondaren weer voor God kunnen bestaan
Vers 19 *kastijden*: pijnlijk straffen
Vers 20 *met hem avondmaal houden*: een beeld waarbij samen wordt gegeten, een teken van gemeenschap, verbondenheid met de Heere Jezus, versterking door het geloof, vreugde in God

Vragen

1. Kun jij dingen noemen waarin je lauw bent voor God?
2. Wat is er nodig om dat te veranderen?

Lezen: Openbaring 3: 14-22
Zingen: Psalm 95: 4, 5

Aantekeningen

A series of horizontal lines for taking notes, starting with a dashed line and followed by multiple dotted lines.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T (0348) 489948

E info@jbgg.nl

W www.jbgg.nl

Ontwerp en drukwerk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam