



Ds. J. Driessen:

“De Heere vergeet je niet”

De rijkdom van de Heilige Doop
voor jongeren uitgelegd

“De herten in het kamp van een Romeinse keizer, droegen aan een kettinkje om de hals een penning, waarop in het Latijn gegraveerd stond: Raak mij niet aan, ik ben van de keizer. Zo heeft de Heere ons Zijn merkteken gegeven, het merkteken van de Heilige Doop.” De 74-jarige emeritus predikant J. Driessen legt aan jongeren uit wat de onschatbare waarde van de Heilige Doop is.

Je leven heeft zin

Waarom heeft de Heere eigenlijk de Heilige Doop gegeven? Dominee Driessen vertelt: “Als eerste wil ik graag een vraag stellen aan jongeren: Wat is de zin van je leven? Waarom ben jij op deze wereld? Adam en Eva wisten dat zij leefden om in de weg van gehoorzaamheid aan Gods geboden het eeuwige leven te ontvangen, om dus te leven tot eer van God. Dit is verstoord door onze zondeval. Toen waren Adam en Eva de zin van het leven kwijt. Maar de Heere zocht hen op. Het wonder is dat Hij niet kwam met Zijn verdoemende gerechtigheid, om hen te verwijzen naar buitenste duisternis. God is tot hen gekomen met de boodschap: ‘Ik zal weer zin geven aan jullie leven; er zal een Zaligmaker komen!’ Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, van hun zinloosheid. Dat is ook het wonder dat wordt aangewezen in de Heilige Doop. Als je gedoopt bent, zegt de Heere daarmee dat Hij jouw leven, na de zondeval, opnieuw zin wil geven.

Wij worden geboren om te leven tot eer van God. In de Heilige Doop wordt ons verkondigd dat we niet geboren worden om verloren te gaan, maar om behouden te worden.”

De Heere zoekt op

Het wonder van de doop is dat de Héere ons zoekt. “Kijk maar naar de geschiedenissen in de Bijbel”, legt dominee Driessen uit. “Na de heilsopenbaring aan Adam en Eva zakt de wereld opnieuw weg in een heidens leven. Dan komt de Heere tot Abraham in Ur der Chaldeeën en wijst Hem de weg naar een onbekend land. Hij richt met Abraham en zijn nageslacht het verbond van genade op. Het teken en zegel van dat verbond is het sacrament van de besnijdenis. Je kunt begrijpen

dat dit voor een Jood heel veel betekende.

De lichtkring van Gods verbond

Heeft de heilige doop dan voor ons dezelfde betekenis? “Ja, de boodschap van de Heilige Doop is in principe hetzelfde. Je bent niet geboren in de heidenwereld, maar je mag leven onder de bediening van het genadeverbond. Zoals de Heere in het Oude Testament over het volk Israël zei: ‘Het is *Mijn volk*’, zo zegt Hij dat ook nu van de christelijke gemeente. Dat wil niet zeggen dat alle leden en doopleden hoofd

voor hoofd genade ontvangen hebben. Maar wel zegt de Heere met grote nadruk, dat Hij recht op je heeft. Hij deed je geboren worden binnen de lichtkring van Zijn verbond. Hij heeft er recht op dat wij ons tot Hem bekeren; dat wij ons leven in Zijn dienst besteden, opdat ons leven werkelijk zin zal hebben.”

Zijn naam op je voorhoofd

Wat betekent het dat we zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Driessen: “Dat houdt veel meer in, dan dat de doop aan ons bediend is in opdracht van God. Het betekent dat wij door de doop in een bepaalde verhouding tot de Heere zijn gezet. De Heere zegt bij de doop: ‘Je behoort jezelf niet toe, maar je hoort bij Mij! Ik heb Mijn naam op je voorhoofd geschreven; Ik wil je voor

Mijn rekening nemen.’

Het doopformulier legt uit wat het gedoopt-zijn in Gods drie-enige Naam betekent. Het is de aan-neming tot kinderen door God de Vader; de verzoening met God door het werk van de Zoon; de gave van de Heilige Geest Die tot lidmaten van Christus heiligt.

In de doop is onze naam genoemd samen met Gods naam. Dat wil zeggen dat we niet bang hoeven te zijn dat de Heere ons vergeet. Op de meest persoonlijke wijze heeft Hij bij de doop betuigd en verzegeld dat Hij in onze dood geen lust heeft, maar daarin lust heeft, dat wij ons

“Wat zal het vreselijk zijn,
als we met dit aanbod van genade niet
heilig werkzaam worden”

tot Hem bekeren en leven. Hij wil om Christus’ verdiensten schenken, wat we tot bekering nodig hebben.” Dat de Heere Zich zo diep tot ons neerbuigt met het aanbod van Zijn genade, heeft ook een andere kant legt de dominee uit. “Wat zal het vreselijk zijn, als we met dit aanbod van genade niet heilig werkzaam worden. Als Paulus inleeft wat dat is, roept hij bevende uit: *Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?*”

Bidden om de rijke zegen van de Doop

Wat moet je doen als het teken van de doop je niets doet? Als je niets van de rijke betekenis merkt of voelt? “Het kan zijn dat je zegt: ‘Ik kan God niet vinden; ik bid wel, maar ik kan niet bidden; ik merk niet dat er iets verandert in mijn

leven; ik ben zo lauw en zo dood!' Maar dan zeg ik toch: strijk eens over je voorhoofd. Dan is je hand nat. Want doopwater droogt nooit op. Dat blijft geldig, je leven lang! Het kan zijn dat je je nood niet voldoende voelt, of dat je niet kunt en wilt strijden tegen de zonde. Het kan zijn dat de dienst van de Heere je lokt. Dat mag je allemaal aan Hem voorleggen. Hij zegt: 'Doe je mond wijd open, Ik zal hem vervullen!' Het is van het grootste belang om in diepe ootmoed, als een arme zondaar of zondares, te bedelen om genade."

Het zit wel goed...

Kunnen we de waarde van de Heilige Doop ook overschatten? "Van het verbond van God mag je grote verwachting hebben, maar je mag je ogen niet sluiten voor de absolute onmogelijkheid van onze kant. Dan gaan we denken: ik ben gedoopt; ik ben een kind van het verbond; ik leef toch wel netjes. Het komt met mij wel goed. Dan leef je alsof het werk van de Heilige Geest in wedergeboorte en bekering niet meer nodig zouden zijn. Zo leven veel ouderen en ook jonge mensen. Als je zulke gedachten koestert speel

je met vuur. Dan moet je heel snel uit je droom wakker worden. We leven vanuit onszelf echt niet naar Gods wil. De Bijbel zegt van ons: *Zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods.*"

De Heere buigt laag

"Om de zegen van het verbond te ontvangen, moeten we ook komen tot *inwilliging* van dat verbond. Dat betekent dat wij weten van waarachtige bekering, van de droefheid naar God en de vruchten daarvan in ons leven. Dan kun je, en wil je, niet anders dan je verbinden aan de zalige dienst van de drie-enige Verbondsgod. Als je ziet op al je zonden, dan durf je dat eigenlijk helemaal niet. Maar de Heere nodigt ons. In al onze vrees wil Hij, in Woord en sacrament de rijkdom en heerlijkheid van de Middelaar, de Heere Jezus Christus, voor ogen schilderen. Als je daar iets van zien mag, dan

"Als je gedoopt bent, zegt de Heere daarmee dat Hij jouw leven opnieuw zin wil geven"



buig je vol verwondering aan de voeten van God neer. Dan mag je wel eens getroost worden door het teken van de doop. Zeker als je weer gestruikeld bent, of in zonde gevallen. Dan zegt dat teken: 'En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.'

Jij kunt zalig worden!

"In de doop is de Heere met Zijn genade tot ons gekomen en zegt tot iedere jongere: *laat je met Mij verzoenen!* Er is in dat verbond van God een oneindige volheid! Daarom hoeft niemand aan de zaligheid te wanhopen. Er is een ruime mogelijkheid van zalig worden. Tenminste: van Gods kant! Van onze kant is er niet eens een klein kansje, maar is het eeuwig onmogelijk! Daarom kunnen we het ook alleen van de Heere verwachten.

Jonge mensen, wat is dat rijk! Waar ik van mezelf géén andere zin aan mijn leven kan geven dan de zin van het verloren gaan, daar komt nu de Heere tot ons met de boodschap dat in Hem genade is."

■ William Walhout

“Want doopwater droogt nooit op. Dat blijft geldig, je leven lang!”

Column

Born again

We zaten bij het vuur, toen hij kwam aanlopen. In zijn broek zat een gerafelde scheur. "Vanochtend gebeurd", verklaarde hij met een glimlach. Zijn ellebogen waren versleten. Het haar, dat onder de muts vandaan kwam, stak alle kanten op. Hij pakte een krukje en kwam bij het kampvuur zitten. Al gauw mengde hij zich in de gesprekken die we met elkaar voerden.

We verwonderden ons over elkaar.

Zij, een familie uit Swaziland, keken vol verwondering naar de kleine tentjes, waar niet eens vuur in gemaakt kon worden. De kinderen wreven met hun donkere vingertjes over onze blanke huid en dronken vol overgave hun beker priklimonade leeg. De mannen schudden hun hoofd, toen ze zagen dat de jongens voor het eten zorgden.

Wij, jongeren uit Nederland, genoten van de aanhanke-lijkheid van de kinderen. We verbaasden ons over de manier waarop ze binnen korte tijd een fel brandend vuur konden maken. De eenvoudigheid waarin ze leefden; de manier waarop de mannen met hun vrouwen omgingen.

De verschillen waren groot...

Totdat we de maaltijd beëindigden. De Engelse Bijbel werd gepakt en er werd gelezen uit Johannes 3. Handen werden gevouwen, mutsen afgedaan en in grote stilte geluisterd. Daarna bleef het stil. De man met de gescheurde broek was diep in gedachten. Zijn muts ging van de ene hand in de andere en weer terug. Ineens stopte het en indringend keek hij de een na de ander aan. Hij knikte en met nadruk herhaalde hij de woorden uit Johannes 3: 3 "Born again... You must be born again." Zijn uitgestoken vinger wees ons een voor een aan: "Black and white!"

Toen vielen de verschillen weg.

Leanda van Dam