

Zou dat ook zijn verlangen zijn?

Dan mag je zeker uitzien naar Gods zegen over de weg die je gaat. Maar als het een jongen is die graag z'n eigen leven leidt, of zelfs onkerkelijk zou zijn, dan zou je de Heere inderdaad voor de voeten lopen. De Bijbelse tijd was natuurlijk heel anders dan de onze, zeker in het aangaan van relaties. Maar in Genesis 24 zie je ook dat het gebed en het praktische handelen rondom dit thema samen gaan. Als de knecht van Abraham naar Mesopotamië is gereisd om een vrouw voor Izak te zoeken, bidt hij bij aankomst om Gods leiding in zijn handelen. De knecht vraagt een Goddelijke aanwijzing: het meisje dat hij aanspreekt zal méér doen dan hij vraagt. Ze zal niet alleen hem en zijn mannen te drinken geven, maar ook de kamelen (vers 14). Zo leidt de Heere zijn weg en brengt Rebekka tot Izak. Het is een bijzonder verhaal, maar illustreert wel dat de Heere meestal werkt in de weg van de gewone dingen. Wij mogen daarmee biddend worstelen. Ik hoop van harte dat je zo een goede vriend uit Zijn hand mag ontvangen.

Doopformulier

In het dankgebed na de Heilige Doop wordt in het formulier gebeden: 'wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen, (...), al onze zonden vergeven, (...), en also tot Uw kinderen aangenomen hebt'. Maar toch niet alle gedoopte kinderen zijn bekeerd?

Een jongere

De Heilige Doop is een bijzonder sacrament, dat meestal bediend wordt aan de kleine kinderen van de gemeente. Het eerste doel van de sacramenten is de versterking van het geloof van Gods kinderen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen, juist niet als we dit eerste gedeelte van het dankgebed bidden. Hier danken en loven de gelovigen. Zij mogen door het geloof zien op de zekerheid dat de Drie-enige God de beloften van het genadeverbond vervult en in de toekomst zal vervullen.

We gaan inderdaad bij de Heilige Doop niet uit van de gedoopte kinderen. Die zijn - net als wij allemaal - in zonden ontvangen en geboren (Efeze 2: 1). Zo begint het doopformulier. Alleen door wedergeboorte kunnen ze ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar het doopwater wijst nu juist op het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1: 7). Door Zijn lijden en sterven zullen er naast kwade ranken ook zeker altijd goede ranken aan de Wijnstok zijn (Johannes 15: 1-8). En dat is nu juist waar de gelovigen op zien in dit dankgebed. Gods kinderen mogen door het geloof weten: *Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden;* (Psalm 72: 5 en 17). Dat ligt niet aan hen, ook niet aan hun kinderen. Nee, het fundament van deze geloofszekerheid ligt vast in 'het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus'. Als de Heilige Geest hen door het sacrament van de Heilige Doop daarvan iets laat zien, dan loven en danken ze de almachtige en barmhartige God en Vader, voor het grote wonder dat Hij "ons

onze zonden vergeven en tot Zijn kinderen aangenomen heeft". Wat geeft het geloof dan een vrede in het hart en een vrijmoedigheid om het slotgebed zo te beginnen. Wij weten niet of de kinderen die op dat moment gedoopt worden, die vergeving van zonden kennen. De zekerheid van het geloof is ook lang niet altijd in het hart van Gods kinderen. Maar dat is geen reden om maar te "gaan knoeien met of snoeien in dit gebed. Beter is te smeken om dezelfde geloofs-oefeningen als onze vaders. We mogen de weldaden van de Verbondsgod niet afmeten aan onze geestelijke schraalheid en armoede. We kunnen beter bedelen om meer licht, zekerheid en waarheid. Laat onze smeekbede maar veel zijn: 'Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.'" (uit: ds. G.J. van Aalst, *Van kind tot kind - Ons Doopformulier*).

Heb je een vraag?

Mail 'm naar antwoordopjevragen@jbgg.nl
Schrijven mag ook: **Postbus 79, 3440 AB Woerden.**

Let op: stel je vraag kort en vergeet je contactgegevens niet.

Ds. L. Terlouw en Laurens Kroon beantwoorden deze vragen om de beurt.

