

Rust in een roerige tijd

Bijbelstudie met jongeren



Kernthema

Jezus overwint onze onheilige onrust

Bidden

Bid eerst, voordat je de Bijbel opent, om de werking van de Heilige Geest.

Introductie

Het coronavirus legt ons leven stil. Er gebeurt van alles om je heen. Je hebt er geen grip op. Het maakt je verontrust, en misschien ook wel bang. Schrijf de woorden op die jouw gevoelens het best omschrijven.

Wat je vooraf moet weten

Jezus is met Zijn discipelen in de paaszaal. Het is laat in de avond. Misschien is het zelfs al in de nacht (Joh. 13:30). Judas heeft de kring rond Jezus verlaten. De discipelen weten dat Jezus weggaat. Maar wat staat hen te wachten? Wat gaat er met Jezus gebeuren? Spanning, angst, onrust... Allerlei gevoelens en emoties maken dat het hart van de discipelen erg verontrust is. Maar Jezus voelt dat aan. Hij kent hun harten als geen ander. En daarom spreekt Jezus hen toe.

Bijbelgedeelte

 Johannes 14 vers 1-11

Leef je in...

Probeer je een moment in te leven in de situatie waarin deze discipelen zich bevinden. Wat zou je hen op dit moment willen vragen?

Bijbelstudievragen

- Welk beeld krijg je van de discipelen?
- Hoe reageert Jezus op de emoties van Zijn discipelen?
- Wat maakt dat ze nu juist ook in Jezus moeten geloven?
- Welk beeld krijgt je van Thomas en Filippus?
- Hoe reageert Jezus? Wat betekent dit? Reageert Jezus anders op Thomas dan op Filippus?
- Loop het gedeelte nog een keer door. Welke argumenten geeft Jezus om niet verontrust te zijn?

Toepassing

Johannes, de schrijver van dit Evangelie, was een discipel van de Heere Jezus. En niet zomaar een discipel. Hij noemt zichzelf 'de discipel welke Jezus liefhad'. Hij stond van alle discipelen het dichtst bij Jezus. En hij schreef dit Evangelie met een duidelijk doel: "Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Joh. 20:31). Johannes schreef, opdat jij zou geloven. Kijk u eens vanuit dit doel naar dit Bijbelgedeelte.

- Jezus begon met: "Laat jullie hart niet verontrust zijn...". Herken jij de onrust? Pak ook de woorden erbij die je aan het begin hebt opgeschreven.
- Wat leer je in dit gedeelte over de Heere Jezus? Wat betekent Hij voor jou?

Zingen

De volgende Psalmen en liederen (Tot Zijn eer) passen bij deze Bijbelstudie:

- Psalm 32: 4, 6

- Psalm 42: 3, 4, 5, 7
- Psalm 43: 3, 5
- Psalm 61: 1, 3
- Beveel gerust uw wegen (12)
- Hoog omhoog, het hart naar boven (53)
- Wat de toekomst brenge moge (104)

Bidden

Bid en dank. Dank de Heere voor Zijn Woord. Bid om de werking van Zijn Woord in je leven. Bid om bekering en om geloof. Vraag om de rust van de Heere Jezus te kennen in een onrustige tijd.

Leesverslag

Zie volgende pagina.

Rust in een roerige tijd

Leesverslag

Johannes 14:1-11

Jezus neemt het woord. Hij laat daarmee heel duidelijk weten dat hij de harten van Zijn discipelen kent. Het hart is verontrust. Dat is overigens een emotie die Hij Zelf ook kent (Joh. 12:27). Het gewicht van de komende lijdensbeker drukt Hem als de Zoon des mensen. Maar hier spreekt Hij Zijn jongeren troostend toe: “Laat jullie hart niet verontrust zijn.” Juist nu moeten zij in Hem geloven, juist nu Hij weggaat. Jezus onderbouwt dit ook en dat is bijzonder troostvol:

- **In het Huis van Zijn Vader zijn veel woningen** (vers 2). Jezus maakt in dit gedeelte duidelijk dat het om Zijn Vader gaat. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat betekent dat Hij ze terugbrengt tot Zijn Vader. En in deze tijd van beroering, brengt Jezus de hoogste Majesteit, Zijn Vader, ter sprake. En in het Huis van Zijn Vader zijn, daar hoeven ze echt niet aan te twifelen, veel verblijven.
- **Jezus gaat heen om voor hen een plaats te bereiden** (vers 2). Jezus zal de weg gaan door het dal van Zijn lijden en sterven. Niemand kan Hem daar volgen. Alleen zal Hij voor de Zijnen plaats maken.
- **Jezus komt terug om hen tot Zich te nemen, zodat ze bij Hem zullen zijn** (3). Jezus zal weggaan, maar het doel daarvan is dat Zijn kinderen straks eeuwig bij Hem in het Vaderhuis zullen zijn.
- **Door Jezus komen de discipelen tot Zijn Vader** (6). Jezus noemt Zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Weg, de verbinding tussen God en de mensen. Mensen hoeven zelf geen weg van verlossing te vinden. God heeft deze uit de hemel laten neerdalen in de Heere Jezus. Hij is ook de Waarheid, omdat Hij de enige ware God openbaart. Hij is ook het Leven: Hij is de oorsprong van het leven en geeft het eeuwige leven aan stervelingen. Dit is een duidelijke boodschap, die geen ruimte laat voor andere openbaringsvormen van de waarheid, of andere religies. Het is voor mensen als Thomas, want hij stelde de vraag, ook een woord vol troost: geloven is Jezus volgen, vertrouwend dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dat maakt de onzekere toekomst zeker, zelfs eindeloos goed!
- **Jezus en de Vader zijn Eén** (7-9): Dit is misschien wel één van de belangrijkste kernthema's van het christelijke geloof. Wij zijn ermee vertrouwd, maar doordenken eigenlijk te weinig wat dit betekent. In de Heere Jezus wordt de Vader zichtbaar. Hoewel zij twee goddelijke personen zijn, zijn zij toch Eén. Hij is het beeld van de Vader. Dit maakt alles wat Jezus hier zegt geloofwaardig en zeker.
- **Jezus vraagt alleen maar geloof** (10-11). Filippus wil zien, maar Jezus antwoord drie keer met: “Geloof mij...” Gods Woord is daad. Wat God spreekt doet Hij. Dat is zichtbaar in het leven van de Heere Jezus.

Andere Bijbelgedeelten

- Psalm 1 en 119: Deze Psalmen spreken over de woorden die Jezus aanhaalt in vers 6: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
- Romeinen 8: 35-39: Paulus spreekt daar over de onverbreekelijke band tussen God de Vader en Gods kinderen, die er in de Heere Jezus Christus is. Paulus noemt allerlei dingen op die normaal gesproken ons leven bedreigen, maar de band tussen God en de Zijnen is immuun voor deze dingen.

Augustinus

- “U hebt ons gemaakt naar U toe en onrustig is ons hart tot het rust vindt in U”