

1 Petrus 1:3-5

Garantie voor de toekomst

Kernthema

Opening en werkvorm

Stel je voor dat jou gevraagd wordt om een kaartje of een briefje te schrijven aan een christelijke jongere die het erg moeilijk heeft. Hij is ziek. Zijn toestand is eigenlijk niet zo positief. Wat zou je als eerste willen zeggen?

- ➔ Deel kaartjes en pennen uit. Laat jongeren voor zichzelf iets bedenken en opschrijven. Vervolgens vraag je aan een aantal jongeren of ze het willen voorlezen.

Lezen

Lees met elkaar 1 Petrus 3:1-5

Wat je vooraf weten moet

Petrus heeft deze pastorale brief geschreven aan 'uitverkoren vreemdelingen'. Het zijn mensen die vanwege de uitverkiezing vreemdeling zijn, omdat ze burgers van het Koninkrijk der hemelen zijn. Ze hebben het heel moeilijk. Ze worden vervolgd. Nadat Petrus, zoals in iedere apostolische brief, zichzelf als afzender genoemd heeft, volgt er een groet waarin de Drie-eenheid naar voren komt.

Gespreksvragen*

- (O) Wat hoor je in deze woorden? Welke emotie klinkt erin door?
- (O) Wat voor een soort tekst is dit en wat wil Petrus bereiken bij de ontvangers?
- (OI) Vers 3-5 is één lange zin. Waar gaat deze zin over? Wie is het onderwerp van de zin? Wat kom je te weten over God?
- (OI) En het lijdend voorwerp? Wat kom je daarover te weten?
- (I) Welke woorden zou je beter willen begrijpen? Onderstreep deze?
- (I) Het woord 'bewaard' staat er twee keer (4 en 5). Wat betekent dit? Wat wordt er bewaard en waar? Welke relaties zie je in dit gedeelte?
- (T) Terug naar het begin: de lofprijzing heeft niet als doel je informatie te geven, maar om je mee te nemen in de lofprijzing, in de aanbidding tot God. Alles wat Petrus genoemd heeft is de reden dat hij jubelt: "Geloofd zij God!". Wat zegt het jou? Schrijf dit even in steekwoorden op voor jezelf.

*Inductieve Bijbelstudie:

- O) Observatievraag: wat staat er letterlijk?
- I) Interpretatievraag: wat betekent het?
- T) Toepassingsvraag: wat is de boodschap voor jou?

Toepassing

Het is de bedoeling van Petrus dat zijn lofprijzing van God door de vervolgte christenen wordt overgenomen. Het gaat hem in dit stukje tekst niet allereerst om het doorgeven van informatie. Hij wil als het ware het vuur dat in zijn hart brandt doorgeven. Pak jouw kaart aan een vervolgte christen er weer bij. Wat stond erop? Zou je jouw tekst na deze Bijbelstudie willen veranderen?

1 Petrus 1:3-5

Garantie voor de toekomst

Leesverslag

Geprezen zij God: vergelijk Ps. 68:20, 118:1.
Een uitroep van dankbaarheid: "Ik prijs U, ik loof U. Ik vind geen woorden om dit uit te drukken. Het is te groot voor woorden.

Gods liefde hart is de bron. Het draait in de Bijbel om de verlossing door Jezus Christus, maar het gaat om God, de Vader. Hij heeft Zijn hart geopend. Zijn barmhartigheid en genade is zo groot. Niet te begrijpen, enkel te prijzen!

3) **Geloofd** zij de **God en Vader** van **onzen Heere Jezus Christus**, **Die** naar **Zijn grote**

Petrus werkt deze gedachte verderop uit: de wedergeboorte is er door het Woord van God en door de werking van de Heilige Geest.

Wij zijn christenen. Er is maar één God. Dat is de Vader van de Heere Jezus Christus. Om Hem gaat het. Hij is alle lof en eer waard.

barmhartigheid **ons** heeft **wedergeboren**, tot een levende hoop, **door de opstanding van Jezus**

Barmhartigheid → wedergeboren: uit God geboren. Wie gelooft is wedergeboren (1 Joh. 5:1). Het is Gods werk (Joh. 3:1-8). Petrus legt later uit: door het zaad van het Woord van God. De Heere werkt het door het Woord. Het is niet na te rekenen. Hij maakt dode zondaren levend!

De opstanding van Jezus Christus is de grond van de hoop. De hoop is levend, omdat Jezus leeft.

Christus uit de doden.

Deze erfenis is onaantastbaar. Hij vergaat niet. Hij verandert niet. Door deze drie woorden maakt Petrus dat duidelijk. Hij maakt met drie ontkennende woorden duidelijk hoe onaantastbaar deze erfenis is: het is absoluut zeker.

4) Tot een **onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis**, die in de hemelen

De erfenis wordt bewaard bij God in de hemel. Dat is de reden dat de erfenis niet vergaat. Het is beloofd, en het zal gegeven worden.

bewaard is **voor u**.

Hier moet je goed lezen. Die (vers 5) wijst niet op de erfenis uit vers 4, maar op u (de gelovigen). In het Grieks is dat duidelijk: de erfenis wordt bewaard in de hemel, maar Gods kinderen worden op aarde bewaard door de kracht van God. Het is dubbele bewaring. God zorgt voor Zijn kinderen op weg naar het eeuwige leven.

5) **Die** in de **kracht Gods** bewaard wordt door het geloof tot de **zaligheid**, die bereid is, om

Petrus sprak over 'hoop', 'erfenis' en hier over 'zaligheid'. Steeds doelt hij op het eeuwige leven in heerlijkheid. Daar hopen christenen op. En de zekerheid van dat leven ligt in de opstanding van de Heere Jezus uit de doden.

geopenbaard te worden in den laatsten tijd.

De eerste christenen zagen uit naar de dag van Jezus' komst op de wolken. Dat is het moment dat hun verlossing uit de verdrukking en uit de zonde er echt komt.