

Bijbelstudie met het gezin

Markus 10:13-16

- 13** En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraffen degenen, die ze tot Hem brachten.
- 14** Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
- 15** Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelfde geenszins ingaan.
- 16** En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

**ZORG VOOR
MORGEN!**
samen in actie voor jongeren

Observatievragen

1. Wat lees je in dit gedeelte over de Heere Jezus?
2. Welk beeld krijg je van Hem?
3. Wat maakt, denken jullie, dat ouders hun kinderen bij Jezus brachten?
4. Hoe reageren de discipelen? Kun je dat begrijpen?
5. Jezus reageert echt boos. Dat staat niet zo vaak in de Bijbel. Hier wel. Waarom reageert Hij zo?
6. Op welke manier wijst Hij Zijn discipelen terecht?
7. Wat geeft Hij hen daarin mee over het Koninkrijk van God?
8. Hoe reageert Jezus naar de kinderen? Wat roept dat bij je op?

Verdiepingsvragen

1. Ouders brachten hun kinderen tot Jezus om ze te laten zegenen. Wat betekent dit voor nu?
2. Hoe breng je als ouders je kinderen tot Jezus? Wat leer jij als kind er van?
3. De discipelen dachten dat Jezus er niet voor kinderen was. Komt deze houding vandaag ook nog voor? Hoe dan?
4. Wat betekent het Koninkrijk van God voor jou?
5. Hoe kun je het Koninkrijk van God als een kind ontvangen? Wat heeft een kind dat volwassenen niet hebben?
6. De Heere Jezus wil niet dat kinderen en jongeren worden verhinderd in het komen tot Hem. Ga jij al naar Jezus? Hoe vaak? Waarom ga je eigenlijk naar de Heere Jezus?
7. De Heere Jezus omarmde de kinderen, nam ze op Zijn schoot en zegende hen. Hoe ervaar jij die zegen in jouw leven? Vertel er iets over aan elkaar.
8. Bid voor alle kinderen en jongeren (van de kerk). Bid of God hen/ons wil zegenen en wil werken in de harten van alle kinderen en jongeren.

Opdracht voor kinderen

1. Teken op een groot vel een opengeslagen Bijbel en schrijf in het midden van de Bijbel de tekst uit Markus 'Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet'.
2. Maak een silhouet van je hoofd. (Vraag of je vader of moeder even helpt). Hang een vel papier op en zet een felle lamp aan, zodat je de schaduw van je hoofd ziet. Nu moet je heel stil zitten, terwijl iemand anders de omtrek van de schaduw op het papier zet.
3. Knip je silhouet uit en geef het een mooie kleur.
4. Maak meerdere silhouettes, bijv. Van broertjes, zusjes, vriendje en vriendinnetjes. Plak deze op het vel om de Bijbel heen.
5. Als je stevig papier gebruikt, kun je ook proberen om de silhouettes recht op te zetten.

**ZORG VOOR
MORGEN!**
samen in actie voor jongeren