

Bezoekadres  
Houttuinlaan 7  
3447 GM Woerden  
Postadres  
Postbus 79  
3440 AB Woerden  
T (0348) 489948  
E [info@jbgg.nl](mailto:info@jbgg.nl)  
I [www.jbgg.nl](http://www.jbgg.nl)

Beste mensen, hier voor mij.  
Ouders, leidinggevendenden, ambtsdragers.  
Ik heb vanavond een boodschap voor u.  
Een vaste overtuiging die ik met u deel.

Ik ben William. Ik ben 19 jaar. Maar in principe ben ik gewoon een jongere zoals u die kent uit uw gemeente. Sinds mijn geboorte zit ik in de Gergem. Ik ga naar JV en catechisatie.

Als ik terugkijk kan ik zeggen dat ik het altijd leuk heb gevonden om naar vereniging te gaan. Ik heb er een vriendengroep vandaan, die ik, ook door JV, structureel zie. Tijdens verenigingsavonden leerden we elkaar kennen, en was er ruimte om over van alles en nog wat te praten. Ook over de Bijbel of over geloofsvragen. Als ik het terugkerende ritueel van een vereniging niet had gehad, zou ik ook dat soort gesprekken niet zo snel hebben.

Het is voor mij belangrijk dat de vereniging onderdeel is van de kerk. De kerk is belangrijk om anderen te ontmoeten en te praten over het geloof. Het biedt rust en stabiliteit. Maar meer dan dat is het ook de plek waar je bemoedigd en vermaand wordt. Waar je een reflectie krijgt op wat je doet. Het is vooral de plek waar je, juist als je het zelf verpest hebt, toch bemoedigd wordt. Want ondanks dat ik zonde doe, is er altijd een weg terug.

En daarom zit ik hier. Omdat ik een jongere ben, maar ook omdat ik elke jongere een gemeente gun die om hen heen staat. Die hen het gevoel geeft dat ze deel uitmaken van de kerk.

Misschien redden jongeren zichzelf wel. En hebben u en ik niet direct zorgen om hen als persoon. Maar hoe zit het met de relatie tussen jongeren en de kerk? Jongeren blijven niet vanzelfsprekend bij de kerk. Veel jongeren weken juist los van de kerk. Ook u kent hier voorbeelden van, heel dichtbij misschien. Weet u, het is enorm belangrijk om de jongere generaties erbij te houden. Ik denk namelijk, dat als we hen nu geen aandacht geven, er over een poosje ook geen geschikte ambtsdragers, zendingswerkers of evangelisten meer zijn.

Ik wil graag concreet worden in wat ik zie gebeuren.

Ik hoor van jongeren kritiek over de strakke indeling van de JV. Vooral Bijbelstudie doen, en dan nog net even een spelletje. Het gaat er niet over dat dit de praktijk is, maar het is een reden dat jongeren niet komen. Want waarom is het anders zo, dat bij een buitenactiviteit twee keer zoveel jongeren zich aanmelden? Er is duidelijk een verband tussen de setting en de opkomst. Dat zullen leidinggevendenden herkennen.

verbindt jongeren



Hoe aantrekkelijk is JV in een saaie catechisatiezaal? Met een koekje op een stoeltje. Tel hierbij een inleiding op van een uur en het beeld wat jongeren hebben is compleet. Sluit het aan bij de behoefte aan het ontmoeten van vrienden?

Het thema van deze dag is onbeperkt bereik. Wat ik belangrijk vind is niet alleen het bereik wat je op de jeugdvereniging mist. Het gaat om een groter geheel. Het bereik in de gemeente. We missen totaal de essentie van het gemeente-zijn als we alleen op zondag bij elkaar in de bank schuiven en elkaar verder niet ontmoeten.

Ik heb daarom als eerste een oproep aan ieder **gemeentelid**. Het is belangrijk dat je samen dingen onderneemt. Werk aan de binding onderling. Laat zien: wij doen dingen samen. Dan volgen jongeren vanzelf. Geef het goede voorbeeld.

Laat de gemeente, of losse wijken samenkomen. Misschien zelfs gelijk na de dienst. Met de wijkouderling erbij. Drink samen koffie en laat er vragen gesteld worden. Doe het gewoon eens.

Kent u het concept van een ouderenmaaltijd? Bij ons in de gemeente organiseren jongeren eens per jaar een maaltijd voor ouderen. Ouderen komen erachter dat jongeren zo erg nog niet zijn. En jongeren merken dat die oudjes lang niet zo saai en bekrompen zijn als ze zich hadden voorgesteld. Een prachtig concept! Het verbindt. Betrek jongeren hierbij. Neem het initiatief als gemeentelid.

De kern van mijn brief is dit: Je moet elkaar kennen als gemeente, want dan pas kun je aan de slag met het praten over geloofszaken. Dat is echt mijn vaste overtuiging. Dat geldt in de omgang met jongeren, maar daar moet de hele gemeente het goede voorbeeld in geven.

**Ambtsdragers.** Probeer niet altijd als ambtsdrager over te komen. Nu zien jongeren u vaak als iemand in een zwart pak, die moeilijk kijkt. Probeer dat beeld eens te veranderen. Praat ontspannen met jongeren. Heeft u de mobiele telefoonnummers van jongeren? Laat hen zien wie u bent. Weet u, als u op huisbezoek moet komen zonder dat jongeren u kennen, dan blijven zij stil en is de praktijk dat u lang aan het woord bent. Werk aan binding met jongeren in uw gemeente en wees geen vreemden van elkaar. Een simpel voorbeeld: Houdt u van vissen, en kent u jongeren in de gemeente die dat ook leuk vinden? Vraag ze eens een keertje mee, wie weet wat voor binding en gesprekken eruit voortkomen.

verbindt jongeren



Ik sprak een diaken die vertelde dat na een ontspannen voetbalwedstrijd het beste gesprek op gang kwam met de jongeren in zijn gemeente. Zorg eerst voor de dialoog, voordat misschien die kritische vragen gesteld worden of de vorm wel goed is.

Een ander voorbeeld. Ik had een ouderling die ook mijn docent werd. Hierdoor sprak ik in een heel andere context met hem. En weet u: hij kon ook grappen maken. Hij kon ook gewoon meepraten over van alles en nog wat. De ouderling bleek een mens. Maar echt, veel jongeren zien die kant niet!

Ik vertelde zojuist over de zorgen tussen jongeren en kerk. Ikzelf heb met nog een aantal jongeren een brief gestuurd naar de kerkenraad. De bal is gaan rollen en we hebben een ontmoeting gehad met de leidinggevenden en kerkenraad. Alles kon gezegd worden. Er werd naar ons geluisterd. Bedankt, als u op die manier ambtsdrager bent.

**Leidinggevenden.** Ik gaf net al aan welk beeld er vaak is van de JV. En hoewel de praktijk misschien meevalt is het wel een leerpunt. Jongeren komen naar de vereniging om samen te zijn. En natuurlijk is de Bijbel het belangrijkste. Maar leg vooral de nadruk op het samenkomen! Houdt geen inleidingen van een uur. Voorkom dat er op die manier een negatief beeld ontstaat, want jongeren haken er echt op af. JV is geen tweede catechisatie. Wat ik ook wil zeggen: sta naast jongeren. Ook u bent een jongere geweest. Kom niet over als beter maar wees eerlijk en oprecht.

**Ouders.** Als laatste een oproep aan u.

Toon interesse. Blijf stimuleren zonder een zeurouder te worden. Bent u zelf vroeger naar JV geweest? Zet een positief beeld neer en vertel anekdotes van leuke dingen aan uw kinderen. Dat is wat mijn ouders ook deden. Als we op deze manier om jongeren heen gaan staan weet ik zeker dat we, met de hulp van God, een betere verbinding kunnen krijgen met elkaar, en echt gemeente kunnen zijn.

Bedankt

verbindt jongeren

