

10+

Dit Kompas is van:

KOMPAS

AUGUSTUS 2023 | NUMMER 1

DE BRUILOFTSMAALTIJD



verbindt jongeren





Nog één nachtje, dan is het zover! Wat heeft Ruben zin in zijn feestje! Zijn vrienden weten nog niet dat ze gaan lasergamen. Dat heeft hij niet verkapt! Dit keer mocht hij zes jongens uitnodigen. Zijn vader heeft zeven lasergames gehuurd. Ruben heeft er zo'n zin in!

MAAR.... De volgende morgen gaat de telefoon. De moeder van Thijs aan de lijn. "Sorry, we hadden twee afspraken op één dag gepland. Thijs kan niet komen. Hij moet echt mee naar het feest van zijn oom en tante."

Die middag komen zijn vrienden één voor één binnen. Ze zijn er bijna allemaal. Alleen Geerten moet nog komen. En ja... Thijs komt niet. Die heeft andere dingen te doen. Maar waar blijft Geerten? De jongens wachten nog even. Maar Geerten komt maar niet. "Ik zal even op mijn telefoon kijken, Ruben, misschien heb ik van Geertens moeder een berichtje!"

En ja hoor...

Geerten kan niet komen. We moeten ergens anders heen. Excuses voor de late afmelding.
Groet, Margriet.

15:03

Teleurgesteld kijkt Ruben moeder aan. "Niet meer aan denken, Ruben", zegt zijn moeder. "We gaan nu gewoon jouw feestje vieren."

'Wie worden er genodigd?'

In de puzzel hieronder zie je letters in verschillende gekleurde vakjes staan.
Zoek dezelfde kleuren bij elkaar en maak van de letters woorden.

a	n	e	e	r	i	e	t
h	z	o	i	r	o	n	e
a	e	d	l	e	j	e	n
l	d	f	e	n	n	n	e

1. Het paarse woord is

2. Het blauwe woord is.....

Wie worden in de gelijkenis met hen vergeleken?

3. Het groene woord is.....

Wie worden in de gelijkenis met hen vergeleken?

4. Welke mensen zouden nog meer bij deze groep horen?

5. Het gele woord is.....

6. Wie worden in de gelijkenis met hen bedoeld?

7. Wat betekent: "buiten de stad" als je denkt aan onze tijd?

8. Bij welke groep horen wij, als christenen, denk je?



Te druk en geen tijd...

Ben je het eens met de volgende zinnen/stellingen? Waarom wel/niet?

ja,
ik ben het ermee eens!
Steek een groen kaartje op.

Nee,
ik ben het er niet mee eens!
Steek een rood kaartje op.

Iedereen mag zelf weten of je op een uitnodiging ingaat of niet.

Je werk gaat toch voor een maaltijd of een feest?

Als je het druk hebt, is het toch niet erg om een keer het Bijbellezen of bidden over te slaan?

Je mag nooit je werk, je huiswerk of je vrienden belangrijker vinden dan het Woord van God.

Ook als je God echt lief-hebt, is het soms moeilijk om de dienst van de Heere voorrang te geven.

Het is niet verkeerd als je druk bent met je werk. God wil toch dat we werken en niet lui zijn?

Veel mensen zijn geroepen, maar luisteren niet naar de stem van God.

- a. Wanneer hoor je bij de mensen uit bovenstaande zin?
- b. Hoe worden we geroepen?
- c. God roept ons. Hij gebruikt daar mensen voor. Noem eens een paar voorbeelden.
- d. Wat zeggen we tegen de Heere als we weigeren te komen?
- e. Kan een mens, en kun jij, leven zonder de Heere?
- f. Wanneer komt er aan de uitnodiging een eind?
- g. Waarom geeft God ons nog tijd/het leven?

KLEURPLAAT

