

# Goede Vrijdag



## Inleidings- en verwerkingsmateriaal

*Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. In iedere Radar vind je tips over hoe je een inleiding kunt vormgeven. Radar wordt steeds afgesloten met een Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt gebruiken en hoe je dit doet.*

### Thema introductie

'Het is volbracht', zo klonk het op Goede Vrijdag uit de mond van Jezus. Na Zijn diepe lijden, stierf de Zoon van God aan het vloekhout. Waarom moest juist Hij lijden? En op welke manier heeft hij geleden? Hoe kan deze vrijdag nu 'goed' genoemd worden? Deze *Radar* gaat in op die vragen.

Je kunt vooraf [deze podcast](#) beluisteren.

### Doelen

1. *Jongeren weten wat de kruisdood betekent en waarom deze manier van sterven vervloekt is. (hoofd)*

Jezus' lijden was diep, lang en zwaar. Vanaf Zijn nederige geboorte tot de laatste uitroep heeft de Zoon van God geleden. Aan het kruis van Golgotha zien je dat in publieke zin tot een toppunt komen. Het kruis had dat openbare aspect ook in zich. In de Deuteronomium 21:23 lees je bovendien dat God iedereen die aan het hout hangt, vervloekt. Dat wil zeggen dat wie zo stierf niet bij God hoorde. Misschien denk je wel: wat verschrikkelijk dat Jezus zo moest sterven. Toch staat er in Gal. 3:13 dat Jezus met een belangrijke reden stierf aan het vervloekte hout. Op die manier heeft hij namelijk de vervloeking van Zijn kinderen op Zichzelf geladen. Wat een wonder! Het kruis was toen niet in alleen een middel tot de doodstraf, maar het was vooral ook bedoeld als een martelwerktuig. De persoon die was veroordeeld tot de doodstraf moest het zo lang mogelijk uithouden. Daarom werden niet de handen, maar de polsen doorslagen met spijkers van ongeveer 15 centimeter lang. Aan kwetsbare handen kan het lichaamsgewicht van een persoon namelijk niet hangen, maar aan de taaie pezen van de pols wel. Deze spijkers werden heel nauwkeurig langs de zenuwen in de pees geslagen, zodat het ademen en bewegen heel pijnlijk was. Zo heeft Jezus ongeveer 6 uur gestreden terwijl de volle toorn van God op Zijn schouders rustte. De meest voorkomende doodsoorzaak was verstikking, omdat ademen steeds lastiger werd. Jezus gaf echter Zelf de geest over in de handen van Zijn Vader. Na 6 uur zwaar lijden was het volbracht.

2. *Jongeren beseffen dat Jezus Christus het enige offer voor onze zonden is (hart)*

Maar waarom moest de Heere Jezus zo'n heftige doodstraf krijgen? Was het sterven met een eenvoudige slag van een zwaard niet voldoende? Achteraf bezien kun je zeggen dat dit niet het geval zou zijn geweest. Het behaagde God om Hem te verbrijzelen (Jes. 53). Dat wil zeggen: God had er vreugde in dat door dit zware offer zondige mensen weer bij Hem konden komen. We leren hier wel twee belangrijke dingen van: 1. Wie God is, en 2. Hoe erg de zonde is. Om bij de laatste te beginnen, heb jij door de zonde de deur naar het eeuwige leven gesloten. Maar meer nog dan dat! Je hebt de goede God vertoornd door jouw zonden.

Toch wil God mensen zalig maken. Dat stelt Hem, menselijk gesproken, voor een probleem. Als God onze zonden zomaar zou vergeten, houdt Hij op om rechtvaardig te zijn. Maar God kan en wil zijn recht niet laten varen. Hij wil *al* Zijn eigenschappen juist verheerlijkt. Hoe is dat dan mogelijk? God *moet* de zonde in Zijn rechtvaardigheid straffen (zie verder HC, zondag 4). Tegelijkertijd wilde Hij in Zijn liefde en barmhartigheid ook goddelozen rechtvaardig maken. Daarom heeft Gods Zoon Zelf uitkomst geboden (zie verder HC, zondag 6). In het volmaakte offer van Jezus voor de zonde is Gods toorn geblust en is Zijn rechtvaardigheid tevredengesteld. Niets verhindert God nu om Zijn kinderen in genade aan te nemen. Wat een heerlijke zaligmaker is de Heere Jezus!

## Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel	Duur
<p><b>Introductie</b></p> <p>1. Probeer bij jongeren door middel van vragen los te krijgen waar ze aan denken bij de kruisdood van de Heere Jezus</p> <p><i>Mogelijke vragen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe stierf de Zoon van God?</li> <li>- Hoe denk je daarover?</li> <li>- Hoe stel je het sterven aan het kruis voor?</li> <li>- Wat vertelt je dat over de Heere Jezus?</li> </ul>	00:05
<p><b>Kern</b></p> <p>2. Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven) en een artikel uit een <a href="#">oude Daniël over Goede Vrijdag</a>.</p>	00:10
<p><b>Afsluiting</b></p> <p>3. Lees dit gedicht voor en bespreek het vervolgens met de jongeren. Laat hen vragen stellen, woorden onderstrepen etc.:</p> <p>Gods toorn is heter dan de middagzon, verschroeit Hem in 't verschrikkelijke lijden. Met moordenaars, die spotten aan Zijn zijde, is Hij het, Die de wereld overwon.</p> <p>Verwon Gij mij, die haat'lijk sloeg en doodde? Droeg Gij mijn schuld, van loochenen loodzwaar? Bad Gij voor mij, die nimmer waakte, maar angstig met Uw vrienden was gevloten?</p> <p>Hij geeft in stervensnood Zijn geest aan God, de Vader, in de hemel, in Zijn handen, Hij is voor Hem de ware Offerande, maar wordt door 't volk als Offerlam bespot.</p> <p>Ontbond Gij mij, die speelde om Uw kleed? Gaf Gij de geest, om mij Uw Geest te geven? Stierf Gij voor mij, om mij te doen herleven? Mijn tranen zijn hierom zo brandend heet.</p>	00:05
<p><b>Verwerkingsmogelijkheden</b></p> <p><b>Gehoorzaamheid.</b> Bedenk een lijst met opdrachten die jongeren aan elkaar kunnen geven. Vermeng leuke met minder leuke opdrachten. Vertel heel duidelijk van tevoren dat ze opdrachten mogen weigeren. Bespreek daarna</p>	00:15

<p>waarom ze bepaalde opdrachten wel/niet hebben gedaan. Leg nadruk op dat de Heere Jezus Zijn Vader in alles gehoorzaamde. Ook in het lijden aan het kruis.</p> <p><b>Maak een gedicht.</b> Laat jongeren een gedicht maken over het lijden en sterven van de Heere Jezus.</p>	<p>00:15</p>
<p><b><u>Psalmverzen</u></b>  Ps. 16: 5  Ps. 22: 1-14 en 16  Ps. 31: 4, 12  Ps. 34: 10  Ps. 40: 3, 4  Ps. 65: 2  Ps. 69: 1-5, 9, 13 en 14  Ps. 82: 1, 3 en 8  Ps. 5: 4  Ps. 88: 11  Ps. 103: 6  Ps. 116: 2  Ps. 129: 2  Ps. 141: 6</p>	
<p><b><u>Belijdenisgeschriften</u></b>  HC zondag 16, 26 en 28  NGB art. 21  DL hoofdstuk 2, par. 2</p>	

# Bijbelstudie over Goede Vrijdag



## Optioneel

### Introductie

Tijdens het zware lijden van de Heere Jezus wordt er veel met Hem gespot. De soldaten spelen een spel met Hem, het volk wil Hem dood en ook de moordenaars belasteren Hem. Toch is Jezus niet geïrriteerd of boos. Hij verdraagt. Als een Lam dat stom is voor Zijn Scheerder.

### Johannes 19

- 17 En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;
- 18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.
- 19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
- 20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn.
- 21 De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden.
- 22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
- 23 De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven.
- 24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan.
- 25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, Klopas' vrouw, en Maria Magdaléna.
- 26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
- 27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.
- 28 Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.
- 29 Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond.
- 30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.

### Bijbelstudievragen

1. Stel aan twee personen in deze geschiedenis twee vragen. Bespreek deze vragen met elkaar.
2. Het kruis van de Heere Jezus krijgt een opschrift.
  - a. Wat staat er op dat opschrift?
  - b. Reageer op deze stelling: 'Het opschrift is een prachtige, meertalige preek'.
3. In vers 23 en 24 worden Jezus' kleren verdeeld.

- a. Wat wordt er met de kleren van de Heere Jezus gedaan?
  - b. Waarom gaan de krijgsknechten zo om met Zijn kleding?
  - c. Wat kom je daarmee te weten over de krijgsknechten?
  - d. Wat laat het gedrag van de krijgsknechten zien over jouw hart?
4. De Heere Jezus richt zich tot Zijn moeder.
- a. Geef in eigen woorden weer wat er gebeurt
  - b. Probeer je te verplaatsen in de vrouwen bij het kruis. Hoe zouden zij deze momenten hebben ervaren, denk je?
  - c. Wat leer je over de Heere Jezus?
5. De laatste woorden van de Heere Jezus in Johannes 19 zijn 'het is volbracht'.
- a. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden?
  - b. Welke troost ligt er in deze woorden?