

Paulus



Inleidings- en verwerkingsmateriaal

Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. In iedere Radar vind je tips over hoe je een inleiding kunt vormgeven. Radar wordt steeds afgesloten met een Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt gebruiken en hoe je dit doet.

Thema introductie

Paulus was een ijverige man. Vrije tijd heeft hij niet veel gehad. Dat vond hij ook niet erg. Zijn leven was Jezus Christus. Sterven was winst voor hem. Het is ontroerend om te lezen hoe hij de littekenen van Christus in zijn lichaam droeg (Gal. 6:17). Wat bezielde deze man? Hoe ging hij te werk? Daarover gaat deze *Radar*.

Doelen

1. Jongeren weten hoe Paulus' werkomstandigheden waren (hoofd)

Een dominee uit onze gemeenten krijgt een beroepingsbrief. Gaandeweg het proces ontdekt hij wat hij zal gaan verdienen, waar de gemeente gelokaliseerd is, hoeveel leden en doopleden er zijn, wat de taken van de predikant zijn, of er al een pastorie is enzovoorts. Niets van dat alles was Paulus' lot. Hij vertrok (meestal niet alleen) naar een onbekende stad en (s)preekt daar met en voor onbekende mensen. Niemand zat op hem te wachten. In de tussentijd moest hij meestal zijn eigen kost en inwoning verdienen (Zie o.a. 1 Kor. 4 en 9). In sommige steden is het zendingswerk buitengewoon moeilijk, vanwege grote tegenstand. In Lystre wordt Paulus zelfs gestenigd en voor dood achtergelaten buiten de stad (Hand. 14:19). Als er een gemeente ontstaat, zijn dat vaak kleine(re) gemeenten die niet in bezit zijn van een mooi verwarmd kerkgebouw. Vaak verblijft Paulus ook maar korte tijd in een gemeente om vervolgens weer te vertrekken naar de volgende stad. Niet zelden is er in de gestichte gemeente veel aan de hand wat zorgen geeft. Paulus' brieven laten zien dat hij daaraan lijdt.

2. Jongeren begrijpen dat Paulus met zijn doen en laten het Evangelie uitbeeldde (hart en hoofd)

Waarom zou Paulus zichzelf zo 'leeg geven'? Hij schrijft in 1 Korinthe 9:22: 'Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou'. Met andere woorden: Paulus houdt rekening met alle gevoeligheden om mensen te kunnen redden. Daarom ziet hij bijvoorbeeld af van zijn rechtmatige loon. Hij wil namelijk niet dat iemand denkt dat hij het voor het geld doet. Paulus verleent zijn diensten gratis om daarmee te laten zien dat het Evangelie zelf ook echt gratis te verkrijgen is (zie ook 1 Kor. 9:18).

3. Jongeren beseffen dat Paulus' ook moest strijden tegen de zonde (hart en hoofd)

Wat een man, die Paulus! Dat is nog eens een écht kind van God. Een zeldzame. Oh ja? Zo schrijft hij niet over zichzelf. Hij noemt zichzelf 'de minste van de heiligen (Ef. 3:8)'. We lezen in Romeinen 7: 'maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.' Waar zie je dat concreet? We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 15:36-41 dat er verbittering ontstaat tussen twee vrienden. Paulus en Barnabas zijn het niet eens over Johannes Marcus. Hoe pijnlijk wil je het hebben: ruzie over wie er op zendingsreis mag. Ook Paulus moest strijden tegen zijn zonden.

Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel	Duur
<p>Introductie</p> <p>1. Laat jongeren in groepjes nadenken over het zendingswerk van Paulus. Stel hen de vraag: 'Hoe ging Paulus te werk in een wildvreemde stad?' Verzamel alle gegevens en neem hen zo mee naar de kern van het verhaal. Eventueel kan je een tabelletje maken met hoe het gaat bij 'onze' predikanten en bij Paulus</p>	00:05
<p>Kern</p> <p>2. Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven) en oud +16 werkmateriaal.</p>	00:10
<p>Afsluiting</p> <p>3. Stel de vraag: Wat kan jij leren van het leven van Paulus?</p>	00:05
<p>Verwerkingsmogelijkheden</p> <p>Alles verliezen. Paulus zei dat hij voor de Joden een Jood werd. Hij paste zich dus aan om dichterbij de mensen te komen. Dit deed hij om het Evangelie te verkondigen, niet om te genieten van de zonde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedenk een aantal verschillende doelgroepen rondom jullie gemeente en omschrijf deze doelgroepen. - Laat jongeren manieren bedenken waarom ze kunnen evangeliseren onder deze doelgroepen. - Werk één van deze manieren uit (poster, folder o.i.d.) <p>Vrijwilligerswerk. Spreek met jongeren een moment af om vrijwilligerswerk te gaan doen.</p>	00:15
<p>Psalmverzen</p> <p>Ps. 18:15 Ps. 67:1-3 Ps. 72:10 Ps. 119:54</p>	

Bijbelstudie over Paulus' vroegere leven



Optioneel

Introductie

Trots pronkend staat hij daar. Die oude Paulus. Wat heeft hij er veel tot het geloof gebracht! Nee, dat had je misschien gedacht. Luister eens naar wat hij van zichzelf zegt...

Filippenzen 3

- 3 Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen;
- 4 Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer:
- 5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreëën, naar de wet een farizeeër;
- 6 Naar den ijver een vervolger der gemeente; naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk.
- 7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.
- 8 Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen;
- 9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof;
- 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende,
- 11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.
- 12 Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
- 13 Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb.
- 14 Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Bijbelstudievragen

1. In vers 4 staat dat Paulus op zijn vlees vertrouwt. Met het woordje vlees bedoeld Paulus zijn afkomst en prestaties.
 - Welke 7 punten noemt hij over zijn vlees (vs. 5-6)?
 - Voor Paulus waren deze dingen winst (gewin, vs. 7). Wat bedoelt hij daarmee, denk je?
 - Waarom vertrouwde Paulus op zijn afkomst en prestaties?
2. 'Maar (...) dat (die 7 punten) heb ik om Christus' wil schade geacht'.
 - Geef deze zin weer in eigen woorden
 - Wat wil Paulus daarmee zeggen?
 - Door Wie komt het dat Paulus alles anders is gaan zien?
 - Wat kan jij daarvan leren?
3. Doe nu hetzelfde als Paulus.
 - Noem met elkaar eens 7 dingen op waarop je vertrouwt.
 - Vergelijk deze 7 nu eens met de Heere Jezus. Bespreek met elkaar:
 - Zijn ze dan nog steeds even waardevol?

- Welke vallen meteen af?
- Vergelijk nu de belangrijkste van de 7 met de Heere Jezus. Kan je nu net als Paulus zeggen: Maar die 7 dingen verlies ik liever dan de Heere Jezus Christus? Leg je antwoord uit.
- 4. Paulus vervolgt in vers 8 met een nog sterkere uitdrukking. Alles zonder de Heere Jezus wordt waardeloze troep genoemd.
 - Wat is het doel van Paulus leven?
 - Hoe wordt dat duidelijk in de verzen die volgen?
 - Maak de zin af: Ik snap Paulus wel/niet, want...
- 5. In vers 14 zegt Paulus dat hij zijn uiterste best doet voor de 'prijs der roeping'
 - Aan welke dingen moet jij denken bij het woord 'prijs'?
 - Wat zou de 'prijs' van het leven met de Heere zijn?
 - Noem twee redenen waarom je daarvoor alles over zou hebben.