

Ga je dit jaar (weer) mee met een Koerskamp?

Iedereen maakt plannen voor de zomervakantie. En jij? Zin om eens met jongeren van je eigen leeftijd er op uit te trekken? Dan zijn de Koerskampen de perfecte vakantie voor jou.

Verschillende bestemmingen, diverse activiteiten, alleen met jongens of alleen met meisjes, gemengd? Welk kamp je ook kiest, elk kamp biedt je een fijne vakantie waar je jezelf thuis voelt. Samen luisteren we naar en praten we over Gods Woord. En dat is precies de meerwaarde van een Koerskamp. Kijk snel welk kamp je het meest aanspreekt en boek een onvergetelijke vakantie.

Welk kamp lijkt jou leuk?

Meisjes – 12 tot 15 jaar

Een paardenkamp op de gezellige manege in Bavel. Een week lang bezig zijn met een trouwe viervoeter en daarnaast eindeloos kletsen met andere dames over alles wat je bezighoudt. Een absolute aanrader!

Jongens – 12 tot 15 jaar

Lekker strand- en zeevissen in Haamstede? Afgewisseld door een frisse duik in de Noordzee. Dit typische jongenskamp in Haamstede is helemaal gericht op activiteiten op en rond het water. Aarzel niet langer en hap toe.

Jongens en meisjes – 13 tot 15 jaar

Samen met vrienden en vriendinnen op vakantie. De keuze is ook dit jaar reuze. Een nachtspel in de duinen van Haamstede, kanoen op het IJsselmeer, surfen op het Tjeukemeer of mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug? Teveel om op te noemen. Blader de vakantiegids eens rustig door en kies een vakantie die bij jou past!