

WIE IS GOD?

Dit is een vraag van alle tijden. Sinds de schepping zijn er ontelbaar veel mensen die deze vraag hebben gesteld. Het is ook een vraag van alle plaatsen. Overal in deze wereld kun je mensen tegenkomen die deze vraag stellen. Misschien herken jij deze vraag ook wel bij jezelf. Bij alles wat er om jou heen gebeurt. Bij alles wat jou bezig houdt. Wij leven met de Bijbel binnen handbereik. We hebben er ongetwijfeld allemaal wel één of zelfs meer. Zelfs dan kan deze vraag jou bezig houden. Wie is God?

In dit Bijbelstudieboekje nemen we je mee met het volk Israël door de woestijn. In het boek Exodus o.a. kun je vinden wie God Is. God laat zien wie Hij is! Hij openbaart zich. God laat zich kennen door zich aan Mozes en het volk Israël te laten zien. Bij de brandende braambos. In het straffen van de zonde. Bij de Berg Sinai als Hij zijn wetten geeft. In de woestijn als Hij laat zien dat Hij midden onder het volk wil wonen. Indrukwekkend, niet waar? We hopen dat jij ook zo onder de indruk mag komen van God. Bid ook dat deze indruk niet voorbij gaat maar dat deze blijven mag. Dat je door de genade van God een antwoord mag vinden op deze vraag. Mogen we deze vraag even heel persoonlijk maken? Wie is God... voor jou?

De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik van de methode die ontwikkeld is in het project Filippus – samen Bijbellezen. Ze nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en biddend te vragen naar Gods spreken hierin.

- Bijbel is uitgangspunt
- Christus centraal
- Door de Heilige Geest
- Op het gebed

Allereerst staat het Woord centraal. We nemen de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.



Wat staat er? – Deze vragen gaan over de tekst. Je begint met begrijpen wat er staat.



Wat betekent het? – In de tweede stap ga je een beeld vormen van wat er gebeurt in de Bijbelse situatie. Wat betekent dit voor de mensen van toen?



Wat is de boodschap voor jou?
– De derde soort vragen zijn de toepassingsvragen. Ze richten zich op jou. Wat heeft de Heere door dit gedeelte tot jou te zeggen?

De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen op enkele verzen van een hoofdstuk uit de

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden om het eerste of laatste blokje weg te laten.

De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit het verlangen om een gesprek op gang te brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk hierbij zijn het spreken van de Heere door Zijn Woord en de noodzaak om de Heere Jezus te leren kennen als Borg en Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel open gaat.

Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider gerust. Dat helpt je, en de groep, om een nog beter beeld te krijgen van het Bijbelgedeelte.

Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere bij het openen van Zijn Woord. Biddende voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan mogen we een zegen verwachten over het Woord dat open gaat.

Van harte Gods zegen toegewenst bij de Bijbelstudies.



EXODUS

In het boek Exodus gaan we op reis met Mozes en het volk Israël. Mozes wordt geboren in het land Egypte. Hij groeit niet bij zijn eigen familie en volk op, maar in het koninklijk paleis van de Egyptenaren. Toch blijft hij zich verbonden voelen aan zijn eigen volk Israël. Als Mozes veertig jaar oud is, zoekt hij zijn volk op. Als Mozes ziet hoe één van zijn volksgenoten door een Egyptenaar wordt geslagen, slaat hij de Egyptenaar dood. God zou door Mozes de Israëlieten redden van de onderdrukking. Hij dacht dat het volk hierdoor zou begrijpen dat God hem geroepen had om hun te redden. Maar het loopt heel anders: Mozes vlucht naar Midian, ver bij de Israëlieten vandaan. Tot zijn tachtigste levensjaar leeft hij in Midian als herder. Al die tijd voelt hij zich een vreemdeling en kan hij niets betekenen voor de Israëlieten. Totdat hij op een dag met zijn kudde bij de berg Horeb aankomt...

Ik zal zijn - God is trouw

VRAGEN VERS 1



• Op welke plaats is Mozes en waar is hij mee bezig?



• Bespreek met elkaar hoe Mozes zich hier gevoeld zou kunnen hebben. (Zie ook Exodus 2 vers 22)

• Mozes moest lang wachten voor hij het volk uit Egypte mocht gaan leiden. Welke bedoeling zou de Heere hiermee gehad hebben?



• Mozes' leven verliep heel anders dan hij had verwacht. Herken jij dat? Wat kan Gods bedoeling daarvan zijn?

1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.

3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt.

4 Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

VRAGEN VERS 2-6



- Wat ziet Mozes?
- Wat doet hij vervolgens?
- Wat kom je te weten over God en wat over Mozes? Zet een ↑ bij wat je leest over God en een ↓ bij wat je leest over Mozes.



- Wie wordt bedoeld met 'de Engel des HEEREN'?
- Welk beeld krijg je van God in dit stukje?
- Waarom maakt Hij Zich op deze manier bekend aan Mozes?

VRAGEN VERS 7-9



- In deze verzen staan veel werkwoorden die iets zeggen over de Heere en over wat Hij gaat doen. Onderstreep ze.
- Welke tegenstellingen zie je tussen vers 7 en 8?

- 5 En Hij zeide: *Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land.*
- 6 Hij zeide voorts: *Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.*

- 7 En de HEERE zeide: *Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend.*
- 8 Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten.
- 9 En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmee de Egyptenaars hen verdrukken.



- Merk jij weleens iets van Gods grootheid en heiligheid? Wanneer?
- Wat is jouw reactie hierop?



- Wat zeggen de onderstreepte woorden jou over God?



- De HEERE ziet het lijden. Merk jij dat ook?



Wat staat er?



Wat betekent het?



Wat is de boodschap voor jou?