

# De Heere is mijn Herder



## Inleidings- en verwerkingsmateriaal

*Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. In iedere Radar vind je tips over hoe je een inleiding kunt vormgeven. Radar wordt steeds afgesloten met een Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt gebruiken en hoe je dit doet.*

### Thema introductie

In Psalm 23 beschrijft David de Heere als 'mijn Herder'. Dat geeft hem een sterk gevoel van zekerheid en veiligheid. Als de Herder met hem is, gaat het goed. Als Hij maar vooropgaat en de juiste weg wijst, kan David gerust zijn. Zelfs in een dal van de schaduw van de dood!

Je kunt [deze video](#) vooraf bekijken.

### Doelen

- Jongeren weten waarom David het beeld van een Herder gebruikt (hart en hoofd)*  
Het beeld van de Herder is een heel intiem beeld. Het is heel anders wanneer David de Heere aanwijst als zijn burcht of steenrots. Een Herder is een persoon van vlees en bloed, die zorgdraagt voor 'Zijn' schapen. In Jesaja 40:11 zien je dat ook in de praktijk. Met zorg ontfermt dé Herder zich over zijn kudde, met name over hen die Zijn hulp extra nodig hebben. In het Oude Testament wordt al duidelijk dat met de Herder de Heere Jezus wordt bedoeld (Ez. 34:23). Hij is daadwerkelijk van vlees en bloed geworden. Het is ook een ontroerend beeld. Een herder heeft zijn schapen lief, zoekt grazige weiden, hij is alert en hij slooft zich zelfs in de donkerste nachten uit om te veiligheid van zijn schapen te garanderen. Als een aardse herder zich al zo inspant voor zijn schapen, hoe zal de Goede Herder dan zorgdragen voor Zijn eigen schapen. Wat geeft het beeld van een herder goede gedachten over de zorg van de Heere!
- Jongeren beseffen dat de Heere ook dichtbij kan zijn als de omstandigheden heel moeilijk zijn (hart)*  
Waarom gebeurt dit in mijn leven? Dat is een hele bekende en veel gestelde vraag. Er zijn momenten in jouw leven waarop je hoofd naar beneden hangt vanwege allerlei moeilijke omstandigheden. Soms kan dat komen omdat je hebt gezondigd. Dan is de beproeving geestelijk van aard en fluistert de duivel je bijvoorbeeld in dat God je nooit meer wil vergeven. Het kan ook zijn dat de Heere helemaal niet in jouw leven past, omdat je Hem door ongeloof uit jouw leven houdt en de satan dient. Toch zingt David dat de Heere, zelfs in het dal van de schaduw van de dood, heel dicht bij hem is. Hoe dat mogelijk is? Omdat de Heere hem Zelf op dat pad had gebracht (vs. 3). Gods kinderen weten: 'dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.' (Rom. 8:28). Gods stok en staf vertroosten David op weg en dat geeft hem troost. David ervaart aan de moeilijkheden dat God dichtbij is met Zijn staf om hem te corrigeren en op te voeden. Maar als Hij dichtbij is met zijn staf, dan is er ook de stok van de bescherming.

## Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel	Duur
<p><b>Introductie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stel de jongeren de vraag: “Zijn er momenten in je leven waarop de HEERE heel ver weg is?” of, minder persoonlijk: “Op welke momenten lijkt het of God ver weg is?”</li> <li>- Voer een kort gesprekje over moeite, lijden, zorgen, ongelooft en zonden die ervoor kunnen zorgen dat we het gevoel hebben dat God er niet is, of dat God er op dat moment voor <i>ons</i> niet is.</li> </ul>	00:05
<p><b>Kern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven) en een <a href="#">oude Daniël</a>.</li> </ul>	00:10
<p><b>Afsluiting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als de HEERE in ons leven is, geeft dat heel veel rust (vs. 2/4). Jezus noemt Zichzelf de ‘goede’ Herder. Er zijn dus ook (veel) slechte herders (<i>noem een paar actuele influencers</i>). Jezus is de beste Herder. Hij gaf zelfs Zijn leven voor Zijn schapen. Jesaja 53:6: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.’ Afkeren van de Herder wil dus niet zeggen dat de Herder zich ook van ons afkeert. Wonder van genade!</li> </ul>	00:05
<p><b>Verwerkingsmogelijkheden</b></p> <p><b>Dichten.</b> Maak in groepjes een gedicht naar aanleiding van Psalm 23</p> <p><b>Waarom?</b> Laat de jongeren in groepjes minimaal drie vragen stellen aan de tekst: ‘Waarom staat er ...?’. Zoek vervolgens samen naar antwoorden.</p> <p><b>Gewoon volgen.</b> Voer opdrachten van een andere jongere uit, hoe vreemd ook (kruipen onder de tafel, geblinddoekt rondlopen e.d.). Bespreek met elkaar waarom het lastig kan zijn om te volgen.</p>	00:15
<p><b>Psalmverzen</b> Ps. 23</p>	00:15
<p><b>Belijdenisgeschriften</b> HC zondag 9 en 10 NGB-artikel 13 DL H2, par. 9</p>	00:10

# Bijbelstudie de Heere is mijn Herder



Optioneel

## Introductie

De Bijbel lezen is niet zo moeilijk als je hebt leren lezen. Écht goed begrijpen wat er staat kan wel lastig zijn. Wat staat er eigenlijk in Psalm 23? Snap je wat de Heere in deze psalm tegen jou wil zeggen?

## Psalm 23

- 1 EEN psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
- 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren.
- 3 Hij (verkwikt) mijn ziel; Hij leidt mij in het (spoor der gerechtigheid) om Zijns Naams wil.
- 4 Al ging ik ook in een (dal der schaduw des doods), ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
- 5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt (mijn hoofd vet met olie), mijn beker is overvloeiende.
- 6 Immers zullen mij het goede en de (weldadigheid) volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

## Bijbelstudievragen

**Opdracht 0** - Lees Psalm 23 rustig door met je groepje

**Opdracht 1**

- A. Schrijf alle Bijbelwoorden die tussen haakjes zijn geplaatst onder elkaar op de overgebleven ruimte.
- B. Probeer met jou groepje eenvoudigere woorden te bedenken. Schrijf deze op de ruimte erachter. Als je het antwoord niet weet, schrijf je een vraagteken op.

- Verkwikt.....
- Spoor der gerechtigheid.....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Opdracht 2** - Jullie weten nu iets beter wat er staat in Psalm 23. De vragen hieronder gaan over vers 1.

- Schrijf in jullie eigen woorden op wat er staat in vers 1. Doe dat door de zin hieronder aan te vullen.

Als de Heere.....

- Aan welke woorden moet je denken bij een 'Herder'? Noem er minstens 3.

.....



- .....
- Waarom noemt Psalm 23 de Heere een Herder? Maak gebruik van de woorden die jullie hierboven hebben opgeschreven.
- .....

- .....
- Wat kan jij hiervan leren?
- .....

**Opdracht 3** - De vragen hieronder gaan over vers 4.

- Schrijf in jullie eigen woorden op wat er staat in vers 4. Doe dat door de zin hieronder aan te vullen.

Zelfs als ik moet

- .....
- Aan welke woorden moet je denken bij de 'dood'? Noem er minstens 3.
- .....

- Waarom is David zelfs niet bang als hij (bijna) moet gaan sterven? Maak gebruik van de woorden die jullie hierboven hebben opgeschreven.
- .....

- Wat kan jij hiervan leren?
- .....