

Kompas +10



December 2009 nummer 4b

deze is van:



filippus en Moorman

verbindt jongeren



Filippus en Moorman

A photograph of a desert landscape. In the foreground, there is a high, rough stone wall made of large, irregular blocks of light-colored stone. To the left, a person is partially visible, standing on a path. The background shows a vast, arid valley with rolling hills and a winding road. The sky is clear and blue.

Jonathan is verdiept in zijn boek. Hij mag nog even lezen voor hij naar boven moet. Hij heeft een spannend boek bij de bibliotheek gekozen over de oorlog. Het is lekker rustig in de kamer. Maar af en toe vraagt hij iets aan zijn vader: “Pap, wat betekent een razzia?” Als hij weet wat het betekent, begrijpt hij het verhaal veel beter...

Heb jij dat ook wel eens? Dat je graag wil weten wat een moeilijke zin of een moeilijk woord betekent? Vast wel!

Dat had de Moorman ook. Hij begreep niets van wat hij las.

En hij wilde het juist zo graag weten! Was er maar iemand die het hem kon uitleggen. Dan komt Filippus. Hij is door de Heere gestuurd om Zijn Woord uit te leggen aan deze heiden.

De Heere kan ook aan jou Zijn Woord uitleggen. Vraag je daar om? Of leg je de Bijbel aan de kant omdat het zo moeilijk te begrijpen is?

EENS MOEST FILIPPUS DE DIAKEN...

(wijs: Psalm 98)

1. Eens moest Filippus, de diaken,
Op Gods bevel op reis door 't land.
Om 's Heeren Woord bekend te maken
Aan een rijk man uit Morenland.
De kamerling kwam heel ver reizen.
Die machtig heer van Candacé,
Kwam in Jeruzalem God prijzen
En nam het boek Jesaja mee.
2. Plots staat Filippus naast zijn wagen
En zegt: "Verstaat gij wat gij leest?"
De Moorman zit met vele vragen
En zoekt de leiding van Gods Geest.
Filippus doet zijn mond nu open
En predikt 't Woord op zuiv're toon.
De man, die zich wil laten dopen,
Gelooft in Christus als Gods Zoon.
3. Hij kan zijn weg met blijdschap reizen.
Nu is zijn hart pas echt verheugd.
Om and'ren Christus aan te prijzen,
Wordt voortaan zijn oprechte vreugd.
De Heere moge ons ook geven,
Dat wij Zijn Woord met 't hart verstaan,
Opdat wij in ons hele leven
Met blijdschap in Zijn wegen gaan.

WEET JE HET NOG?

1. Waarom was de Moorman naar Jeruzalem gekomen?

2. Wat was zijn beroep?

3. Hoe wist hij van de God van de Joden?

4. Wie had de boekrol geschreven die hij gekocht had?

5. Waarmee werd de Heere Jezus door de profeet vergeleken?

6. Wie had Filippus naar deze Moorman gestuurd?

7. Over Wie vertelde Filippus aan de Moorman?

8. Wat zei Filippus toen de Moorman vroeg of hij gedoopt kon worden?

9. En wat was het antwoord van de Moorman?

Om over te praten

- 1 De Heere sprak tot Filippus. Hij vertelde hem waar hij naar toe moest. Er wordt wel eens gezegd dat de Heere tot ons spreekt 'door Zijn Woord en Geest'. Denk maar aan Psalm 25: 2 uit je psalmboekje. Wat betekent dat?
- 2 Lees deze tekst eens: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, also doet Hij zijn mond niet open (Handelingen 8: 32). Filippus legde uit wat dit betekent.
 - a. Wijs eens een moeilijk woord aan in deze tekst.
 - b. Wie legt de Bijbel uit?
 - c. Wie is de belangrijkste Uitlegger?
 - d. Waarom heb je die echt nodig?
- 3 Hier rechts zie je verschillende ballons met uitspraken. Wat vind jij daarvan?
- 4 Filippus vroeg aan de Moorman die in de boekrol las: Verstaat gij ook hetgeen gij leest?
 - a. Wat bedoelde Filippus daarmee?
 - b. Welk antwoord gaf de Moorman?
 - c. Waarom gaf hij dat antwoord?
 - d. Zou jij hetzelfde antwoord geven als de Moorman? Waarom, of waarom niet?

Ik praat alleen over de Bijbel als anderen erover beginnen.

We moeten anderen vertellen dat de Heere goed voor ons is, want de Heere is dat waard.

Ik durf niet over de Bijbel te praten, want dan gaan ze moeilijke vragen stellen waar ik geen antwoord op weet.

Als je probeert met anderen over de Bijbel te praten, wil de Heere je daarbij helpen.

Ik kan niet met anderen over de Bijbel praten, want ik ben zelf niet bekeerd.

Je kunt beter laten zien wat de Bijbel zegt door wat je doet, in plaats van er steeds over te praten.

Kinderen die niet naar de kerk gaan, hebben hetzelfde nodig als ik. Daarom moet ik ze iets van de Bijbel vertellen, als dat kan.

EVEN PUZZELEN

Vul de ontbrekende woorden in de puzzel op de boekrol in.
In de gekleurde kolom lees je een woord. Filippus was het,
en de Moorman werd het. Schrijf het hier onder:

1. Het land waar de Moorman vandaan kwam heet nu ...
2. De Moorman moet nog ongeveer ... kilometer reizen voor hij thuis is.
3. Hij is een dienaar van ..., de koningin der Moren.
4. Hij was in Jeruzalem gekomen om te ... in de tempel.
5. De boekrol die hij had gekocht was geschreven in de ... taal.
6. De profeet ... had hem geschreven.
7. "Verstaat gij ook hetgeen gij ...?" vroeg Filippus hem.
8. De Moorman vraagt of Filippus het aan hem wil ...
9. De Heere Jezus was de beloofde ... waar de Joden op wachtten.
10. Als de Moorman gelooft, wordt hij door Filippus ...



...en de oplossing is