

Kompas ⁺¹⁰

Oktober 2010 nummer 2a

DEZE IS VAN:

DE GOEDE HERDER



verbindt jongeren


jeugdbond
Gereformeerde Gemeenten

God roept je door zijn Woord.

Wat doe je als je iets kwijt bent? Nogal makkelijk, zul je zeggen, zoeken natuurlijk! Overal waar je bent geweest, ga je zoeken. Je kunt de hele dag aan niets anders meer denken, dan aan datgene wat je kwijt bent. Hoe meer waarde het voor je had, hoe harder je zoekt.

Je laat anderen ook mee zoeken. Misschien schakel je de politie wel in! Je moet het vinden!

Zoek jij ook zo naar God? God zoekt wel naar jou.

Hij roept je door Zijn Woord. Hoor je Zijn stem? Luister je daarnaar? Lees daarom trouw iedere dag in je Bijbel. Ben je nog blind voor dat Woord? Weet, dat God jouw ogen daarvoor kan openen!

WEEET JE HET NOG?



1. Noem vier kenmerken van een goede herder.

2. Waarom zorgt de goede Herder zo goed voor Zijn schapen?

3. Waarom vertelt de Heere Jezus deze gelijkenis aan de Farizeeërs?

4. De Heere Jezus zegt twee maal "Ik ben.....".
Waar vergelijkt Hij Zichzelf mee?

5. Wat is het werk van een huurling?

6. Waaraan herkennen de schapen de goede Herder?





1. Lees de volgende woorden:
Gids, wegwijzer, goede herder, Farizeeër, Jezus, huurling.
 - a. Maak twee groepen van drie woorden die bij elkaar horen.
 - b. Een wegwijzer staat vaak op een kruising van wegen en vertelt je welke kant je op moet. Leg uit waarom dit bij de Farizeeërs past.
 - c. Een gids gaat met de groep mee en wijst zo de weg die we moeten gaan. Meestal gaat hij voorop. Leg uit waarom Jezus vergeleken kan worden met een gids.
 - d. Wat is het belangrijkste verschil tussen een goede herder en een huurling?
 - e. Kan een Farizeeër vergeleken worden met een huurling? Waarom?
2. De herder leidt zijn schapen naar de weide; waar veel gras te vinden is. Lees Psalm 23 : 1-4.
 - a. Wie heeft deze psalm geschreven?
 - b. Wat wordt bedoeld met die weiden, denk je?
3. Ben je het eens met de volgende zinnen? Waarom wel of niet?
 - a. Als je een schaap van de goede Herder bent, ben je niet meer vrij. Je moet altijd doen wat de Herder wil.
 - b. Als de goede Herder Zijn schapen roept, luisteren ze altijd.



Puzzel

Wegstreepuzzel – Schrijf de overgebleven letters op de stippellijn.

G D D R S E I G E N A A R E G O
R N I A C G N I L R U U H R E D
A E E A H N F L O W E E E H E S
S M H V A E V L I E F D E R T D
L R N E A V A I N E R D R A A S
A E E G P E D H L E A U F A A C
N H K T S L E C H T T K Z I J N H
D C K G K N R S S C H H A P V A
E S O N O H E R D E R S C H A P
V E R B O N D E N H E I D U L E
D B T N I O O V T H C A V O L N
I T E I N E N N E K N D W E E V
S T B E E K Z O R G Z A A M N !

De goede Herder

gevaar

kudde

huurling

beschermen

wolf

liefde

slecht

aanvallen

wol

herderschap

schaapskooi

vacht

zorgzaam

vluchten

betrokkenheid

eigenaar

kennen

grasland

herder

goed

staf

schapen

verbondenheid

vader

leven

onverschillig