

Kompas ⁺¹⁰

Augustus 2012 nummer 1a

deze is van:

ONZE VADER

verbindt jongeren



"Mijn vader kan dat echt wel, die is zo sterki!" Joost en Martijn staan bij de omgevallen boom te kijken. Ze hebben er al eens aan getrokken en tegen geduwd. Het helpt niets. Door de storm is de boom omgewaaid en zij kunnen hem niet weg krijgen. "Maar mijn vader kan het wel, dat weet ik zeker," zegt Joost. "Zullen we gaan vragen, of hij komt helpen?"

Weet je, dat de Heere in de hemel óók Vader is? Hij is de Vader van de Heere Jezus. En Hij is zo machtig! Hij is de Almachtige, de Schepper Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En weet je, dat je nu die

Vader ook altijd mag vragen, of Hij je wil helpen? Dan mag je bidden, wat de Heere Jezus Zelf ook aan Zijn discipelen geleerd heeft: "Onze Vader, Die in de hemelen zijt..."



Wat betekent het?

Woorden van de Catechismus

Vraag en antwoord 121

Waarom wordt hier (na 'Onze Vader')
bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?
Opdat wij van de hemelse majesteit
Gods niet aardselijk denken, en van
Zijn almachtigheid alle nooddrift
des lichaams en der ziel verwachten.

Jouw woorden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PROBEER DE ZINNEN AF TE MAKEN

De Heere God is in de allereerste plaats de Vader van

.....

De Heere Jezus leerde het Onze Vader aan Zijn
discipelen, toen zij aan Hem vroegen:

“

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

”

Aan het kruis, noemde de Heere Jezus in één van de
kruiswoorden zelfs geen Vader meer, maar zei Hij:

“

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

”

Wat zou jij zeggen?

Je buurjongen zegt:

"Ik kan me niet voorstellen dat God
alles in zes dagen gemaakt heeft."

Wat zou jij tegen hem zeggen ?



Op de club vraagt een meisje:

"Mag iedereen God
zijn Vader noemen?"

Welk antwoord zou jij haar geven?



Je moeder zegt, als ze je het Onze Vader geleerd heeft:

"Het is een heel groot
wonder, dat wij zo tot
de heilige God mogen
bidden."

Wat zou jij daarop zeggen?



Puzzel

Streep steeds de letters B, U en W door.

E	B	D	R	W	A	W	A	R	B	E	D	U	N	U	E	W
S	U	L	B	E	M	B	U	E	H	W	S	W	E	D	U	R
B	E	P	B	P	U	E	H	W	C	S	W	U	E	B	W	G
I	W	T	H	C	B	A	M	U	L	A	B	E	W	D	W	R
E	U	D	W	A	V	U	B	E	W	D	B	D	O	G	U	N
U	I	F	B	O	O	W	U	L	B	E	U	G	K	U	I	W

Welke zin lees je?

.....
.....

Waar moet je beginnen met lezen?

.....

Weet je ook waar deze zin in staat?

.....