

Kompas

Januari 2013

nummer 4

Colofon

Jaargang 4
Nummer 4
Januari 2013

Werkmateriaal met verwerkings-
mogelijkheden voor leidinggevenden en
kinderen van -12 kinderclubs.

Redactie

Mw. P.H. Herweijer, voorzitter
Mw. G.M. de Regt, eindredactie
Dhr. G.M.J. Eikelboom
Mw. M.S.T. Imanse-Van Marion
Mw. J. de Jongh
Dhr. M. Kortleven
Mw. D.J. Visser
Dhr. J.L. Vogelaar
Mw. N.L. van Wijngaarden-Kersten

Abonnementen

De abonnementsprijs voor
particulieren is € 15 per jaar.
Leidinggevenden van aangesloten
verenigingen ontvangen *Kompas*
gratis. De ledenboekjes zijn bij de
contributie van de vereniging
inbegrepen.

Uitgave

Jeugdbond Gereformeerde
Gemeenten
Postbus 79
3440 AB Woerden
T: (0348) 489948
W: www.jbgg.nl
E: info@jbgg.nl

Van de redactie

In dit nummer worden weer twee beden uit het 'Onze Vader' behandeld. De eerste schets gaat over 'Vergeef ons onze schulden', naar aanleiding van de geschiedenis van Jozef en zijn broers. De tweede schets gaat over 'Leid ons niet in verzoeking', naar aanleiding van de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Deze schets heeft een verhaal voor jonge kinderen en een Bijbelstudie voor oudere kinderen.

Gertrude de Regt

Lezen

Genesis 45: 1-11

Kerntekst

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mattheüs 6: 12).

Zingen

Psalm 6: 2
Psalm 18: 6
Psalm 25: 5
Psalm 32: 1
Psalm 51: 1 en 7
Psalm 79: 4
Psalm 86: 3
Psalm 99: 7
Psalm 103: 2
Psalm 130: 2
Gebed des Heeren: 6
Avondzang: 4

Vergeef ons onze schulden

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is de vijfde regel uit het 'Onze Vader'. De Heere Jezus leert Zijn discipelen. Hij wil het ons ook leren.

Vergeef ons onze schulden. Je hebt schuld als je dwars geweest bent tegen je moeder. Als je iemand een harde duw hebt gegeven als je lelijke dingen hebt gezegd. Wij hebben vergeving nodig van al onze verkeerde dingen. Die vergeving kunnen wij nog krijgen, om Jezus wil! Vraag jij ook om vergeving van je schuld?

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wie zijn onze schuldenaren? Dat zijn alle mensen en kinderen, die lelijk tegen ons doen. Die jongen, die jou elke keer weer plaagt. Wat ben je dan boos! Dan is het zo moeilijk om die jongen te vergeven.

Als je mag weten dat de Heere jouw zonden vergeeft, dan wil je ook andere mensen die lelijk tegen jou doen, vergeven. Zo ging het ook bij Jozef.

Het is druk bij de korenschuren van de onderkoning van Egypte. Heel veel mensen komen koren kopen. Overal is hongersnood. Maar in Egypte niet! In dat land is koren genoeg. Daar loopt een groepje mannen. Het zijn broers en ze komen uit Kanaän. Ook daar is honger. Hun oude vader Jacob had gezegd dat ze naar Egypte moesten gaan om koren te kopen. Hun gezichten staan blij. De zakken zijn gevuld met koren. Ze zijn hier nu voor de tweede keer. De eerste keer was de onderkoning erg boos op hen. Hij dacht dat ze verspieters waren, spionnen. Een van de broers, Simeon moest in Egypte blijven. Benjamin, hun jongste broer moest de tweede keer mee naar Egypte. Dat had de onderkoning gezegd. Wat is het nu anders gegaan dan de eerste keer. De onderkoning was nu heel vriendelijk. Simeon mocht weer uit de gevangenis. Ze kregen zelfs eten in het paleis van de onderkoning. Weet je wat zo wonderlijk was? Ze werden aan tafel gezet van oud naar jong. Hoe wist die onderkoning dat? De broers begrepen er niets van. Nu gaan ze op weg naar huis, naar hun oude vader. Wat zal hij blij zijn, als ze allemaal weer thuis zijn. De broers zijn ook opgelucht. Het is gelukkig goed gegaan.

Ineens horen ze iets achter zich. Ze kijken om. Daar komen paarden aan. Wie zijn dat? De broers zien het al. Het zijn knechten van de onderkoning uit Egypte. Ze stoppen bij de broers. Een van de knechten van de onderkoning kijkt hen streng aan en zegt: "Waarom heeft u de zilveren beker van de onderkoning gestolen? De onderkoning is zo goed voor u geweest. Jullie zijn dieven. Waar is de beker?"

De broers kijken elkaar aan. De zilveren beker gestolen? Ze schudden hun hoofd. "Meneer," zeggen ze, "dat is niet waar. Wij hebben de beker niet gestolen. Wij hebben zelfs het geld, dat de vorige keer in onze zakken zat, weer mee teruggebracht. Als we dieven zijn, dan hadden we dat geld niet meer mee teruggenomen? Kijkt u maar in onze zakken. Bij wie u de beker toch zal vinden, die mag u doden. Wij zullen dan allemaal als slaven mee teruggaan naar Egypte."

De knecht van de onderkoning kijkt hen één voor één aan en zegt: "We zullen zien of u de waarheid spreekt. Haal de zakken maar van de ezels en maak ze open. Bij wie we de beker zullen vinden, die zal als slaaf mee moeten naar Egypte. De anderen mogen terug naar hun eigen land. Die zijn vrij."

De broers pakken de zakken en zetten ze open neer. De knecht loopt naar de eerste zak toe. Hij kijkt er in. Er ligt niets bovenin de zak. Dan voelt hij met zijn hand in het koren. De beker kan ook verstopt zijn

onder het koren. In deze zak zit de beker niet. Hij loopt naar de tweede zak. Hij kijkt en voelt. Nee, ook in deze zak zit de beker niet. Zo loopt hij langs zakken van de broers. Dan komt hij bij de laatste zak. Dat is de zak van Benjamin. De knecht kijkt in de zak. Zijn hand gaat de zak in. “Kijk eens wat ik hier heb?” zegt hij. “Zien jullie wel dat ik gelijk heb?” De broers kijken hem verschrikt aan. De beker is toch gevonden. Wat erg! Hoe kan dat toch? Het bestaat niet, dat Benjamin een dief is. Ze scheuren hun kleren, zo verdrietig zijn ze. Nu moet Benjamin mee als slaaf naar Egypte. Maar dát willen ze niet. Kijk eens. De zakken worden weer dichtgemaakt en op de ezels gebonden. Allemaal gaan ze terug naar Egypte. De knecht zegt nog dat alleen Benjamin mee moet. Maar ze laten Benjamin niet alleen gaan. Ze gaan met hem mee. Juda, één van de broers, heeft aan vader Jakob beloofd dat hij voor Benjamin zal zorgen. Vader heeft al zoveel verdriet omdat één van zijn kinderen er niet meer is. Die broer hebben ze als slaaf verkocht. Tegen vader Jakob hebben ze gezegd dat hij verscheurd is door een wild dier. Dat was niet zo. Het is hun schuld, dat die broer er niet meer is. Zij hebben hem als slaaf verkocht. Ze voelen dat ze verkeerd gedaan hebben. Ze willen niet dat hun vader nog meer verdriet krijgt. Daarom gaan ze allemaal mee terug naar Egypte.

Bij het paleis stappen de broers van hun ezels af. Ze worden naar binnen gebracht. De onderkoning staat hen al op te wachten. Ze zien wel dat hij erg boos is. De broers vallen op hun knieën voor de onderkoning neer. Ze zeggen niets. De beker hebben ze niet gestolen. Toch weten ze dat ze verkeerd gedaan hebben in hun leven.

“Wat hebben jullie nu toch gedaan?” vraagt de onderkoning. “Jullie begrijpen toch wel, dat ik mijn beker zou missen?”

Juda zegt: “Onderkoning, wat moeten wij u antwoorden? Wat moeten wij zeggen? Wij hebben vroeger verkeerde dingen gedaan en God straft ons daar nu voor. Wij zullen uw slaven zijn. Niet alleen Benjamin, maar wij allemaal.”

De onderkoning schudt zijn hoofd. “Nee,” zegt hij, “dat is niet nodig. Ik wil alleen die man straffen, bij wie de beker gevonden is. De anderen kunnen gerust naar huis gaan.”

Juda staat op. Hij vertelt alles wat er gebeurd is. De onderkoning vroeg zelf naar hun jongste broer en naar hun vader. Hun jongste broer moest mee naar Egypte. Juda vertelt ook dat vader Jakob al zoveel verdriet in zijn leven heeft gehad. Eén van zijn zoons is er niet meer. Vader Jakob wilde niet dat Benjamin mee zou gaan. Hij was zo bang dat hem iets zou overkomen. Want hij is de enige zoon, die nog is overgebleven van zijn liefste vrouw. En als Benjamin nu niet meer terugkeert, zal vader Jakob van verdriet sterven. “En dat zal ik niet kunnen aanzien, onderkoning, zegt Juda. Want dat zal dan onze schuld zijn.” Het blijft even stil. Dan gaat Juda verder: “Onderkoning, ik heb beloofd dat ik borg zal zijn voor Benjamin. Ik zal zijn plaats innemen. Laat mij maar slaaf zijn in plaats van Benjamin. Dan kan hij terug naar huis.”

Juda wil de straf dragen in de plaats van Benjamin. Hij wil borg zijn voor hem. Juda lijkt hier op de Heere Jezus. Die heeft tegen Zijn Vader gezegd: “Ik zal Borg zijn. Ik zal de straf dragen in de plaats van kinderen en grote mensen, die door hun zonden die straf verdiend hebben.” Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Hij heeft geleden in de hof van Gethsemané. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft de straf gedragen. Wat een wonder! Nu kunnen verloren mensen, nu kunnen verloren kinderen nog zalig worden.

Heb jij verdriet over je verkeerde dingen? Ga dan naar de Heere toe. Vraag maar: “Heere, vergeef mij al mijn zonden.” Die vergeving is bij Hem te krijgen. Om Jezus’ wil!

De onderkoning heeft stil geluisterd naar Juda. Dan geeft hij een bevel. Hij roept dat alle Egyptische knechten de zaal moeten verlaten.

De broers kijken bang. Wat gaat er nu gebeuren? Zouden de knechten soldaten moeten gaan halen? Ze begrijpen er niets van. Kijk nu eens. De onderkoning komt naar hen toe. Zijn gezicht is ineens niet meer streng. De onderkoning barst in tranen uit. Hij huilt zo hard, dat de Egyptische knechten aan de andere kant van de deur hem kunnen horen. Hij kijkt de broers aan. Dan zegt hij: “Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog?” De onderkoning huilt van blijdschap en broers schrikken. Is deze onderkoning hun broer Jozef? De broer, die zij als slaaf verkocht hebben? Over wie ze tegen vader gezegd hebben, dat een wild dier hem verscheurd heeft? Ze hebben vroeger zo gemeen tegen hem gedaan. Ze hebben hem uitgelachen en gespot met zijn dromen. Is hij nu de onderkoning van Egypte? O, dan zal hij hen gaan straffen. De soldaten moeten doen wat hij zegt. Zullen ze terugkomen om hen te doden? Nu begrijpen ze waarom hij zo boos op hen was.

Jozef ziet hoe de broers schrikken. Hij ziet dat ze bang zijn. Maar hij wil hen niet straffen. Hij wil hen alles vergeven. "Kom bij mij," zegt hij. "Wees maar niet bang. Ik ben Jozef, die jullie verkocht hebben. Maar ik wil het jullie vergeven. De Heere heeft er Zelf voor gezorgd, dat ik in Egypte ben gekomen. Hij heeft er voor gezorgd dat ik onderkoning mag zijn. Het is Gods wonderlijke plan geweest, dat ik hier ben, om nu jullie te kunnen helpen in de tijd van honger die nog komt. De schuren in het land zijn vol. Er is koren genoeg. Jullie mogen blijven leven. Ga snel naar vader. Zeg hem dat zijn zoon Jozef nog leeft en dat er genoeg koren is in het land Egypte. Vertel dat God Zelf hem onderkoning heeft gemaakt, om zo voor jullie te kunnen zorgen. Jullie mogen allemaal in Egypte komen wonen. Dan zijn jullie dicht bij mij. Ik kan dan goed voor jullie en vader zorgen. Er komen nog meer jaren van honger, maar de schuren zijn overvol."

De broers kunnen het bijna niet geloven. Krijgen ze dan echt geen straf? Nee, Jozef wil alles vergeven. Hij weet, dat hij zelf ook vergeving nodig heeft voor zijn zonden. En daarom wil hij ook de broers vergeven. Jozef dient de Heere. De Heere wil, dat wij geen kwaad doen tegen anderen die ons wel kwaad gedaan hebben. De Heere wil dat wij hen vergeven. Want als wij het kwaad dat andere mensen ons aandoen, niet vergeven, zal de Heere onze zonden ook niet vergeven. Is dat dan niet moeilijk? Ja, vaak wel. Heere wil het je leren. Door Zijn liefde. Vraag maar veel: "Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."

Aanwijzingen voor het gebruik

De bede 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren' wordt in deze schets behandeld. Het is de vijfde bede uit het 'Onze Vader'.

Eerst wordt in eenvoudige woorden uitgelegd wat deze bede betekent. Daarna volgt de Bijbelse vertelling over Jozef, die zijn broers vergeeft. Hierin wordt de bede uitgewerkt.

Het doel van deze serie is om de kinderen de rijkdom van het 'Onze Vader' te laten zien. Wij belijden met dit gebed onze volstrekte afhankelijkheid van de Heere. Wij bidden om alles wat we lichamelijk en geestelijk nodig hebben. We loven en prijzen de Heere in het gebed en het is een wapen tegen de verleiding van de satan.

Aantekeningen bij de tekst

Genesis 45: 1-11

Vers 1 *zich niet bedwingen*: om te gaan wenen

alle man van mij uitgaan: Jozef houdt de eer van de familie hoog en wil niet dat de misdaad van zijn broers bekend wordt.

Vers 2 *Farao's huis*: zijn hofhouding

Vers 4: *nadert toch tot mij*: hij wil hen geruststellen door de afstand weg te nemen.

Vers 5 *weest niet bekommerd*: ontsteld of bezorgd

de toorn ontsteke niet in uw ogen: laat er geen kwade gezindheid bij u zijn.

God heeft mij voor uw aangezicht gezonden: God heeft het door u veroorzaakte kwaad ten goede gekeerd.

tot behoudenis des levens: om onze familie in deze tijd van honger in het leven te behouden.

Vers 7 *door een grote verlossing*: door dit zeer wonderlijke werk van Gods voorzienigheid.

Vers 8 *gij hebt mij herwaarts niet gezonden*: het lag niet in uw bedoeling mij onderkoning van Egypte te maken, maar God heeft het zo beschikt.

Achtergrondinformatie

Schulden

Alle mensen zijn schuldig. Wij hebben de heilige wet van God overtreden. Tegen de Tien Geboden van de wet zondigen wij elke keer weer. Wij moeten allemaal voor de Rechter verschijnen. Deze Rechter is de Heere Zelf. Hij is een eerlijk en een rechtvaardige Rechter. Alleen door een wonder kunnen wij vrijgesproken worden van onze schuld.

Juda, type van Christus

Juda wilde in de plaats van Benjamin slaaf worden. Hij wilde de straf dragen. De Heere Jezus wilde mens worden om voor schuldige mensen de straf te dragen. Dat kostte Hem Zijn leven. Daar gaf Hij Zijn bloed voor op Golgotha.

Vergeven

God kan alleen onze schuld vergeven op grond van Christus' werk, Die voor de zonde heeft betaald. Aan het kruis heeft Hij gezegd: Het is volbracht. De straf is gedragen. Wat een onbegrijpelijke goddelijke liefde. De grootste zondaar kan vergeving krijgen door het geloof in Christus.

Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 126

Welke is de vijfde bede?

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus' wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven.

Antwoorden werkboekje -10

1. Jozef heeft elf broers. De namen van de broers staan in de rechthoeken hieronder. Weet jij hoe de broers heten? Schrijf de namen onder de rechthoeken. Begin met de dikgedrukte letter.

b u e r n

Ruben

m n i s e o

Simeon

i l e v

Levi

u a d j

Juda

n a d

Dan

a f t h l i n a

Nafthali

a d g

Gad

a r s e

Aser

s s i ch a r s a

Issaschar

l n o b z e u

Zebulon

b j a m e n n i

Benjamin

2. In elke zin is een woord weggelaten. Zoek het goede woord op in de rij achter de zinnen. Schrijf het woord op de stippellijn in de zin.

- De broers gingen op weg naar het land *Egypte* om koren te kopen.
- Jozef was *onderkoning* in het land Egypte.
- Simeon* moest in de gevangenis.
- De onderkoning dacht dat de broers *verspieders* waren.
- In de zak van *Benjamin* werd de beker gevonden.
- In de plaats van Benjamin wilde *Juda* slaaf worden.

3. In veel psalmen gaat het over vergeving krijgen van onze schuld. Zoek de psalm op die achter de regel staat. In welk vers staat deze regel? Vul het woord in en schrijf het vers op.

- | | |
|---|--------------|
| a. <i>Vergeef</i> mij al mijn zonden | Psalm 6: 2 |
| b. Maar neen, daar is <i>vergeving</i> | Psalm 130: 2 |
| c. Delg uit mijn schuld, <i>vergeef</i> mijn overtreden | Psalm 51: 1 |
| d. Welzalig hij, wiens zonden zijn <i>vergeven</i> | Psalm 32: 1 |
| e. Onz' euveldaad word' ons uit gunst <i>vergeven</i> | Psalm 79: 4 |

f. Al mijn euveldaân vergeven	Psalm 25: 5
g. Zijt gij mild in 't schuld vergeven	Psalm 86: 3
h. hun vergevend God	Psalm 99: 7
i. Hoeveel het zij, genadig wil vergeven	Psalm 103: 2

4. Schrijf in je eigen woorden op wat 'vergeven' betekent.

Bijvoorbeeld: niet meer boos zijn als iemand iets heeft gedaan waar je boos of verdrietig om bent.

Antwoorden werkboekje +10

1. In Mattheüs 18: 23-35 staat de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Zoek deze gelijkenis op in je Bijbel.

Lees vers 23 tot en met 27.

Vertel in je eigen woorden hoe de heer uit de gelijkenis zich houdt aan de vijfde bede uit het Onze Vader.

De knecht moet schuld betalen bij de heer. Als de knecht dat niet kan, wordt de schuld kwijtgescholden. Hij hoeft de schuld niet te betalen. De heer vergeeft de schuld.

Lees vers 28 tot en met 31.

Wat doet de knecht bij zijn mededienstknechten?

Hij werpt ze in de gevangenis als zij de schuld aan de knecht niet kunnen betalen.

Lees vers 32 en 33.

Wat zegt de heer?

De knecht moet bij de heer komen. Zoals de heer de schuld heeft vergeven van de knecht, moet de knecht ook de schuld vergeven van zijn mededienstknechten.

Lees vers 34 en 35

Wat zegt de Heere Jezus in vers 35?

Als wij niet vergeven wat een ander ons doet, zal de Heere ons straffen.

2. Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 126

Welke is de vijfde bede?

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus' wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven.

• Wat betekent 'vergeven'?

Als de schuld vergeven is, volgt er geen straf. De schuld is al betaald of wordt kwijtgescholden.

• Kun je voorbeelden geven van 'schuldenaren'?

Bijvoorbeeld: Als je geplaagd wordt, als er geld geleend wordt en niet wordt teruggegeven.

• Wat betekent 'de boosheid, die ons altijd aanhangt'?

De verkeerdheid, die altijd in ons hart zit.

3a. Wat betekent 'bekommerd'?

Jozef zegt dat de broers niet verdrietig hoeven te zijn.

b. Wat wordt er bedoeld met 'de toorn ontsteke niet in uw ogen'?

De broers hoeven geen spijt te hebben dat ze Jozef verkocht hebben, want God had daar een wijze bedoeling mee.

4. Zoek de onderstaande woorden op in de puzzel. Streep ze door. De woorden staan van links naar rechts en van boven naar beneden. Zet de overgebleven letters achter elkaar. Welke zin staat er dan?
Je schuldenaren vergeven is zo moeilijk.

Lezen

Mattheüs 4: 1-11

Kerntekst

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze (Mattheüs 6: 13a).

Zingen

Psalm 1: 1

Psalm 3

Psalm 81: 12

Psalm 91: 1, 2 en 5

Psalm 102: 1

Psalm 138: 4

Gebed des Heeren: 7 en 8

Leid ons niet in verzoeking

Aanwijzing voor het gebruik

De schets over de verzoeking in de woestijn bevat twee delen. De vertelling is in de eerste plaats bestemd voor de kinderen van -10. Voor hen is er ook een ledenboekje met enkele verwerkingen beschikbaar.

Voor de kinderen van +10 is er een Bijbelstudie.

Vertelling

Je hebt vast wel eens iemand gezien die aan het vissen is. Misschien doe je het zelf ook wel eens. Eerst doet de visser aas aan de haak. Daarna gooit hij het haakje met het aas in het water. En dan maar wachten tot er een vis in het aas bijt. Met dit voorbeeld kun je misschien beter begrijpen hoe de duivel werkt. Hij legt eigenlijk een stukje aas voor je neus. Elke dag opnieuw, bij iedereen iets anders. Misschien fluistert hij je wel in: luister maar niet naar je vader en moeder, doe maar gewoon je eigen zin. Of: het is helemaal niet erg als je zomaar een snoepje pakt. Dat ene snoepje missen ze toch niet. De duivel hoopt dat je in zijn aas hapt. Hij wil graag dat je verkeerde dingen doet, dat je zondigt. Hij wil dat je naar hém luistert en niet naar de Heere.

Vandaag gaat het op de club over verzoeking. Verzoeking betekent verleiding, iemand verleiden tot zonde. *Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze*. Deze bede uit het 'Onze Vader' is vandaag aan de beurt. Dit zinnetje is eigenlijk al een heel gebed. Eigenlijk zeg je: "Heere, ik moet strijden tegen verzoeking maar... ik ben zo zwak. Als ik geen hulp krijg, word ik door de vijanden verslagen. De duivel wil me steeds maar zonde laten doen. Hij wil graag dat ik alleen maar bezig ben met de dingen van de wereld. Want dan is er geen plaats voor God in mijn hart. Mijn hart is ook zo boos, zo vol van zonde. Wilt U mij Uw Heilige Geest geven, want Die alleen kan mij helpen in de strijd tegen alle vijanden. Dan alleen kan ik staande blijven."

Bid je zo wel eens om te mogen vechten tegen de zonde? Ook de Heere Jezus moest vechten tegen de duivel. Luister maar.

Zie je wie daar loopt? Daar in de eenzame, verlaten woestijn van Judea loopt een Man. Het is de Heere Jezus. Hij is al veertig dagen in de woestijn. Al die tijd heeft Hij niet gegeten en niet gedronken. Maar nu, na zo'n lange tijd zonder eten en drinken, heeft Jezus honger. En hier in de woestijn vind je geen eten. In deze woestijn vind je stenen, rotsen en hier en daar wat halfverdord gras. In deze woestijn kan je niet lang blijven. Als je zonder eten en drinken in deze woestijn bent, moet je sterven. Wat een wonder dat Jezus daar al zo lang is!

Toch is Hij niet alleen in de woestijn. Nee, er zijn geen mensen bij Hem. De duivel zoekt Hem op.

De duivel is de grote vijand van God. Het is hem gelukt om alle mensen in zijn macht te krijgen. Denk maar eens aan wat er in het paradijs gebeurd is. Hij heeft Adam en Eva laten zondigen. En sinds die tijd gehoorzamen wij, mensen, de duivel. Dat doen we elke keer als we verkeerde dingen doen. Alleen de Heere Jezus heeft nooit naar hem geluisterd. Hij heeft nog nooit gezondigd. Hij kwam op aarde om de straf op de zonde te dragen en te zorgen dat zondige mensen vergeving van hun zonden kunnen krijgen. Hoor maar, daar klinkt de stem van de duivel. Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden!

Zie je wat het gemene plan van de duivel is? Jezus voelt de honger en de

dorst; nu is Hij zwak. Als Hij eens een wonder voor zichzelf zou doen, zodat Hij niet meer alleen op God vertrouwt, dan zondigt Jezus. Dan kan Hij niet meer betalen voor de zonde. Dan zal Hij nooit op Golgotha Zijn leven kunnen geven. Dan zal jij nooit zalig kunnen worden. De duivel wil niet dat zondaren zalig worden. Daar vecht hij tegen.

Maar Jezus doet het niet. Waarom niet? Eigenlijk zegt de duivel: “Is God in de hemel wel Uw Vader? Hij zorgt helemaal niet goed voor U! Hij geeft U geen brood. En U hebt nog wel zo’n honger! Vertrouw maar niet langer op Hem. U moet zelf maar voor brood zorgen. Dat kunt U toch wel?” Gelukkig luistert Jezus niet. Hij wil op Zijn Vader blijven vertrouwen. Hij antwoordt: *Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.* Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Hij bedoelt dat Hij van al die stenen op de grond geen broden wil maken, omdat Hij geen wonder voor Zichzelf wil doen. Hij wil eten krijgen van de Heere, op de manier zoals Zijn Vader dat wil. Want wat heb je aan eten als de Heere het niet zegent? Hij wil in alles op Zijn Vader vertrouwen. Het is net, of Hij hier bidt: Geef ons heden ons dagelijks brood.

De duivel probeert het nog een keer. Hij neemt Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Hij brengt Hem bovenop het dak van de tempel, naar de uiterste rand. Daarvandaan kijk je in een diep ravijn. Om het dak is een muurtje gebouwd, om ervoor te zorgen dat niemand er per ongeluk af kan vallen. En daar, bij dat muurtje, spreekt de duivel weer. *Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.*

Hoor je wat de duivel zegt? “Indien Gij Gods Zoon zijt.” Hij zegt eigenlijk: Bent U wel écht Gods Zoon? Laat dat dan maar eens zien! Spring maar van het tempeldak naar beneden. Uw Vader zal dan wel zorgen dat U niet doodvalt. Er staat in de Bijbel dat de Heere Zijn engelen wel zal sturen en dat zij ervoor zullen zorgen dat er niets met U gebeurt!

Je ziet nu wel hoe gevaarlijk de duivel is. Hij misbruikt zelfs de Bijbel om je te laten zondigen. Hij gebruikt een Bijbeltekst, maar hij verandert hem een beetje.

Jezus luistert niet naar de duivel. Zijn antwoord is heel kort. Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. De Heere Jezus wil Zijn leven niet in gevaar brengen. De Heere wil ook niet dat jij je leven in gevaar brengt. Hij wil niet dat je gevaarlijke spelletjes speelt, of dat je gevaarlijke dingen doet in het verkeer.

Nog één keer probeert de duivel Jezus te laten zondigen. Hij neemt Hem mee naar een heel hoge berg. En daar, op het topje van die berg, laat hij Jezus in een ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Hij ziet al die machtige koningen, al die legers, al dat geld en dat goud, alles! Hoor je wat de duivel zegt? *Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.* U krijgt al deze dingen van mij; U hoeft mij alleen maar te aanbidden.

Misschien denk je wel: Ja, maar alles is toch van de Heere? De aarde, de hele schepping? Dat is waar. De Heere heeft alles gemaakt en daarom is alles van Hem, ook al is er zoveel zonde in de wereld. De duivel probeert hier de Heere Jezus te bedriegen.

Wat een erge verzoeking is dat! De Heere Jezus zal Koning worden door te lijden en te sterven. En niet door voor de duivel te knielen. Jezus doet het niet. Hij stuurt de satan weg. *Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.*

De duivel laat ons ook veel mooie dingen zien van de wereld. Dan zegt hij: “Die moet je zien te krijgen. Als je dat hebt, ben je pas echt gelukkig.” De duivel is een leugenaar. Zie je in wat voor aas hij je probeert te laten bijten? De duivel heeft veel macht, maar Jezus is gekomen om die macht te verbreken.

Het is moeilijk om niet naar de duivel te luisteren. Onmogelijk zelfs voor ons. Toch kun jij ook de duivel wegsturen. Niet in je eigen kracht, maar omdat de Heere je wil helpen. De Heere Jezus is staande gebleven toen de duivel Hem verzocht. Hij betaalde voor de schuld van Zijn kinderen. Ook als ze toch in het aas bijten dat de duivel hen voorhoudt. Als ze in zonden vallen. Dan is er vergeving als je de Heere als je Zaligmaker kent.

Alleen in Zijn kracht kun je staande blijven!

Aantekeningen bij de tekst

Vers 2 *vasten*: Dit is een wonderlijk vasten geweest zonder eten en drinken. Op deze manier hebben Mozes en Elia ook gevast (Exodus 34: 28, 1 Koningen 19: 8). Op deze manier kunnen wij niet vasten.

Vers 3 *verzoeker*: Zo wordt de duivel genoemd, omdat hij de mensen wil brengen tot zonden en afval. Zie Genesis 3.

Vers 5 *De tinne van de tempel*: de tinne van de tempel was de uiterste rand van het dak van het tempelcomplex, vanwaar men in een naast de tempelberg gelegen diep ravijn kijkt.

Achtergrondinformatie

De woestijn van Juda

De woestijn van Juda was een kaal, steenachtig, schaars bewoond gebied.

De mens zal bij brood alleen niet leven

Het brood houdt ons alleen in leven als God het zegent en er levenskracht aan verleent. We mogen onder alle omstandigheden erop vertrouwen dat God naar Zijn belofte voor ons zal zorgen. Het gaat in deze tekst niet om het geopenbaarde en geschreven Woord van God als geestelijk voedsel, maar om het scheppende spreken van God dat middelen weet te vinden om ons te onderhouden. Aan dit spreken wil Jezus Zich onderwerpen in gehoorzaamheid. Jezus wil het brood slechts ontvangen in gehoorzaamheid aan het Woord uit Gods mond.

De duivel verdraait Gods Woord

In vers 6 haalt de duivel Psalm 91: 11 en 12 aan. Hij laat echter de woorden *op al uw wegen* weg.

Het domein van de duivel

De hele wereld heeft zich bij de zondeval vrijwillig aan de duivel onderworpen. De duivel oefent daarin zijn verleidende, verderfelijke macht uit, maar hij is niet de rechtmatige eigenaar van de wereld en kan deze macht ook niet vrijmachtig gebruiken. God is en blijft de enige Eigenaar van en Machthebber in deze wereld.

Verzoeking van Christus

De Heere Jezus moet voor ons verzocht worden door de duivel, omdat de hele mensheid in Adam is bezweken voor de verzoeking van de duivel. De Heere Jezus is de tweede Adam, Die moet laten zien dat het onze eigen schuld is dat we voor de verzoeking bezweken zijn. Hij blijft staande in verzoeken die veel groter zijn dan de verzoeking van Adam. Als wij verzocht worden, weten we dat Christus ook tot zo'n zonde verzocht is en moeten we Christus' hulp en kracht vragen om de verzoeking te weerstaan. Hij kent onze verzoeking uit eigen ervaring: *Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. En: Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.*

Antwoorden bij werkboekje -10

Puzzel met meerkeuzevragen

Uitkomst: verzoeking

Praatvragen

1. Vertel eens met je eigen woorden wat een verzoeking is?
Verzoeking betekent: verleiding. Iemand verleiden tot zonde, iemand proberen te laten zondigen tegen God.
2. Noem eens een paar voorbeelden uit de Bijbel van verzoeken door de satan?
Adam en Eva in het paradijs, Job, de verzoeking in de woestijn.
3. Word jij ook wel eens (bijna) verleid om iets te doen wat niet mag? Hoe dan?
De duivel probeert iedereen te verleiden om zondige dingen te doen. Stimuleer dat de kinderen ook voorbeelden geven. Ze komen mogelijk met voorbeelden als liegen, roddelen en dergelijke.
4. Wat kun je dan het beste doen?
In de Bijbel staat: Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Dat betekent: goed opletten. Bij alles wat je doet, is het goed om te bedenken of het van de duivel komt. Lees maar veel in de Bijbel, dan weet je wat de wil van de Heere is. Zoek de zonde niet op. Speel

geen verkeerde computerspelletjes. Lees geen tijdschriften met zondige plaatjes en verhaaltjes.

5. Hoe weet je of iets goed is, of niet?

In de Bijbel lees je wat de wil van de Heere is. De Heere Jezus zegt Zelf dat we de Heere lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daarbij komt ook nog dat ons geweten spreekt als we iets doen wat niet goed is.

6. Als je toch verkeerd hebt gedaan, wat doe je dan?

Vertel alles eerlijk aan de Heere en vraag Hem om vergeving. David bad ook om vergeving toen hij gezondigd had met Bathseba. Hij kreeg wel straf voor wat hij gedaan had, maar de Heere wilde zijn zonde ook vergeven. Het kwam weer goed tussen God en David, om Jezus' wil.

Cijferpuzzel

Oplossing: Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Puzzel

Jezus was in de	<u>W</u> o <u>e</u> s <u>t</u> i <u>j</u> n
Hij was daar	<u>A</u> l <u>l</u> e <u>e</u> n
We noemen de duivel ook wel de	<u>S</u> a <u>t</u> a <u>n</u>
De duivel zei tegen Jezus: aanbid mij, dan krijgt u alle ... van de aarde.	<u>K</u> o <u>n</u> i <u>n</u> k <u>r</u> i <u>j</u> k <u>e</u> n
De duivel zei tegen Jezus: spring maar van de ...	<u>T</u> e <u>m</u> p <u>e</u> l
Hij zei: de ... zullen u redden.	<u>E</u> n <u>g</u> e <u>l</u> e <u>n</u>
U zult sterven.	<u>n</u> i <u>e</u> t
De duivel zei tegen Jezus: maak van deze stenen ...	<u>B</u> r <u>o</u> d <u>e</u> n
De Heere Jezus zei: "De Heere uw God zult gij ..."	A <u>a</u> n <u>b</u> i <u>d</u> d <u>e</u> n
De duivel wil graag dat we veel ... doen	Z <u>o</u> n <u>d</u> e
De Heere Jezus vastte ... dagen en nachten.	V <u>e</u> e <u>r</u> t <u>i</u> g

Uitkomst: Waakt en bidt.

Bijbelstudie +10

Punten voor een inleiding

Hieronder volgen wat aandachtspunten voor een korte inleiding op deze Bijbelstudie. Uiteraard kan er ook een eigen inleiding worden gemaakt.

Het is woensdagmiddag. Met een groepje ben je naar de speeltuin gefietst. Je staat in de rij voor de kabelbaan. Naast de kabelbaan is een picknicktafel. Een moeder geeft net haar kind een pakje drinken. Als ze het pakje uit haar tas haalt, valt er ook een tientje uit, achter de bank. De vrouw ziet het niet.

Een tientje! Daarmee zou je in de supermarkt vlakbij de speeltuin best een paar zakken chips en wat blikjes cola kunnen kopen! Maar het geld is van die mevrouw. Eigenlijk zou je het briefje op moeten rapen en het teruggeven! Dat zou eerlijk zijn. Maar ja...

We gaan straks Bijbelstudie doen over de zesde bede uit het Onze Vader. In deze bede vragen we of de Heere ons niet in verzoeking wil leiden.

Eerst lezen we Mattheüs 4.

Adviezen voor de Bijbelstudie

- Laat de inleiding niet langer duren dan ongeveer vijf minuten. Het gaat er nu om dat de kinderen zelf de Bijbel lezen aan de hand van de vragen.
- Maak vervolgens groepjes, bij voorkeur niet groter dan zes kinderen. Belangrijk is dat bij ieder groepje een leidinggevende zit.
- Lees eerst samen het Bijbelgedeelte, als dat nog niet is gedaan.
- Vraag nu een kind om de eerste vraag voor te lezen. Als leidinggevende leid je het gesprek.
- Probeer stille kinderen erbij te betrekken door een niet te moeilijke vraag. Kinderen die weinig interesse tonen, kunnen juist best een prikkelende vraag krijgen waarover ze na moeten denken.
- Kinderen die veel praten, waar nodig onderbreken en kort samenvatten.
- Zijweggetjes of eigen ervaringen van kinderen mogen, mits ze verband houden met het onderwerp. Niet te lang uitweiden.
- Laat je eigen inbreng summier, sturend en aanvullend zijn waar dat nodig is. Pas op voor teveel sturen of voorkauwen van antwoorden.
- Wanneer een kind een antwoord geeft wat niet bevredigt, vraag dan door. Neem antwoorden altijd serieus, ook als anderen het dom vinden. Soms gebeurt het dat een kind geen serieus antwoord geeft, omdat het niet gemotiveerd is. Ga er dan wel serieus op in door een tegenvraag te stellen, zodat het kind moet nadenken over zijn of haar eigen antwoord.
- Laat door je eigen houding merken dat we eerbiedig met de Bijbel omgaan. Wees duidelijk in het feit dat je dit ook van hen verwacht.

Antwoorden bij de Bijbelstudie +10

Zoek Mattheüs 4: 1-11. Dit stukje uit de Bijbel heb je nodig voor de volgende vragen.

1. Lees vers 2.

a. Hoe lang was de Heere Jezus al in de woestijn toen de duivel Hem ging verzoeken?

Veertig dagen en nachten.

b. Wat is vasten?

Vasten is voor een tijd niet of minder eten of drinken om des te beter de Heere te kunnen zoeken.

2. Lees vers 3 -11. De satan verzoekt de Heere Jezus drie keer. Wat zei hij tegen Hem en wat antwoordde Jezus? Verbind de goede zinnen met een streep.



3. a. Waarom waren de opdrachten van de duivel een verzoeking voor de Heere Jezus?

De duivel wil de Heere Jezus laten geloven dat Zijn Vader niet goed voor Hem zorgt en hij wil dat Jezus zondigt, zodat hij niet meer de zaligheid kan verdienen. Het lijden en sterven waren een zwaar vooruitzicht voor Hem. Maar het was de enige weg om het weer goed te maken tussen God en mensen.

b Kun je vertellen wat een verzoeking eigenlijk is?

Verzoeking betekent: verleiding. Iemand verleiden tot zonde, iemand proberen te laten zondigen tegen God.

c. Kun je voorbeelden geven van dingen die voor jou een verzoeking zijn?

Hier kunnen heel veel verschillende antwoorden uit de kinderen komen. Enkele voorbeelden: als je met vrienden bent die iets verkeerd willen gaan doen, iets stelen in de supermarkt, sommige computerspelletjes, enzovoorts.

d. De Heere Jezus is verzocht en staande gebleven. Waarom is dat voor ons zo'n grote troost?

De duivel probeert ons te laten zondigen. En dat lukt hem ook wel. De Heere Jezus zondigde niet, toen de duivel hem probeerde te laten zondigen. Omdat Hij staande bleef en stierf aan het kruis, heeft Hij vergeving van zonden verdiend voor zondige mensen.

4a. Lezen: Efeze 6: 13-17. Paulus vertelt hier over de geestelijke wapenrusting. Alleen met die wapenrusting kun je strijden tegen de duivel en de zonde. Hoe kun je die wapenrusting krijgen?

Door het gebed. God wil je al die dingen geven als je erom bidt.

b. Bekijk het plaatje van de soldaat. In de zes vakjes moet je nog de namen van de wapens schrijven. Kies uit:

- Lenden omgord met de waarheid
- Borstwapen der gerechtigheid
- Bereidheid van het Evangelie des vredes
- Schild des geloofs
- Helm der zaligheid
- Zwaard des geestes

5. Wat is het belangrijkste wapen dat de Heere Jezus hanteerde? Hoe vind je dat terug in het Bijbelgedeelte Mattheüs 4: 1-11?

Het Woord is het belangrijkste wapen dat de Heere Jezus in dit Bijbelgedeelte hanteerde. Steeds weer bestrijdt hij Satan met: Er staat geschreven...

6. Lees uit de catechismus vraag en antwoord 127.

a. Wie is "de boze"?

De duivel.

b. Welke drie doodsvijanden worden er genoemd?

Duivel, wereld, eigen vlees (wij zelf).

c. Waarom worden zij doodsvijanden genoemd?

Deze vijanden vechten ons voortdurend aan. Ze proberen steeds om ons te laten zondigen en als dat zou kunnen, verloren te laten gaan.

d. We bidden in deze bede om de kracht van : *de Heilige Geest.*