

10-

Dit Kompas is van:

Kompas

JANUARI 2015 | NUMMER 5B

HET BELANGRIJKSTE GEBOD



verbindt jongeren





HET BELANGRIJKSTE GEBOD

De Wet van God. Waar denk je dan aan? Misschien aan allerlei dingen die je wel of niet mag. De Fari-zeeërs dachten daar in elk geval wel aan, ze maakten zelfs ruzie over wat het belangrijkste gebod was. Maar toen één van hen dat aan de Heere Jezus vroeg, kreeg hij een verrassend antwoord. De Heere zei tegen hem: "God vraagt niet zomaar of je alle geboden precies onderhoudt door dit niet te doen en dat wel. Hij vraagt eigenlijk maar één ding: dat je Hem liefhebt boven alles en je naaste als jezelf." Vind jij dat makkelijk? Als je eerlijk bent, is dat heel moeilijk. Het lukt je niet. Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Wat wij niet meer kunnen, dat heeft de Heere Jezus gedaan. Niet voor Zichzelf, maar voor mensen die moeten zeggen, dat ze er niets meer van terecht brengen. Voor hen heeft de Wetgever de Wet Zelf vervuld!



KIES HET GOEDE ANTWOORD

WEET JE HET NOG?

1. De Sadduceeën durfden de Heere Jezus niets meer te vragen, omdat
 - Hij hen een goed antwoord gegeven had. (L)
 - zij Hem geen verdriet meer wilden doen met hun vragen (G)
 - Hij hen een onvriendelijk antwoord had gegeven (H)
2. Nu
 - kwamen er een overste van de synagoge naar Hem toe. (O)
 - kwam er een priester naar Hem toe. (IJ)
 - kwam er een Schriftgeleerde naar Hem toe. (I)
3. Hij vroeg:
 - "Wat moet ik doen om zalig te worden?" (Z)
 - "Wat is het grote gebod?" (E)
 - "Wie is mijn naaste?" (O)
4. Dat vroeg hij, omdat hij
 - graag bekeerd wilde worden. (R)
 - onderwijs wilde hebben van de Heere Jezus. (U)
 - de Heere wilde verzoeken. (F)
5. De Heere Jezus geeft hem antwoord. Hij
 - doet dit met wat Mozes eenmaal zei. (H)
 - doet dit met een gelijkenis. (L)
 - doet dit met een woord van de profeet Jesaja. (I)

6. Het belangrijkste gebod is:
 - God liefhebben boven alles. (L)
 - Je naaste liefhebben als jezelf. (S)
 - God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. (E)
7. De Wetgeleerde
 - zegt niets meer tegen de Heere Jezus. (H)
 - zegt tegen de Heere Jezus, dat Hij een goed antwoord heeft gegeven. (B)
 - zegt dat de Heere Jezus geen goed antwoord heeft gegeven. (R)
8. Hij zegt ook:
 - "Liefhebben is net zo belangrijk als offers brengen." (E)
 - "Offers brengen is belangrijker dan liefhebben." (A)
 - "Liefhebben is belangrijker dan offers brengen." (B)
9. De Wetgeleerde had
 - een verstandig antwoord gegeven. (E)
 - een onverstandig antwoord gegeven. (L)
 - een verkeerd antwoord gegeven. (K)
10. De Heere Jezus zei tegen hem:
 - "U bent heel ver van het Koninkrijk van God." (D)
 - "U bent niet ver van het Koninkrijk van God." (N)
 - "U bent bijna in het koninkrijk van God." (L)

Vul nu hieronder de letters in die achter de goede antwoorden staan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



OM OVER TE PRATEN

BEANTWOORD DE VRAGEN

1. Wat vind je van deze uitspraken?

De geboden van de eerste tafel, die over de Heere gaan, zijn belangrijker dan die van de tweede tafel, die over de naaste gaan.

Het ene gebod van de Wet is belangrijker dan het andere. Er zijn kleine en grote zonden. Iemand vermoorden is erger dan tegen iemand liegen.



2. Hieronder staan de namen van een aantal Bijbelgedeeltes. Daarin gaat het over mensen, die de Heere liefhadden boven alles en hun naaste als zichzelf. Zoek het tekstgedeelte op: zoek op over wie het gaat en bij welke gebeurtenis je dat goed kon zien. Misschien weet je zelf ook nog iemand? Die mag je dan ook nog opschrijven.

Naam	Vindplaats	Gebeurtenis
	Genesis 39	
	Exodus 32: 30-32	
	Numeri 14: 10-19	
	1 Samuël 24: 5-8	
	1 Samuël 23: 16-18	

3. De Schriftgeleerde zei dat liefhebben beter was dan offeranden. Zoek eens op 1 Samuël 15: 13.
- Over wie gaat het daar?
 - Wat moest hij doen?
 - Wat deed hij?
 - Wat zei hij tegen Samuël (vers 13, 20)?
 - Wat zei Samuël tegen hem (vers 22)? Vergelijk dat antwoord eens met het antwoord dat de Schriftgeleerde gaf. Wat is het verschil?
 - Wat betekent dat voor jou?

