

10-

Di+ Kompas is van:

KOMPAS

SEPTEMBER 2015 | NUMMER 1A

HET ZESDE GEBOD



verbindt jongeren





Het zesde gebod

“Gij zult niet doodslaan”

HET ZESDE GEBOD

“Gij zult niet doodslaan,” zegt het zesde gebod. Maar jij hebt toch nog nooit iemand doodgeslagen? Dus zondig jij niet tegen dit gebod. Of... Kaïn sloeg Abel niet gelijk dood. Eerst was hij jaloers op hem, toen werd de boosheid in zijn hart steeds groter en pas toen hij zijn boosheid niet meer de baas kon, sloeg hij Abel dood. Het begint dus bij de boze gedachten over een ander. Misschien heb jij wel een grote hekel aan een klasgenoot. Daarom doe je niet leuk tegen hem. Dat is al zondigen tegen het zesde gebod. In ons hart zijn zo vaak verkeerde gedachten over anderen. Denk eens aan de Heere Jezus. Zelfs toen Zijn vijanden Hem eindelijk aan het kruis hadden gehangen, bad Hij voor de soldaten: *Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.* Die biddende Jezus heb jij ook nodig. Zonder Hem blijft je leven zondig. Leer van Hem hoe je je tegenover je naaste moet gedragen!



SCHRIJF DE ANTWOORDEN
IN DE PUZZEL

WEET JE HET NOG?

1. De naam 'Kaïn' betekent...
2. God neemt het offer van ... niet aan.
3. De naam 'Eva' betekent: ... van alle levenden.
4. Kaïn offert de ... van het land.
5. Abel is van beroep een...
6. Kaïn is van beroep een ...
7. Kaïn is ... op zijn broer Abel.
8. Hij slaat zijn broer...
9. Abel offerde de Heere een ...
10. God zegt tegen Kaïn: "De stem van het ... roept van de aardbodem."
11. Als God vraagt waar Abel is, zegt hij: "Moet ik dan op mijn broer ..."
12. Kaïn vindt zijn straf te ...
13. Hij gaat wonen in het land...



In de gele kolom lees je:



OM OVER TE PRATEN

BEANTWOORD DE VRAGEN

1. a. Waarom was Kaïn boos op Abel?
b. Wat vind je daarvan?
2. Hoe kwam het dat de Heere het offer van Kaïn niet aanzag?
3. a. Welk gebod heeft Kaïn overtreden?
4. b. Als je één gebod overtreedt, overtreed je er vaak meer.
Welke andere geboden heeft Kaïn hier nog meer overtreden?
5. Lees vraag en antwoord 106 van de Heidelbergse Catechismus.
Het zesde gebod gaat niet alleen over 'moord'. Waarover nog meer?
6. a. Lees vraag en antwoord 105.
Wat zegt het zesde gebod over omgaan met anderen?
Schrijf hieronder één woord wat je niet mag doen (kies er zelf één uit):
☹️
.....
b. Lees nu vraag en antwoord 107. Schrijf hieronder één woord wat je wel mag doen. Schrijf een woord op dat jij belangrijk vindt en vertel waarom.
☺️
.....
7. Was er na de moord op Abel voor Kaïn nog vergeving mogelijk, denk je?



e l y d	i a K n	d o z n e	f o r f e
------------	------------	--------------	--------------

1. 2. 3. 4.

h d r e o e	e k e t n	b l A e	b g e e t e e r
----------------	--------------	------------	-----------------------

5. 6. 7. 8.

n z o n e	d e n e l d o
--------------	---------------------

9. 10.

Heb je alle woorden gevonden? Vul dan het vak hieronder in. Doe het zo: kijk naar het woord dat je bij nummer 1 hebt gevonden. Onder de 1 staat welke letter je van dat woord in moet vullen. Doe dat zo met alle woorden.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3 ^e	3 ^e	5 ^e	2 ^e	1 ^e	4 ^e	2 ^e	1 ^e	4 ^e	5 ^e



PUZZEL

WOORDZOEKER

In het vak hieronder zitten de volgende namen en woorden verborgen. Probeer eens of je ze kunt vinden.

E	N	S	K	B	L	O	E	D	E	R	V
P	A	R	A	D	I	J	S	A	E	I	N
G	I	E	R	I	L	N	G	D	V	U	G
F	O	O	L	E	G	R	R	E	I	N	T
V	O	L	B	H	U	E	R	A	I	N	G
M	Z	A	H	S	H	T	E	V	T	E	S
A	W	J	T	O	R	A	E	N	B	C	G
R	E	F	F	O	E	G	H	O	H	Z	I
C	R	H	U	B	R	E	D	A	N	E	G
T	V	W	D	E	E	S	P	M	A	D	A
V	E	R	V	L	O	E	K	T	H	T	E
N	N	E	R	O	N	R	U	S	T	E	N

Abel
Adam
bloed
boosheid
gebed
geloof
genade
haat
herder
jaloers
moord
offer
onrust
paradijs
rust
schapen
vergeving
vertrouwen
vervloekt
vrede
zwerfen

**Als je alle woorden hebt weggestreept,
kan je met de overgebleven woorden een zin maken:**
