

10+

Di+ Kompas is van:

KOMPAS

SEPTEMBER 2019 | NUMMER 2A

JAN DE BAKKER



verbindt jongeren





“Pap, worden er nu ook nog mensen gedood omdat ze christen zijn?” Vragend kijkt Julian zijn vader aan. “Hoe kom je daar ineens op?” vraagt zijn vader. “Nou, het ging op de club over Jan de Bakker. Die werd verbrand vanwege zijn geloof. Maar dat was heel lang geleden. Gebeuren zulke dingen nu nog?” “In Nederland gelukkig niet, maar er zijn wel landen waar christenen worden vervolgd.”

Als ze even later thuis zijn, pakt vader zijn tablet. Hij tikt ‘Open Doors’ in terwijl Julian naast hem is komen zitten op de bank.

“Vervolgde christenen, dat moet ik hebben, denk ik,” zegt vader. Dan zien ze een kaart van de wereld. Julian laat het even op zich inwerken.

“Zoveel landen, pap?! En worden ze dan ook gedood?”

“Soms wel! Wij beseffen niet half hoe gezegend wij zijn, dat wij in vrijheid christen mogen zijn.”

“Ik weet niet, of ik dat wel zou kunnen volhouden, pap.”

“Kon Jan de Bakker dat dan in eigen kracht?”

Het blijft even stil.

“Ik denk dat jij vanavond voor je naar bed gaat wel een bid- en dankpunt hebt, Juul.”

Julian knikt. Dat heeft hij zeker.



VRAGEN

Vul de antwoorden in.

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

1. Jan de Bakker werd geboren in ...
2. Dat was in het jaar ...
3. Hij heette eigenlijk Jan ...
4. Toen hij 12 was ging hij naar school in ...
5. Hij kon ook heel goed ...
6. Hij hoorde over de leer van ...
7. Hij werd pastoor in ...
8. Daar preekte hij echt uit de ...
9. Later moest hij ...
10. Hij werd gevangen gezet in ...
11. Hij werd veroordeeld en kreeg de ...
12. Jan zou moeten sterven op de ...
13. Zijn vrienden zongen toen een ...

Zet de letters uit de gekleurde hokjes in de goede volgorde.

Begin met de letter van antwoord 5.

Welk woord komt eruit?

Wat betekent dat?



Gelukkig hoeven we nu niet meer bang te zijn als we naar de kerk gaan of in de Bijbel lezen!



Maar in andere landen zijn er wel mensen die gevangen genomen worden als ze christen zijn.



Praat eens met elkaar over deze twee uitspraken. Wat vind jij daarvan? Hieronder zie je een wereldkaart. Zou jij vijf landen kunnen noemen of inkleuren waar christenen niet vrij voor hun geloof mogen uitkomen?



Maak eens een lijstje: wat mogen wij als christenen allemaal gewoon doen en wat mag niet in landen waar christenvervolging is? Denk je er wel eens over na hoe rijk wij zijn met onze vrijheid?



Treinkaartje

Corrie ten Boom vertelde: "Toen ik een klein meisje was, kwam ik een keer bij mijn vader en ik zei: "Papa, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn om een martelaar voor Jezus Christus te zijn." "Vertel me eens," zei mijn vader, "als je met de trein van Haarlem naar Amsterdam moet - wanneer geef ik je dan het geld voor het treinkaartje? Drie weken van tevoren?" "Nee, u geeft me dat geld vlak

voor we de trein in gaan." "Precies," zei mijn vader. "En zo gaat het ook met de kracht van God. Onze wijze Vader in de hemel weet ook wanneer je bepaalde dingen nodig hebt. Op dit moment heb je de kracht om een martelaar te zijn nog niet nodig, maar zodra je geroepen wordt de eer te mogen hebben ter wille van Jezus oog in oog met de dood te komen staan, zal Hij je de kracht daartoe geven - op het juiste ogenblik."

PUZZEL

STREEP DE VOLGENDE LETTERS DOOR: C, F, J, K, P, Q, W, X, Z.
WELK WOORD STAAT ER IN ELK VIERKANT?

c	f	j	x	n	z	v	p	l	s	r	j	q	i	w
w	t	k	f	c	d	w	e	q	k	v	e	p	e	z
e	q	p	a	j	k	e	x	z	e	c	t	t	n	z

o	f	e	ij	c	j	a	f	k	e	u	w
f	n	c	c	g	k	a	p	g	s	m	f
b	v	x	x	z	w	q	z	t	j	z	s

Hoe gaat het verder? Je kunt het vinden in 10:31 (N.T.).



WEETJES

De Gevangenpoort

In Den Haag vind je nog altijd de Gevangenpoort. Het is nu een museum. Je leert hoe het er vroeger aan toe ging als je gevangene was. Vroeger zat je in de gevangenis om je echte straf af te wachten. Die straf werd meestal vrij snel uitgevoerd. Je hoefde dus geen jaren in de gevangenis te zitten.



Een gajool

Als je arm was, moest je in een gajool zitten, een kleine, donkere cel. In de winter was het daar erg donker en koud. Er lag stro op de grond en er was één secreet ('wc'). Denk maar niet dat je daar in je eentje zat! Er zaten meestal drie gevangenen in één gajool. Soms nog veel meer!

Het Groene Zoodje

In Den Haag vind je Het Groene Zoodje. Dat was het schavot van stenen waar graszoden overheen werden gelegd. Hagenaars noemden dit schavot daarom spottend 'het Groene Zoodje' en deze naam zou het eeuwenlang behouden.

Christenvervolging nu

Open Doors geeft veel informatie over de christenvervolging die nu plaatsvindt. Vraag thuis maar eens of je op de site van Open Doors mag kijken. Noord-Korea is nog altijd het land met de ergste onderdrukking van christenen. Noord-Koreanen zijn verplicht leider Kim Jong-un te aanbidden. Alle andere godsdiensten zijn verboden.

