



Treffers

12-16

oktober 2012 - nummer 2



Johannes de DOPER

verbindt jongeren



NEDERIG

Verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Verschijnt zeven keer per jaar

Jaargang 11

ISSN: 1568-8844

Redactie

Marline Karels
Ariane van Rump
Abigail Janse
John van Zetten
Annemieke Harbers
Marije Wisse
Arnoud Proos - eindredacteur

Abonnementen

Gratis voor leidinggevenden van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar (inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen aan het einde van een jaargang worden stopgezet. Het bericht moet dan voor 1 augustus binnen zijn.

Vormgeving

V1 Communicatie, Ermelo



Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

Een van de dominees uit onze gemeenten liep eens door de stad. Zoals altijd was hij ook gekleed als dominee, met zijn lange zwarte jas aan. Opeens kwam er een man aanfietsen die de dominee op een vreselijke manier begon uit te schelden! Wat nu? Zou de dominee woedend worden? De politie bellen? Nee. Hij bleef staan en nam zijn hoed af voor de man. 'Dank u, dank u wel', zei de dominee met een vriendelijke glimlach. Daarna liep hij verder, de scheldende man bleef in verbijstering achter.

Deze dominee liet zien wat nederigheid betekent. Iemand die ook wist wat nederigheid was, is Johannes de Doper. In deze Treffer gaat het over hem, maar ook weer niet. Het gaat uiteindelijk over Hem, de Heere Jezus, naar wie Johannes de Doper in alle nederigheid heenwees.

Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. (Johannes 1: 26 en 27)



ARNOLD PROOS



VERDWAALD..

Enorm wat een klim! Die bergtocht valt toch wel tegen. Eigenlijk is de wandeling net ietsje te lang en te zwaar. En toch doorzetten!! Totdat: O nee! De markering waar is de markering? Geen enkele aanwijzing is te vinden. Besluiteloos sta je op een viersprong: geen paaltje te bekennen! Waar moet je nu heen? Geen idee!

Misschien heb jij het wel eens meegemaakt. Het is echt geen pretje om midden in het bos of boven op een bergkam de weg kwijt te raken. De kans dat je verkeerd uitkomt is groot. Je kunt verdwalen of op doodlopende paden komen. Hoe belangrijk zijn de paaltjes, de wegwijzers!

Al 12, 13, 14 of 15 jaar lang loop je op jouw 'levensweg'. Je hebt al veel paaltje en richtingwijzers om je heen gehad: je ouders, sommige vrienden en misschien wel een leraar op school. Ze vertellen hoe je dingen het beste aan kunt pakken en welke keuzes je kunt maken. Wegwijzers zijn levensbelangrijk!

Johannes de Doper is de weg-wijzer van de Heere Jezus. In zijn preken legt hij uit hoe we bekeerd kunnen worden. Glashelder en vlijmscherp wijst hij de zonden aan. Alles wat in de weg staat om de Heere te vinden en te volgen wijst hij aan. "Laat die zonden!" Zegt hij. Door zijn prediking worden hoogmoedige mensen nederig en worden kromme wegen rechtgetrokken. Levensbelangrijk!

Johannes ruimt niet alleen de obstakels uit de weg. Hij verteld ook over de Koning Zelf. Hij legt uit Wie de Heere Jezus is en wat Hij op aarde komt doen. Johannes is een weg-wijzer: Hij wijst weg van zichzelf, naar de Heere Jezus: De weg De waarheid en Het Leven!

In deze Treffer klinkt zijn prediking weer. Johannes wijst de weg die we moeten bewandelen en legt hij uit hoe we de Heere Jezus kunnen vinden. Lees maar.

HET LEVEN EN WERK van Johannes de Doper

Nadenken over Johannes de Doper? Daar heb je toch al lang over gehoord? Telkens opnieuw worden de geschiedenissen voorgelezen, verteld en uitgelegd. Je hoort ze op school, in de kerk, thuis en op de vereniging. Weet je waarom? Omdat we dan telkens horen en lezen dat de Heere werkt: Hij doet wonderen: toen en nu. Het zou een wonder zijn als jij deze keer, door de geschiedenis van Johannes de Doper, erachter komt dat je niet zonder de Heere kunt leven! Zulke wonderen gebeuren vandaag nog. In jouw hart ook? Het kan!

Hij gebruikt mensen om uitleg te geven. De Heere gebruikte Johannes de Doper om te vertellen Wie de Heere Jezus is! Johannes de Doper werd geboren omdat hij de mensen moest vertellen dat Jezus Christus, de verlosser was geboren. Wat een geweldig nieuws! Wat een blijde boodschap. Wat een evangelie!

In Lukas 1 lees je over de ouders van Johannes: Zacharias en Elisabeth. “En zij waren beiden rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk”.

Kan jij ook zeggen: ‘Allebei mijn ouders hebben de Heere lief’? Wat een rijke zegen zou dat zijn! Zacharias en Elisabeth waren rechtvaardig voor God. In de kanttekening kan je lezen dat ze dat echt waren. Ze waren niet een beetje vroom voor de mensen. Nee! De Heere zag dat ze rechtvaardig en eerlijk waren. Ze gehoorzaamden de Heere in alle geboden.

Johannes wordt in dit gezin geboren. Zijn ouders horen bij het priestergeslacht. Ze komen uit de stam van Aaron. Aaron is een Leviet. De Levieten zijn de priesters die door de Heere aangewezen zijn om alle taken in de tempeldienst te doen.

Ik denk dat we het in onze tijd toeval zouden noemen, dat de bejaarde Zacharias, nog net voor het einde van zijn dienstjaren, wordt aangewezen om het reukwerk in de tempel te brengen. Maar: toeval bestaat niet. Nee, de Heere bestuurt alle dingen! In de catechismus wordt dat uitgelegd in zondag 9 en 10. Lees maar eens door. Zacharias mag het heilige binnen gaan met de schaal vol reukwerk. Hij draagt alle gebeden van het volk op aan de Heere. Een engel verschijnt aan Zacharia, en zegt dat de gebeden van Zacharias en Elisabeth verhoord zijn. Er zal een jongetje geboren worden. Ze moeten hem ‘Johannes’ noemen. Dat betekent ‘God is genadig’.

In het oude testament lezen we al over deze Johannes. Je kunt het vinden in Jesaja 40: 3 en Maleachi 3: 1. En nu komt het uit. Het gebeurt echt wat er voorgezegd is! Alles wat in de Bijbel staat is waar.

Veel uit het leven van Johannes weten we niet. Totdat hij gaat preken. Johannes begint niet zomaar opeens met preken; nee, we lezen “onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn”. (Lukas 3: 2) Wonderlijk, het zal je maar gebeuren.....Na jaren door de woestijn te hebben gezworven, spreekt de Heere tot Johannes. Hij moet gaan preken. Zo wordt vervuld wat de profeet Jesaia heeft gezegd: “een stem

des roepende in de woestijn: Bereidt de weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God”.

Johannes mag eindelijk aan zijn levenstaak beginnen. Geroepen door de Heere Zelf. Hoor jij ook Zijn stem? De Heere spreekt nog steeds door Zijn woord. Hij wil je leiden op jouw levens pad. Lees veel in Zijn Woord. Dan kun je Zijn stem horen. Wat Johannes zegt is niet mis! We lezen het in Mattheüs 3. “Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen”. En wat is het effect? Stromen van mensen gaan naar hem toe om te luisteren naar zijn woorden, en meer nog: ze belijden hun zonden en laten zich dopen.

Denk je eens in: een vreemd uitziende man, die jaren in de woestijn heeft geleefd, staat daar te preken, en: ja wat een wonder: de mensen horen zijn woorden. Ze luisteren echt. Het Woord komt in hun hart. Ze bekennen: inderdaad ik moet me bekeren, de zonden moet ik uit mijn leven wegdoen. Ik moet andere keuzes maken. Ze belijden het ook, en worden door Johannes gedoopt. Zou dat nu ook nog kunnen gebeuren?

Jazeker: de woorden van Johannes klinken ook nu nog. Hierboven staat het: “Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!” Wat doe jij met zijn preek?



EEN PRAKTISCHE PREEK... HUISWERK!

Misschien heb je na een dienst op zondag wel eens de opmerking gehoord: 'We krijgen weer huiswerk mee'. Wat wordt daarmee bedoeld? Het betekent dat je de preek niet naast je neer moet leggen, maar dat je er écht iets mee moet doen. De boodschap uit de preek overdenken, en biddend aan de Heere voorleggen bijvoorbeeld. Of als het ging om naastenliefde en vergevingsgezindheid, dat je dat in je dagelijks leven moet uitvoeren.

Johannes de dooper geeft ook 'huiswerk' mee. Wat preekte Johannes dan? Hoe kwam het dat de mensen zo geboeid waren? Johannes krijgt van de Heere de opdracht om te preken: "Bekeert u..." (Mattheus 3)



Stel je eens voor: Jij zou het maar zijn! Door God geroepen om het evangelie te vertellen! Aan iedereen. Je zegt tegen alle mensen om je heen: "Bekeer je! Wat je doet is niet goed. Je moet stoppen met..."

Dat zullen ze me niet in dank afnemen, zal je waarschijnlijk zeggen. Op zo'n boodschap zitten ze niet te wachten, tegenwoordig kan je dat niet zomaar doen.

En weet je wat een wonder is: juist wat wij niet verwachten gebeurd: De mensen raken diep onder de indruk. Hele groepen mensen komen naar hem toe. Voor iedereen heeft hij een persoonlijk woord. Hij zegt tot de soldaten: "Gebruik geen geweld en wees tevreden met je loon! En tegen de tollenaars zegt hij: zorg dat je de mensen niet afperst! Alle mensen krijgen huiswerk mee.

Maar: er staan ook anderen te luisteren. Een aantal Farizeeërs en Sadduceeërs. Het is niet mis, wat Johannes tegen hen zegt: "Gij adderengebroadels! Of met andere woorden gezegd: "Jullie duivelskinderen!" Wat een woorden! Moet dat nou zo? Waarom zo scherp? Johannes wijst hen op hun huichelachtigheid. Huichelen betekent dat je iets anders doet of zegt, dan dat je in werkelijkheid bent of denkt. Dat is niet eerlijk! Johannes weet dat. Hij zegt het recht in hun gezicht. Hij kent hun oneerlijkheid.

In Lukas 3: 19 lezen we dat Johannes ook de regering aanspreek. Herodes de Grote mag dan koning zijn, maar ook hij wordt gewezen op de weg van bekering. Johannes bestraft hem. Hij leeft samen met de vrouw van zijn broer. Dat verbiedt God. Het is niet niks om dat zo in het openbaar te zeggen. Herodes

laat Johannes oppakken. We weten dat hij, onder druk van Herodias, de vrouw waar hij nu mee leeft, Johannes laat onthoofden. Het woord van God zal óf tot bekering leiden, óf tot verwijdering, tot haat! Wat doet het bij jou?

Wist je dat...

- Leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs gemiddeld ruim anderhalf uur per dag aan hun huiswerk zitten.
- De meeste tijd wordt besteed aan de vakken wiskunde, Engels en Nederlands.
- Meisjes ongeveer één uur en drie kwartier met het huiswerk bezig. Dat is een kwartier meer dan jongens.



Stelling

- Iedereen heeft de opdracht om het evangelie te verspreiden.
- In onze tijd zal het echt niet meer gebeuren dat zoveel mensen zich bekeren.
- Zo'n sombere boodschap zal in onze tijd echt geen effect meer hebben.

EEN ONBEGRIJPelijk EINDE?



Tot nu toe ging het over de preken van Johannes de Doper. Maar hoe gaat het eigenlijk verder? Je weet het vast wel. Johannes wordt gevangen genomen door Herodes Antipas en in een donkere gevangenis gezet. Dat moet een zware tijd geweest zijn voor deze trouwe dienaar van de Heere Jezus. Zo vaak in zijn preken had hij de komst van de Messias aangekondigd en Zijn komt mogen voorbereiden. Stel je eens voor dat de koningin naar jouw woonplaats zou komen, en jij werd door de koningin persoonlijk gevraagd haar bezoek voor te bereiden. Dat zou je natuurlijk graag doen! Je uiterste best zou je doen om alles zo goed mogelijk te regelen. Maar stel nu eens dat de koningin begint met haar bezoek en de hofhouding zegt 'jij zult er vandaag niet bij zijn'. Dat zou moeilijk zijn! Zo is het voor Johannes ook moeilijk geweest.

Johannes wordt met zijn werk wel eens vergeleken met de maan. Hij begon met zijn werk in een donkere en zondige tijd. Het volk Israël en de wereld waren zo ver weg gedwaald bij God vandaan! Door zijn werk ging het eerste licht schijnen, zoals het licht van de maan schijnt. Toch was het niet zijn eigen licht: het was het licht van de aankomende Heere Jezus wat hij weerspiegelde.



Maar toen kwam het Licht der Wereld, de Heere Jezus zelf. Hij is de Zon der Gerechtigheid. Soms kan je het overdag met eigen ogen zien: de zon en de maan die tegelijk aan de hemel staan. Op zo'n moment heb je de maan niet nodig. De zon geeft zoveel licht dat je de maan kunt missen. In Israël wilden veel mensen bij Johannes blijven en hem voor altijd volgen. Er is zelfs een sekte ontstaan in het gebied om Israël heen van Johannes-discipelen. Die bestaat nu nog: de sekte van de Mandeëërs. Johannes wordt door de Heere weggenomen zodat de mensen niet achter hem aan zouden komen. Eerst in de gevangenis, later door de dood. Zo brengt Johannes in praktijk wat hij zelf gepreekt had: Hij moet wassen, maar ik minder worden. (Johannes 3: 30)

Stelling: Kinderen van God hebben een moeilijk leven!

In deze bijbelstudie gaan we met elkaar het leven en werk van twee personen bestuderen. Alle twee heten ze Johannes. Wie zijn ze en wat deden ze. Kenden zij elkaar? Door het maken en bespreken van de vragen zul je ontdekken hoe zij de Heere Jezus hebben gediend in hun leven. Lang geleden geleefd: en nog steeds een boodschap. Ontdek het maar!

Vragen

1. Er zijn twee personen die Johannes heten. Welke ken je?
2. Hoe wordt Johannes de discipel ook wel genoemd?
3. Johannes de discipel is de schrijver van vijf bijbelboeken. Weet jij welke dat zijn?
4. Hebben de twee Johannessen elkaar gekend/ontmoet? Leg uit waarom wel/ niet.
5. Vertel in eigen woorden welke taak deze twee mensen in hun leven hebben gehad.
 - a. Welke overeenkomsten zijn er?
 - b. Waarin verschilden ze? Leg het uit aan de hand van onderstaande punten:
 1. Afkomst en roeping
 2. Dagelijkse leven
 3. Levensende (geschatte leeftijd)
 4. Impact van hun werk

6.
 - a. Wat is het verschil en de overeenkomst tussen een profeet, een discipel en een apostel?
 - b. Wat past bij welke Johannes? Leg uit waarom.
7. In deze Treffer heb je al veel gelezen over de boodschap van Johannes de Doper. Probeer de boodschap eens in eigen woorden samen te vatten.
8. Johannes de discipel heeft in het evangelie Johannes, veel over de Heere Jezus geschreven. Hij gebruikt beelden/ gelijkenissen. Als je het bijbelboek doorbladerd en de kopjes leest, kan je verschillende beelden lezen.
Noem er tenminste 3: Jezus als
9. Stel dat jij Johannes op straat tegen zou komen. Hij begint te preken. Waar zou hij jou voor waarschuwen? Wat zou hij tegen jou moeten zeggen om je bij de dienst van de Heere te brengen?

Wat weten we over Johannes?

In Gods woord lezen we dat Johannes opgroeit in de woestijn rond Judea. (Lukas 1: 80) Hij had veel tijd om rustig na te denken en te bidden tot God. Om zijn honger te stillen eet hij sprinkhanen en wilde honing. Het is het voedsel voor arme mensen! De beesten zijn ongeveer 15 cm lang. Eerst worden de kop, de vleugels en de poten er afgehaald. De rest wordt dan

gekookt, gebakken, geroosterd, of gedroogd en tot meel gemalen. Ooit wel eens geproefd? De kleding van Johannes bestond uit een mantel van kameelhaar. Dat is een ruw gewaad, gemaakt van de huid van een kameel. Een leren riem zorgde ervoor dat de mantel om zijn lichaam bleef zitten. Qua uiterlijk leek hij hierdoor veel op een andere profeet. Op Elia.

Puzzel

z	m	s	p	r	h	h	u	h	o
g	s	o	l	d	a	t	e	n	b
l	w	o	e	s	t	i	j	n	e
k	o	n	i	n	k	r	i	j	k
m	v	c	h	o	n	i	n	g	e
a	w	e	g	w	i	j	z	e	r
v	o	o	r	l	o	p	e	r	i
p	r	e	d	i	k	i	n	g	n
e	e	n	v	o	u	d	i	g	g
h	s	n	k	d	o	o	p	h	x

ZOEK ONDERSTAANDE WOORDEN

WEGWIJZER

HONING

DOOP

BEKERING

WOESTIJN

KONINKRIJK

PREDIKING

VOORLOPER

SOLDATEN

EENVOUDIG