

12-16



Treffers

februari 2014 - nummer 4

LEVEN NAAR
GODS WOORD



verbindt jongeren



Verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Versijnt zeven keer per jaar

Jaargang 13

ISSN: 1568-8844

Redactie

Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Marline Karels
Jaco Pons - eindredactie
Arianne van Rump
Marije Wisse
John van Zetten
Martijn Dekker

Abonnementen

Gratis voor leidinggevenden van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar (inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen aan het einde van een jaargang worden stopgezet.

Vormgeving

V1 Communicatie, Ermelo



Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

Hoe kan je leven tot eer van de Heere? Dat is een vraag waar je misschien wel over nadent. Dat was ook de vraag van de dichter van psalm 119:5. Lees maar mee wat hij vraagt:

*“Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheer omsingeld, rein bewaren?”*

Er komt van alles op jou als jongere af. En alles is zo mooi. Je wilt heel graag meedoen met de zonden. Je vrienden doen het ook. Maar toch voel je (hoop ik) van binnen dat het niet goed is.

Weet je wat er in deze psalm staat?
“Gewis, als hij het houdt naar ‘t heilig blad.”

Dat betekent dat als je luistert naar de Bijbel en wat de Heere tegen jou te zeggen heeft in de Zijn Woord, dan wil je leven tot eer van de Heere. Hoe moeilijk dat ook is. Andere mensen zullen je misschien niet begrijpen. Ze zullen je misschien wel uitlachen.

In deze Treffer willen we er over nadenken wat het voor jou betekent om te leven naar het Woord van de Heere.

Vind je het moeilijk? Vraag de Heere of Hij je wil helpen om tot Zijn eer te leven. Dat vroeg de dichter van psalm 119 ook. Lees maar:

*“U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ‘t spoor, in Uw geboën vervat,
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen.”*

Jaco Pons

Eindredacteur



‘Mijn wil is wet’. Misschien zeg je het niet hardop, maar toch denk je het vast wel eens! Ben jij altijd even gehoorzaam en eerlijk? Thuis, op school en catechisatie? Of geloof je het allemaal wel een beetje? Best moeilijk, hè, om te luisteren?

Als je je ouders of docenten ongehoorzaam bent, ben je de Heere ook ongehoorzaam! Dan ben je net als de profeet Jona. Hij had geen zin om een opdracht van de Heere uit te voeren. Naar Ninevé gaan en daar preken? Echt niet! Hij deed zijn eigen wil. Maar dat kan natuurlijk nooit goed gaan, want wie tegen God is, krijgt God tegen. Einde van alle tegenspraak. Het is gelukkig goed afgelopen met Jona. Weet je waarom? Omdat het toch Gods wil was dat Jona naar Ninevé ging. Wat een genade, he?

Wat zegt de Heere Jezus over ‘de wil’? Hij leert aan Zijn discipelen het ‘Onze Vader’. Hij zegt: Bidt maar: ‘Uw wil geschiede in de hemel, also ook op de aarde...’ Niemand kent zo volmaakt de wil van de Vader als de Zoon, de Heere Jezus. De Heere Jezus wilde niets anders doen, dan de wil van de Vader!

Weet je, als jij zó mag bidden, mag je de Heere volgen! Heb jij dat wel eens in je leven ervaren? Op zo’n moment voel je dat de wil van de Heere jouw wil wordt. Dan verlang je om als jongere te leven naar het Woord van God.

Ook word je dan gewillig om de Heere te volgen op al Zijn wegen die Hij met je gaat, zelfs als het tegen zit, als je ernstig ziek wordt, als je blijft zitten, als je vrienden kwijt raakt of als je misschien wel met de dood in aanraking komt in je familie- of vriendenkring. Val daarom dagelijks op je knieën voor de Heere om te bidden:

*‘Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len.
Neig mijn hart en voeg het saâm tot de vrees van Uwen Naam.
Heer’ mijn God, ik zal U loven, heffen ‘t ganse hart naar boven,
‘k zal Uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid!’*

Stelling

Leven naar Gods geboden maakt je een beter mens!

LEVEN NAAR Gods Woord... ALS BROER OF ZUS

Wat is het waardevol om één of meer broers of zussen te hebben! Het is erg fijn als je goed met elkaar kunt opschieten. Hoe ga jij om met je broers en zussen?

Trouwens, misschien heb jij geen broers of zussen. Sommige jongeren vinden dat erg verdrietig, omdat ze een broer of zus missen. Als iemand zegt dat hij absoluut niet met zijn broer of zus op kan schieten, doet dat je misschien wel pijn. Maar misschien heb jij wel een goede tip. Wat kan diegene veranderen als dit zo is?

Heb je wel een broer of zus? Moet jij je houding ten opzichte van je broers en zussen veranderen? Je kunt op verschillende manieren laten zien aan je gezinsleden dat je om ze geeft! Hier een paar tips.

1. RESPECTEREN

Wat vind jij er van als iemand zomaar aan je spullen zit, je kamer binnenloopt zonder eerst te kloppen, je dagboek of je berichtjes leest? Toon respect voor de kamer, de bezittingen en de privacy van je broer of zus! Behandel hen ook met respect. Begin bij jezelf, en zoals jij wilt dat mensen jou doen, doe jij hun ook zo (Lukas 6:31)!

2. LUISTEREN

Je kent het wel... met je beste vrienden of vriendinnen kun je urenlang praten! Als je met elkaar kunt praten, kun je vrienden

worden. Wees daarom creatief en maak eens een afspraak om samen met je broer of zus iets gezelligs te doen. Of als je samen een kamer deelt en je hebt 's avonds het licht uitgedaan, stel dan eens vragen. Bijvoorbeeld waar de ander mee bezig is, wat hem of haar bezig houdt.

3. DIENEN

Als je in hetzelfde huis woont, zie en hoor je wanneer je broers en zussen hulp nodig hebben. Zie je dat je broer of zus met iets zwaars loopt te sjouwen, kom dan uit je stoel en houd de deur even open.

4. HELPEN

Iedereen verlangt er wel eens naar de volgende vijf woorden te horen: 'Waarmee kan ik je helpen?' Vraag dit ook eens thuis aan je ouders en gezinsleden. Als ze problemen hebben met hun huiswerk of het niet lukt om de vragen voor catechisatie te leren, help ze een handje. Iedereen waardeert een helpende hand en iedereen heeft een helpende hand nodig!

5. DELEN

Stuur eens een bemoedigend berichtje als je broer of zus het moeilijk heeft. Het kan

zijn dat iets wat jij deelt, precies dat is wat diegene nodig had om hem of haar door een moeilijke dag te helpen!

6. BEMOEDIGEN

Iedereen heeft weleens een vriendelijke bemoediging nodig van een vrolijke broer of zus die even komt kijken hoe het ermee gaat. Iedereen vindt het fijn om een positieve opmerking te horen: 'Goed gedaan!' 'Gaaf!' 'Jij bent de allerbeste!' 'Ik ben blij dat ik je broer/ zus ben!' Geef eens spontaan een schouderklopje of een 'high-five'!

7. BIDDEN

Je kunt niet genoeg voor je broers en zussen bidden of danken. Denk aan wat het allerbelangrijkste is dat je God kunt vragen voor je broers en zussen. Kennen ze de Heere Jezus en Zijn genade nog niet? Is hun relatie met je vader of moeder niet goed? Zoeken ze een baan? Moeten ze een belangrijke beslissing nemen? Hebben ze het moeilijk om als christen staande te blijven? Bid maar voor ze! God kan wonderen doen op het gebed.

Vraag

In de Bijbel lees je over broers of zussen die God wel en niet dienden. Welke voorbeelden weet jij te noemen? Waarmee dienden ze God wel of niet?

Opdracht

Lees met elkaar de volgende tekst uit Galaten 5:22: 'Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.'

1. Bekijk alle woorden eens en bespreek met elkaar wat ze betekenen voor het dagelijks leven.
2. Lees ook Galaten 5:19 tot 21. Welke woorden worden hier genoemd die te maken hebben met de 'werken van het vlees'?
3. Wat is het geheim van een goede relatie tussen broers en zussen?

Stelling

Ik ben zondaar, dus kan ik geen perfecte broer of zus zijn.



LEVEN NAAR Gods Woord... ALS MEISJE

Ruth

Ruth, een heidin uit Moab. Als Naomi met haar schoondochters terug gaat naar Israël, kan zij Naomi niet verlaten. Daarvoor is de band van de liefde te sterk. Maar er is ook liefde omdat Ruth de God van Naomi liefheeft. Ruth mag daar op de grens van

Israël en Moab met haar hele hart kiezen voor de God van Israël. Heb jij door genade die keuze al mogen doen? Heb jij die God al leren kennen waardoor je dezelfde liefde in je hart voelt? Hiervoor moet je alles verlaten wat met de zonde te maken heeft!

'Op zaterdagavond ga ik uit met een clubje meiden. We kennen elkaar al jaren. Voor mijn vriendinnen is: lang leve de lol. Ik voel dat het niet goed is. Ik ben de laatste tijd meer met de Bijbel bezig. Bij hen kan ik daar absoluut niet over praten. Als ik over 'diepere' dingen wil praten, wordt er al snel een ander onderwerp aangekaart. Toch zijn we allemaal van de kerk. Wat moet ik doen? Moet ik er niet meer heengaan? Maar ik voel me vaak eenzaam en er zijn zo weinig meiden en jongens van mijn leeftijd waar ik mee kan praten. Dit zijn mijn enige vriendinnen en ik kan ze niet bereiken. Ik voel me zo machteloos. Toch is de dienst van God voor mij het belangrijkste. Maar ik wil niet helemaal alleen staan. Ik kan dat niet!'

Ruth komt op de akker van Boaz. Ze mag aren rapen en drinken zoveel ze maar wil. Dat is voor Ruth onbegrijpelijk! Ze is verwonderd over zoveel vriendelijkheid. Boaz belooft iets aan Ruth. Hij zal haar lossen. Dat betekent: voor Ruth zorgen, de

schulden betalen en met haar trouwen. Daar zweert hij zelfs bij. Zo leidt de Heere alle dingen. Als je het van de Heere verwacht, zal Hij voor je zorgen. Ook vandaag!

Vragen

1. Welk advies zou jij aan dit meisje geven?
2. Denk je dat Ruth zich in haar zou herkennen?
3. Denk je dat God voor Ruth en Naomi heeft gezorgd? Waarom denk je dat?
4. Wat doe jij als je in een spannende situatie zit, je ergens bang voor bent of als je ergens erg tegenop ziet?
5. Wat doet het met je als je het dan toch aandurft om het te gaan doen en het lukt?

Martha

Ben jij weleens gespannen, bezorgd of over je toeren? Dit gebeurt met Martha! De Heere Jezus en Zijn discipelen zijn op bezoek. Martha werkt hard om het de Heere Jezus en Zijn discipelen naar de zin te maken. Martha wordt steeds bozer. Ze begrijpt niet dat de Heere Maria niet bestraft om haar te gaan helpen. Ze krijgt zelfmedelijden. Ze vergelijkt haar hoeveelheid werk met het werk dat haar zus doet en klaagt hierover. Weet je hoe dat komt? Ze is ijverig bezig en daarom erg tevreden over zichzelf. Als je dat bent, word je ontevreden over anderen. Dan word je zelfs boos op de Heere.

Lijk jij op Martha? Geen tijd om rustig naar de Heere te luisteren? Druk, bezorgd, rusteloos... Snauw je anderen af? Natuurlijk, je leest wel in je Bijbel, maar vaak zwerven je gedachten weg. Naar al die dingen waar je zo druk mee bent. Je nieuwe truitje, een ander kapsel, de repetitie voor morgen die je er maar niet in krijgt. En o ja, je moet nog even bellen met...

Maria

Maria zit aan de voeten van de Heere Jezus. Ze luistert vol liefde naar de stem van de Heere Jezus. Zij heeft het goede deel uitgekozen. Weet je wat dat is? Ze wil leven met en tot eer van de Heere, omdat Hij haar Zaligmaker is.

Ken jij het verlangen van Maria? Heb jij zo weleens in de kerk of tijdens je stille tijd geluisterd naar Gods Woord? De Heere zegt dat het goede deel niet van haar zal worden weggenomen! Alles in dit leven gaat voorbij. Maar als je dat goede deel bezit, raak je dat nooit meer kwijt!

Vragen

1. In wie herken jij je het meest, in Martha of in Maria?
2. Hoe komt dat en wat zou er moeten veranderen in jouw leven?
3. Welke les krijgt Martha mee?
4. Waarom zegt de Heere over Maria dat zij het goede deel heeft uitgekozen?

Stelling

Ik kies voor een christelijke levensstijl; dat is genoeg.



LEVEN NAAR Gods Woord... als jongen

David en Jonathan

In de Bijbel lezen we over een bijzondere vriendschap: die tussen David en Jonathan! Een vriendschap tussen een herdersjongen die koning zal worden en een zoon van de koning! David moet vluchten voor koning Saul en Jonathan helpt David daarbij. Ze sluiten een verbond (1 Samuël 20: 16, 17). Ze willen allebei de Heere dienen.

Jonathan wil uit liefde zijn leven op het spel zetten voor David, zijn vriend. Dat alles maakt hun vriendschap extra bijzonder! Jonathan voelt dat hij geen koning zal worden. David krijgt daarom zijn kleren, zijn zwaard, boog en gordel. Hij krijgt de hele wapenrusting van de kroonprins om te kunnen strijden.

'Al vanaf de basisschool hebben we een leuke en gezellige vriendengroep. Lekker lol maken op school en tegenwoordig gaan we op zaterdagavond naar de keet. Sigaretje, biertje, mooi muziekje, sportwedstrijd kijken en lekker kletsen. 's Zondags in de kerk genieten we nog na. Een gebaar of knipoog naar links of rechts, naar boven of beneden is voor ons genoeg om te weten wat je bedoelt. De preek? Veel bekende klanken die ik al zo vaak heb gehoord. Natuurlijk weet ik dat ik eens moet sterven, maar ik lees ook echt wel elke avond een stukje uit m'n Bijbel en dagboek. Je mag toch lol maken en genieten van het goede leven met je beste vrienden?!

Heb jij ook vrienden met wie je veel plezier maakt en zijn jullie druk met sport, muziek en andere dingen? Of heb je één of meerdere vrienden met wie je ook over de belangrijkste dingen van het leven kunt praten? Misschien heb je meer dan honderd vrienden op Facebook, maar zijn dat ook je echte

vrienden? Misschien heb jij weleens het idee dat je helemaal geen echte vrienden hebt en dat je alles alleen op moet lossen.

Vragen

1. Wat is echte vriendschap volgens jou?
2. Welke lessen over vriendschap kun jij van David en Jonathan leren?
3. Praat jij met vrienden over het geloof?
4. Lees Johannes 1: 44-52 eens. Nathanaël werd door Filippus naar de Heere Jezus geleid. Is het in jouw leven zichtbaar dat je de Heere wilt dienen? Wat vind je van de invloed die jij op dat gebied hebt op je vrienden?
5. Denk eens aan de toekomst. Ken jij het verlangen anderen tot God te leiden; misschien als dominee, ouderling, zending, leraar of op een andere manier?

Strijden

Elk kind van God krijgt te maken met de vijand van God, de duivel. Daarom is het zo nodig dat elke christen strijdt! Tegen de duivel, de wereld en je eigen zondige hart. In Efeze 6 staat de geestelijke wapen-

rusting van een christen beschreven. Deze wapens zijn bedoeld om je te beschermen tegen alle verkeerde en zondige dingen op je levenspad. Strijd de goede strijd, in Gods kracht!

Opdracht

Lees met elkaar onderstaande tekst uit Efeze 6:13-18.

1. Maak een tabel zoals in het voorbeeld. Vul eerst het onderdeel van de wapenrusting die in de tekst genoemd wordt in. Leg daarna met eigen woorden uit wat dit betekent.

Onderdeel wapenrusting	Uitleg met eigen woorden
Lendenen omgord met de waarheid	Gods Woord gebruiken tegen bijv. kritische opmerkingen over de Bijbel of het geloof

2. Welke van de bovenstaande dingen uit de wapenrusting heb jij weleens gebruikt?
3. Welk gedeelte van de wapenrusting vind jij het moeilijkst om te gebruiken? Hoe zou dat komen?

Zijn er gebieden in jouw leven waarop je steeds opnieuw zwicht voor verleiding? Vraag God om vergeving! Vraag Hem deze strijd samen met jou te voeren. Aarzel daarnaast niet om iemand in vertrouwen te nemen en er over te praten!

Stelling

Als de Heere de zonden toch vergeeft, hoef ik niet zo nauw te kijken.

Wist je dat

Je de hele Bijbel in een jaar kunt doorlezen als je daar elke dag twaalf minuten de tijd voor neemt?

Ben jij bereid om dagelijks die twaalf minuten zo te besteden en je te 'wapenen' met Gods Woord?



LEVEN naar Gods Woord... als TIMOTHEUS

Timotheus. Zijn naam komt van een werkwoord dat 'eren' betekent. In het tweede gedeelte van zijn naam herkennen we het woord Theos. Dat betekent 'God'. Letterlijk betekent zijn naam: vereerder van God. Timotheus kwam waarschijnlijk uit Lystre. Zijn vader was een Griek, zijn moeder een gelovige, Joodse vrouw. Zowel zijn moeder Eunice als zijn grootmoeder Loïs hadden het oprechte geloof. Als klein kind is hij dus met de dienst van de Heere in aanraking geweest.

Hij is op de eerste zendingsreis van Paulus door de Heere tot discipel gemaakt. Paulus noemt hem zijn geestelijke zoon. Dat betekent dat de prediking van Paulus voor Timotheus ook tot zegen is geweest! Timotheus mocht daarna dienstbaar zijn in Gods koninkrijk. Op de tweede zendingsreis komt Paulus opnieuw in Lystre. Hij neemt Timotheus dan mee als zijn assistent. Dat is voor iemand die de Heere vreest een dubbel voorrecht: door de Heere in Zijn koninkrijk gebruikt te mogen worden! Is dat ook de wens van jouw hart?

De vervolging is Timotheus niet bespaard gebleven. We lezen in Hebreeëën 13: 23 dat hij 'in vrijheid' gesteld is. Het dienen van de Heere bracht hem dus in de gevangenis. De apostel Paulus spoort hem vaak aan om standvastig te zijn en bereid te zijn om te lijden. De Heere heeft niet alleen helden in dienst. Hij gebruikt juist ook vaak kleine instrumenten omdat het om Zijn eer gaat! Denk maar eens aan Gideon met zijn kleine leger of aan de ezel van Bileam!

Timotheus was nog jong en gaf al vroeg leiding aan mensen. Paulus schrijft hem een brief, waarin de bovenstaande tekst staat. Hij zegt dat Timotheus een voorbeeld mocht zijn in hoe hij leeft, in hoe liefdevol hij met andere mensen omgaat, in het geloof in God.



Vragen

Lezen: 1 Timotheus 4 vers 12.

1. Wat heeft deze tekst jou te zeggen?

2. Noem eens een paar dingen waarin je een voorbeeld voor je naaste kunt zijn op school, in de kerk en thuis.

Lezen: 2 Timotheus 2 vers 1 tot 15

3. Op welke manier en waarmee wil Paulus Timotheus vertroosten?

Lezen: 2 Timotheus 2 vers 15

4. Leg met je eigen woorden uit wat er in dit vers staat.

5. Lees Spreuken 6:16-20 en noem de zeven dingen die God haat. Wat zegt God over leugens?

6. Op weg van school naar huis zie je een goed gevulde portemonnee op de stoep liggen. Er is niemand in de buurt. Wat doe je?

7. Hoe scoor jij op het gebied van eerlijkheid en oneerlijkheid (denk bijvoorbeeld aan: eerlijk zijn tegen anderen, liegen of spieken)? Wat zou jij kunnen of moeten veranderen?

8. Lees de volgende teksten.

- Spreuken 2:6;
- Spreuken 4:5;
- Spreuken 4:7;
- Spreuken 9:10.

Noem eens drie dingen uit deze teksten die jij kunt doen om toe te nemen (te groeien) in wijsheid, eerlijkheid en kennis van Gods Woord.

Opdracht

Kijk eens rond in je vriendenkring en nodig iemand uit om naar een verenigingsavond te komen!



LEVEN NAAR GODS WOORD... ALS VRIEND OF VRIENDIN!

Hieronder vind je een checklist voor een goede vriendschap! Waar ben jij heel sterk in? Wat kun je nog verbeteren? Kruis dit aan in de goede kolom. Je ziet dan vanzelf wat jou goed af gaat en wat je in een vriendschap lastig vindt. Wat ga jij er aan doen om dit te verbeteren?

Sterk punt Verbeterpunt

JEZELF zijn Ik ben mezelf en probeer niet het gedrag of de persoonlijkheid van 'populaire' jongens of meisje na te doen.
TIP: Als jij wil leven tot Gods eer, zal je vrienden of vriendinnen aantrekken die ook willen leven zoals God dat van ons vraagt!

TROUW zijn Ik ben trouw aan mijn vrienden en zal geheimen bewaren. Ik roddel niet en luister niet naar praatjes die anderen over klasgenoten rondstrooien.
TIP: Ga niet mee in het praten over anderen. Vind je het moeilijk om geheimen te bewaren? Zeg dat ook tegen je vrienden.

BEGRIJPVOL zijn Ik heb begrip voor mijn vrienden en vriendinnen. Daarom word ik ook niet boos als ze een keer mijn verjaardag vergeten of een keer mijn berichtje niet beantwoorden.
TIP: Houd de fouten van een ander niet bij. Wees begripvol en bied aan om te helpen als de ander het druk heeft!

EERLIJK zijn Ik ben eerlijk naar mijn vrienden en vriendinnen. Daarom ben ik ook betrouwbaar. Ik vind het ook niet erg als mijn vrienden de waarheid tegen mij zeggen.
TIP: Zeg eerlijk tegen elkaar wat je ergens van vindt. Wordt niet boos als vrienden jou de waarheid zeggen, maar bedank diegene, ook al is iets moeilijk voor je. Breng het daarna bij de Heere in je gebed.

BETROKKEN zijn Ik doe er alles aan om een goede vriend te zijn. Ik laat zien dat ik meeleeft.
TIP: Laat in kleine dingen merken dat je met vrienden meeleeft. Stuur eens een berichtje en ga samen iets doen. Vriendschap vraagt om onderhoud.

BEMOEDIGEND zijn Ik stuur wel eens een kaartje of berichtje (met een Bijbeltekst) om vrienden te bemoedigen. Ik geef ook complimenten. Zeg ook wat je
TIP: Als je elkaar een compliment geeft, wees dan duidelijk. Dus niet gewoon: 'Dat was fijn!' Maar: 'Ik waardeer de manier waarop jij...'

BIDDEND zijn Ik bid voor mijn vrienden als ze het moeilijk hebben.
TIP: Misschien merk je wel eens dat vrienden het moeilijk hebben, maar weet je niet precies wat er is. Bidt voor hem of haar. Dan ben je een echte vriend of vriendin.