



Treffers

12-16

maart 2014 - nummer 6

Goede Vrijdag en Pasen



verbindt jongeren



OngeLOfELijk...!?

Verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Versijnt zeven keer per jaar

Jaargang 13

ISSN: 1568-8844

Redactie

Martijn Dekker
Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Marline Karels
Jaco Pons - eindredactie
Arianne van Rump
Marije Wisse
John van Zetten

Abonnementen

Gratis voor leidinggevenden van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar (inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen aan het einde van een jaargang worden stopgezet.

Vormgeving

V1 Communicatie, Ermelo



Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

OngeLOfELijk! Dat woord gebruiken wij als we iets niet kunnen geloven. We kunnen het niet bevatten. Ons verstand kan het niet begrijpen.

Denk maar eens aan al die mensen die moeten lijden. Kijk maar eens om je heen. Denk maar eens aan die jongen die gepest wordt. Of denk eens aan de moeder van een klasgenoot die ernstig ziek werd. Denk eens aan de allesverwoestende brand. Misschien heb je het zelf ook moeilijk en heb jij iets naars meegemaakt. Misschien mis je iemand waar je van hield of word je zelf gepest! Er zijn voorbeelden genoeg! Het is toch ongeLOfELijk hoeveel sommige mensen moeten lijden?

En lees eens in de krant. Daar lezen we over oorlog, armoede, verkrachtingen, inbraken, schietpartijen, moorden en vervolging. Het is toch niet te geloven dat er aan de andere kant van de wereld zoveel geleden wordt en jij in vrijheid kan leven?

Het is toch niet te geloven dat mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog naar concentratiekampen werden gestuurd en daar gedood werden? Maar het is ook niet te geloven dat mensen hun leven gaven voor een ander. Dat ze de plaats van anderen innamen en doodgeschoten werden, zodat een ander in leven bleef.

Het is toch niet te geloven dat Christus zijn leven gaf voor vijanden? Hij liet zich aan het kruis spijkeren om zondaren vrij uit te laten gaan, om hen het eeuwige leven te geven.

OngeLOfELijk, toch? Of... geloof je dát wel?

Jaco Pons
Eindredacteur



Bijbelstudie

HE IS NOT HERE,
FOR HE IS RISEN.
AS HE SAID.

Het Lijden van Christus en Zijn opstanding

In deze Bijbelstudie denken we samen na over het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. We zoeken naar de betekenis ervan voor ons eigen leven.

Goede Vrijdag

In veel profeten in het Oude Testament lezen we al over het lijden en sterven van de Heere Jezus. In Jesaja lezen we daar ook over. Lees met elkaar Jesaja 53.

Vraag

Jesaja gebruikt veel woorden om aan te geven hoe het lijden van de Heere Jezus was. Welke woorden zijn dat?

Opdracht

Lees vers 5 met elkaar rustig door.
Vul daarna in:

Om onze _____

is Hij _____.

Om onze _____

is Hij _____.

Hij droeg _____

daardoor is ons _____ gegeven.

Door Zijn _____

is ons _____ gegeven.

Vraag

In vers 6 lezen we:

'Wij dwaalden allen als schapen en keerden ons een iegelijk naar zijn weg.'

a) Wat betekent dit?

b) Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven waar dat ook gebeurt?

c) Welke boodschap lezen we in het tweede gedeelte van dit vers?

Vraag

Je hebt een misdaad begaan en je moet de cel in. Daarnaast krijg je 100 uur werkstraf. Stel dat het in Nederland mogelijk zou zijn dat een ander jouw straf over zou nemen.

a) Hoe zou je je voelen als je vader aanbiedt om die straf over te nemen?

b) Wat zijn overeenkomsten tussen dit voorbeeld en wat de Heere Jezus heeft gedaan voor Zijn kinderen?

c) Zijn er ook verschillen?

Opdracht

De boodschap van het Evangelie is dat er vergeving is voor de zonde die wij hebben gedaan! Lees vers 11 maar eens door: *'Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.'*

Leg in eigen woorden uit welke troost er in dit vers ligt voor iedereen die naar de Heere luistert en doet wat Hij vraagt.

Stelling
Goede Vrijdag en Pasen zijn
belangrijker dan Kerst.

Vraag

De profeet Jesaja voorzegt in het Oude Testament het lijden en sterven van de Heere Jezus. In welke Bijbelboeken en hoofdstukken in het Nieuwe Testament kunnen we lezen over het daadwerkelijke lijden en sterven van de Heere Jezus?

Opdracht

Lees zondag 17.

a) Wat hebben we aan de opstanding van de Heere Jezus? De Catechismus noemt 3 punten. Welke zijn dat?

1. _____
2. _____
3. _____

b) Leg in eigen woorden uit waarom het belangrijk is dat Christus is opgestaan.

Heidelbergse Catechismus – Zondag 17
Vr. 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus?

Antwoord – Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.

Vraag

In Het Nieuwe Testament lezen we heel veel teksten die wijzen op de opstanding van Christus. Lees Filippenzen 3 vers 10 met kanttekening 41.

a) Welke woorden uit de kanttekening zijn onbekend? Zoek met elkaar naar de betekenis.

b) Leg nu in eigen woorden uit wat er in de kanttekening staat.

c) Wat betekent dit voor jouw persoonlijk leven?

Kanttekening 41:

Dat is, de vruchten en weldaden, die Hij, door Zijnen dood ons verkregen hebbende, door Zijne opstanding krachtig toe-eigent en toebrengt, namelijk onze rechtvaardigmaking voor God, en de kracht om uit den dood der zonden op te staan.



Bushokje...

Heb jij dat ook?

Soms hoor je iets wat je heel bekend in de oren klinkt, maar weet je eigenlijk niet precies wat het betekent. Stel nu dat je in het bushokje staat te wachten en iemand vraagt opeens aan jou: 'Zeg, morgen is het Goede Vrijdag, maar ik weet niet zo goed wat dat betekent. Jij komt van die christelijke school, toch? Kun jij het me uitleggen?'

Vraag

Hoe leg je in een gesprek met andersdenkenden uit wat Goede Vrijdag en Pasen betekenen?

Opdracht

Vul de volgende zinnen aan:

Met Pasen herdenken we _____

Met Pinksteren herdenken we _____

Met Goede Vrijdag herdenken _____

Met Hemelvaart herdenken we _____

Met Kerst herdenken we _____

Zet de heilsfeiten in de juiste volgorde:

1	2	3	4	5

De Heere God schiep de hemel en de aarde. 'En God zag wat Hij gemaakt was en het was zeer goed'. Adam kende de Heere aan de wind. Hij sprak met de Heere, zoals mensen met elkaar spreken. Maar zo is het niet gebleven, want door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is de schepping verwoest en zijn mensen vijanden geworden van de Heere. Er is pijn en verdriet gekomen. Oorlog, honger, wreedheid, angst en noem maar op! De vrede en rust die er was in het paradijs is verstoord! Ingrijpend zijn de gevolgen van de zonden. We zien het om ons heen en moeten het ook zelf ervaren.

Vraag

Hoe zie je de gevolgen van de zonde om je heen?

De Heere wil niets te maken hebben met de zonden van de mensen. Hij is boos, vertoord over de zonden. De relatie met de Heere is voor eeuwig verstoord en niemand kan meer leven tot eer van Hem. Maar wat een wonder: wat een blijde boodschap! De Heere zendt Zijn Zoon naar deze wereld. Met Kerst herdenken we de geboorte van de Heere Jezus. Hij wilde naar deze wereld komen. Maar, dat alleen was niet genoeg. Nee, Hij, de Verlosser, moest ook lijden. Hij wilde vrijwillig de straf op de zonde voor Zijn kinderen dragen. Dat betekende dat Hij ook moest sterven. Dat is de boodschap van Goede Vrijdag!

De Heere Jezus stierf aan het vervloekte kruis. Zo heeft hij de vloek weggenomen. Hij is dood geweest, zodat Zijn kinderen eeuwig zouden leven. Hoe wonderlijk, ja, hoe onbegrijpelijk is Zijn liefde! Hij stierf in plaats van zondaren!

Vraag

Wat betekent het sterven van de Heere Jezus voor jou?

Ken je iets van je zonden? Maakt het je al intens verdrietig dat je door je zonden de Heere pijn en verdriet doet? Door je schuld te belijden en je te bekeren van je zonden is er zaligheid bij Hem te krijgen, uit genade. We lezen het in de Bijbel: 'O, alle gij dorstigen komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.' (Jesaja 55:1). David zegt in Psalm 25: 'Wie Hem need'rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren!' (Psalm 25:4).

Vraag

Het is toch afschuwelijk wat er is gebeurd? Waarom heet deze dag dan GOEDE Vrijdag?

Stelling

Het lijden van mensen is niet te vergelijken met het lijden van de Heere Jezus.

Heidelbergse Catechismus – Zondag 15

Vr. 45 - Wat verstaat gij door het wordeken: Geleden?

Antwoord – Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonden des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Vraag

Wat staat er in het antwoord op vraag 37? Gebruik eigen woorden.

Middelpunt

Pak je passer eens en zet de punt midden op een vel papier. Als je het potlood rustig over het papier laat gaan, dan krijg je een mooie cirkel. Precies in het midden is een heel klein gaatje in het papier. Daar stond de punt van de passer. Daar is het middelpunt. Daar draait alles omheen!

Trouwens, heb jij een vriendje of vriendinnetje? Ik kan wel raden wat er met je gebeurt als je erg verliefd ben. De hele dag zit hij of zij in je gedachten, toch?! Je kijkt of je hem of haar ziet, je probeert contact te krijgen. Als dat niet lukt dan stuur je een berichtje. De hele dag door komt hij of zij spontaan in je gedachten. Of anders gezegd: alles draait om je vriendje of vriendinnetje.

Het midden of het middelpunt is een belangrijke plek. In Nederland hebben we een groot aantal uitspraken die daar over gaan. Misschien ken je er nog wel meer?

'De gulden middenweg.....'

'In het middelpunt van de belangstelling....'

'De deugd in het midden.....'

In het middelpunt. Ja, daar hing de Heere Jezus op Golgotha. Midden tussen twee moordenaars! Daar moet je eens over nadenken. We lezen het in Johannes 19:18: *'En Jezus in het midden'*.

De Heere Jezus hangt niet aan de zijkant. Niet aan de rechterkant, niet aan de linkerkant. Nee, de Heere Jezus hangt in het midden, tussen twee mensen. Alsof Hij de grootste zondaar was! Hij droeg vrijwillig en

onschuldig de schuld van al Zijn kinderen. Door daar te hangen droeg Hij de vloek die er op de mensen lag. Hij heeft deze voor Zijn kinderen weggenomen! Dat is tot eeuwige verwondering voor hen. Daardoor komt hun Zaligmaker, hun Verlosser op de eerste plaats. Hij is het middelpunt van hun hart.

Vraag

Wie staat er in jouw leven in het middelpunt?

Is Jezus, de Zaligmaker, het middelpunt van jouw hart, omdat je door Zijn genade mag weten dat Hij voor jou de straf heeft gedragen? Dan wil je uit dankbaarheid ook leven tot Zijn eer en wil je, bij alles wat je doet, de Heere dienen. De vraag 'Heere, wat wilt U dat ik doe?', zal dan je leven stempelen, als je plannen maakt, overdag bezig bent, aan het ontspannen bent of als je met je vrienden bent.

Vraag

Wat moet er in jouw leven veranderen om te leven tot Gods eer?



Misschien zit je niet zo te wachten op die verandering, want dan moet je voor je gevoel misschien heel veel laten en kun je geen plezier meer hebben. Je bent niet de enige die deze gedachte heeft. Veel jongeren en ouderen denken zo, ook in de Bijbel. Lees maar in Psalm 73. Asaf ziet de voorspoed en de vrede van de goddelozen. Zij kennen geen verdriet en tegenspoed. En hij? Hij heeft alleen maar ellende, verdriet en smart. Hoe kan dat nu?

Asaf is er boos om, totdat de Heere hem iets laat zien. Er staat: *'Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette'* (Psalm 73: 17). De ogen van Asaf gingen open voor de werkelijkheid. Deze wereld gaat voorbij! Je

kunt hier vrede en voorspoed hebben, je kunt hier je eigen gang gaan en keuzes maken zonder God, maar let op: je einde zal bitter zijn!

Maar daartegenover staat dat als je hier om Christus wil ellende en tegenspoed hebt, het maar voor een korte tijd zal zijn. Na het sterven zal je eeuwig gelukkig zijn! Eeuwige vreugde en blijdschap, altijd bij God. Daar zal Hij, de Verlosser, de Zaligmaker, alle lof en eer krijgen! Daar zal de Heere Jezus het middelpunt zijn. Hij zal geloofd en geprezen worden.

'Mijn God, U zal ik eeuwig loven, Omdat Gij 't hebt gedaan.'

Uit het 'Formulier om het Heilig Avondmaal te houden'

'Zo dikwijls als gij van dit brood eet, en van dezen beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze Mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat Ik voor u (daar gij anders den eeuwig dood had moeten sterven) Mijn lichaam aan het hout des kruises in den dood geve, en Mijn bloed vergiete, en uw hongerige en dorstige zielen met dit Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijze en lave, even zekerlijk als een iegelijk

dit brood voor zijn ogen gebroken, en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot Mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt.'

Opdracht

Bespreek het bovenstaande gedeelte met elkaar. Wat staat er? Gebruik eigen woorden.

Overwinning, Christus is opgestaan!



Binnenkort is het Pasen. Dé tijd voor liefhebbers van eieren en chocolade. Elk jaar verstoppen ouders chocolade-eieren of echte gekleurde eieren in de tuin of in het huis. Kinderen gaan daarna druk op zoek naar de eieren. Zodra het laatste ei gevonden is, volgt het paasontbijt. Overal in de winkels kunnen we 'paaseitjes' kopen. Er is overvloed aan chocola! Heerlijke tijd toch?! Helaas is dit voor veel mensen de betekenis van Pasen. Maar is dat wat Pasen betekent?

Pasen is afgeleid van het Joodse feest "Pesach". Die naam komt van de tiende plaag die over Egypte werd geworpen. De Joden herdenken met dat feest de dag dat ze door Mozes bevrijd zijn van de slavernij van Egypte. Het Joodse volk viert deze gedenkdag nog steeds.

Christenen herdenken met Pasen dat Christus is opgestaan. Na het sterven van Christus aan het kruis op Golgotha is Hij door Jozef van Arimathea en Nicodemus begraven in een nieuw graf. Hij lag daar, dood en begraven. Alles is voorbij. Er is geen hoop meer! Maar dan komt de paasmorgen: Christus staat op uit de dood! Dat is het wonder van Pasen! Hij overwint de dood en het graf! Misschien zing je het rond Pasen wel:

*'Daar juicht een toon daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem!
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zoon van God is opgestaan!'*

Christus is opgestaan. Dat is voor Zijn kinderen tot grote blijdschap.

is opgestaan!

Stelling
Mensen die altijd blij zijn, zijn geen echte christenen.

Een **wonder** is...
een door of met hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat. (Van Dale)

Heidelbergse Catechismus – Zondag 22
Vr. 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord – Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag

Geef in eigen woorden weer wat hier staat en bespreek dat met elkaar.

Vraag

Waarom is een kind van de Heere blij met de opstanding van de Heere Jezus?

Christus heeft door Zijn opstanding laten zien dat Hij de Overwinnaar is. Hij heeft de macht van de duivel, de zonde en de dood verbroken! Hij is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. God kan de kracht van de zonde en de duivel ook in jouw leven verbreken. Zeker weten!

The Passion



Wat is 'The Passion'?

The Passion is een muzikaal evenement waarin het lijden en sterven van de Heere Jezus centraal staat. Elk jaar wordt een Nederlandse stad uitgekozen waar het spektakel wordt uitgevoerd. Het begint met een grote optocht, waarbij een groot witverlicht kruis wordt meegedragen. Daaromheen wordt het lijdensverhaal nagespeeld. Bekende Nederlandse artiesten spelen in dit verhaal een hoofdrol.

Sensatie!

De Groningers kijken er al reikhalzend naar uit. Dit jaar in hun stad! *'OeHH wat hebben we een zin in donderdag 17 april! (L) #the passion in Groningen!*', meldt iemand op Twitter. Wat is er nu zo sensationeel? Zouden al die mensen echt komen omdat ze interesse hebben in de geschiedenis van het lijden van de Heere Jezus? Of zouden ze stiekem meer geïnteresseerd zijn in het optreden van Marco Borsato en de show er omheen? Vast staat dat het een spektakel van gezelligheid, dans en optreden wordt. Wie maakt zich ondertussen druk over de echte reden van Jezus' lijden en sterven?

Boodschap!

De organisatie van dit grote evenement wil op deze manier de boodschap van Pasen uitdragen. Mooi initiatief, toch? Iedereen kan zo op een eigentijdse manier de boodschap van het Evangelie zien en horen. Miljoenen mensen in Nederland komen op deze manier in aanraking met het lijdensverhaal. Maar gaat het daar echt om in deze show?

Meedoen?

Maar kunnen en mogen we zo met het lijden en sterven van de Heere Jezus omgaan? Is het niet een platvloerse benadering om zangers die niet eens in God geloven te laten spelen in het lijdensverhaal? In Exodus lezen we dat God Zijn wet aan het volk Israël geeft. Het tweede gebod luidt: *'Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkis maken van hetgeen boven in de hemel*

is.' En wat gebeurt er in dit muziekspektakel? Precies dat wat de Heere verbiedt! We onteren Hem hier. Platvloerse liedjes, dans, muziek, zangers die weinig of niets geloven of 'Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven'? Als je geleerd hebt dat het jouw zonden zijn waarvoor de Heere Jezus moest sterven, dan past alleen diepe en stille verwondering.