



Treffers

12-16

december 2014 - nummer 5 - jaargang 14



HET

HOGEPRIESTERLIJK
GEBED

verbindt jongeren



EEN BIJZONDER GEBED

Bijbelstudie

Verenigingsblad voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Verschijnt zeven keer per jaar

Jaargang 14

ISSN: 1568-8844

Redactie

Martijn Dekker
Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Jaco Pons - eindredactie
Ariane van Rump
Marije Wisse
John van Zetten

Abonnementen

Gratis voor leidinggevenden van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar (inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen aan het einde van een jaargang worden stopgezet.

Vormgeving

V1 Communicatie, Ermelo



Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

Johannes 17 is een heel bijzonder hoofdstuk. In dit hoofdstuk lees je het gebed van de Heere Jezus, vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. Johannes heeft het uit Zijn mond gehoord. Hij was er diep van onder de indruk. Daarom kon Johannes het gebed ongeveer 50 jaar later nog herinneren. Terwijl hij, gedreven door de Heilige Geest, het evangelie schrijft, schrijft hij dit gebed ook op.

Hij schrijft in zijn evangelie over het werk wat Jezus op de aarde gedaan heeft. In tegenstelling tot de andere evangelisten, Mattheüs, Markus en Lukas, lees je in het evangelie van Johannes veel over wat de Heere Jezus gezegd heeft. Eerst wat Hij tegen de joden vertelde, daarna wat Hij tegen de discipelen vertelde rondom de paasmaaltijd. Hij bidt voor Zijn discipelen, de mensen die heel dicht bij Hem staan, Zijn vrienden, Zijn broeders. In dit gebed bidt Hij ook juist voor hen. Zie je hoe persoonlijk, hoe teer, hoe heilig dit gebed is?

Dit hoofdstuk wordt het hogepriesterlijk gebed genoemd. Waarom eigenlijk? De belangrijkste taak van de hogepriester was het offeren. Op de Grote Verzoendag ging hij met het bloed naar het Heilige der Heiligen om de zonden van het volk te verzoenen. Zo zal de Heere Jezus als een hogepriester gaan lijden en sterven. Hij offert Zichzelf op. Hij gaat die moeilijke weg, omdat Hij zo Zijn volk kan bevrijden uit de macht van de duivel. Voor dit volk bidt Hij dan ook in dit gebed. Zijn liefde gaat naar hen uit.

Mag jij al weten dat Hij, uit grondeloze liefde, ook voor jou gestorven is?

Jaco Pons
Eindredacteur



Dit is het EEUWIGE LEVEN

Vlak voordat Jezus gevangengenomen wordt, spreekt Hij met Zijn discipelen. In Johannes 17 bidt Hij tot Zijn Vader voor Zijn kinderen. We horen hier als het ware de Heere Jezus bidden. Dat is bijzonder! Jezus zegt: 'Vader, de ure is gekomen.' De tijd van het lijden en sterven is nu gekomen. Jezus weet dat. Vlak voor Zijn zware lijden, bidt Hij tot Zijn Vader. Dat gebed houdt echter niet op. Ook nu, aan de rechterhand van Zijn Vader, bidt Hij nog steeds voor Zijn kinderen.

Het gebed is zoals die brief, die erfenis voor Loïs. Nee, het is veel meer dan de brief voor Loïs: dit is het gebed van de Zoon van God aan Zijn eeuwige Vader voor Zijn kinderen. Het wordt wel eens de erfenis voor Gods kinderen genoemd. Niet voor te stellen dat wij dat mogen lezen! Zullen we eens kijken wat er precies instaat?

'Nog niet zo lang geleden kreeg ik van mijn oma een brief en een doosje. Die brief had mijn moeder een aantal jaar geleden geschreven toen ze ernstig ziek was en wist dat ze zou sterven. Ze had de brief aan mijn oma gegeven. Op mijn veertiende verjaardag moest oma deze brief aan mij geven samen met een mooi kettinkje, ook uitgezocht door mijn moeder. Het was zó bijzonder! Ik was heel blij met die brief! Dat handschrift van mijn moeder, die lieve woorden: ze kwam ineens weer zo dichtbij... Ik heb 'm echt bijna stukgelezen.' Wat een ontroerende woorden van Loïs. Haar moeder stierf toen ze nog maar een kleuter was en liet een erfenis voor haar achter. Ook al is ze nog steeds verdrietig dat ze haar moeder niet meer kan spreken, toch is ze ontzettend blij met deze brief. Je kunt je de blijdschap van Loïs wel voorstellen, toch?

Opdracht

Lees Johannes 17 vers 1 - 5.

1. Twee keer vraagt Jezus 'Verheerlijk mij'.
In welke verzen?

2. Wat bedoelt Jezus met deze vraag?

3. Kun jij God de Vader en God de Zoon
verheerlijken?

Vers 3 wordt ook wel een kerntekst genoemd. Het is een tekst die je ook vast wel herkent: hij wordt vaak aangehaald in de preek of op catechisatie.

JOHANNES 17 VERS 3:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

4. Waarom is vers drie zo'n belangrijke tekst?

5. Het eeuwige leven bestaat uit het kennen van twee dingen. Welke twee?

6. Welke opdracht haal jij voor jezelf hieruit?

In de eerste verzen bidt Jezus vooral voor Zichzelf. Hij praat met Zijn Vader over de verheerlijking. Maar al heel snel gaat het over Zijn kinderen. Jezus noemt ze in vers 6 'De mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.' Jezus' lijden is nu heel dichtbij gekomen. Binnen een paar uur gaat Hij gevangengenomen worden. Maar Zijn zorg, Zijn liefde, Zijn gebed gaat uit naar Zijn kinderen. Kun je het je voorstellen?

Opdracht

Lees nu de verzen 7 tot en met 11.

7. Wie zijn de 'zij' die in vers 7 genoemd worden?

8. Welke belijdenis zien we in vers 8?

Aan welke geschiedenis moet je hierbij denken?

9. In vers 11 staat: 'Ik ben niet meer in deze wereld.' Maar Jezus was toch nog wel op aarde? Hoe kan dat dan?

Vraag je je af of dit ook over jou gaat? Wat een groot wonder is het als je dat mag weten. Hoe kan dat?

Lees eens wat er staat in vers 20:

'En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.'

Is de Bijbel voor jou al het Woord van God geworden? Mag je daarin lezen over jouw Zaligmaker? Laat je dan bemoedigen door dit gebed van Jezus. Hij bad in Zijn laatste uren voor Zijn kinderen.

Er is ook een andere kant. In ditzelfde gebed zegt Jezus ook: 'Ik bid niet voor de wereld.' Laat dat eens tot je doordringen als je nog zo graag meedoet met de wereld, als je zo graag hetzelfde wilt als de wereld. Wat ontzettend!

Weet je nog van Loïs? Loïs had de brief van haar moeder bijna stukgelezen. In die brief zag ze de liefde van haar moeder. Dat had zoveel waarde voor haar. Deze woorden van Jezus, gesproken net voor Zijn dood, hebben zo veel waarde. Lees jij zo ook dit hoofdstuk uit Johannes? Heb jij de liefde van Jezus er al in gezien?

Stelling
EEN BRIEF ZOALS LOÏS DIE KREEG,
IS VOOR MIJ WAARDEVOLLER DAN
JOHANNES 17.

EENHEID. EN TOCH ZOVEEL KERKEN...

Weet je hoeveel verschillende kerken er in Nederland zijn? Dus niet de gebouwen, maar de kerkelijke genootschappen? Toen dat in 2008 werd onderzocht, bleken er 648 verschillende kerken te zijn. Onvoorstelbaar! 648 kerken die zich apart zetten van andere gelovigen en zo hun eigen kerk of gemeente te maken. Dat betekent dat je meer dan twaalf jaar nodig hebt om al die kerken een keer op zondag te bezoeken. Het is bijna niet voor te stellen, toch?



Opdracht

Kun je 5 verschillende kerken noemen?

Welke verschillen weet je tussen deze kerken?

Welke overeenkomsten zijn er?

De Heere Jezus bidt om eenheid. Maar zoveel kerken betekent geen eenheid. Zoveel verschillende kerken kan pijn doen.

Lees maar eens mee wat er staat in vers 11: *'Bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij.'* En wat staat er in vers 21?

'Opdat zij allen één zijn, gelijkwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, gelijk als Wij één zijn.' Verderop vraagt Jezus het nog een keer.

Vraag

In welk vers vraagt Jezus voor de derde keer om eenheid?

Je voelt wel dat er iets mis is. Jezus bidt om de eenheid van Zijn kinderen, maar alleen al in ons land zijn er al 648 verschillende kerken. Is dat eenheid? We zouden ons ervoor moeten schamen. Het maakt ons schuldig tegenover God. Heb je daar weleens bij stilgestaan?

De Gereformeerde Gemeenten bestonden in 2007 honderd jaar. We mogen blij zijn dat de Heere dit kerkverband gegeven heeft waarin Gods genade voor zondaren centraal staat. Toch kwam bij de herdenkingsdienst heel duidelijk naar voren dat er ook een andere kant is. Dominee P. Mulder zei toen: 'Van de kerk gaat zo weinig uit. We zijn ook zo verdeeld. Ons past ootmoed voor 's Heeren aangezicht. En erkenning van tekort en schuld, in kerkelijk opzicht en naar de samenleving toe.' De Gereformeerde Gemeenten zijn ontstaan uit twee kerken, de Ledeboeriaanse Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis. Twee kerken die samen één werden. Toch zijn we daarom niet vrij van schuld. Ruim honderd jaar Gereformeerde Gemeenten is dus geen reden voor een feest.

Vraag

Ook in de Gereformeerde Gemeente is een scheuring geweest. Weet jij welke?

Omdat in de Gereformeerde Gemeente ook de pijn van het niet-een-zijn wordt gevoeld is er het Deputaatschap voor Kerkelijke Eenheid. Elk jaar wordt er een vergadering gehouden met de andere kerken. In onze samenleving is steeds minder plaats voor God en Zijn Woord. Daarom hebben we elkaar als christenen hard nodig. Waar we kunnen, moeten we samenwerken. In sommige plaatsen zijn vrijwilligers uit verschillende kerken actie voor de Voedselbank. In andere plaatsen wordt er op het gebied van evangelisatie samengewerkt. Laat het ons verlangen zijn om recht te doen aan Jezus' gebed om eenheid: 'Opdat zij allen één zijn...

Vraag

Werken de kerken in jouw plaats samen? Zo ja, waarin?

Kun je iets bedenken waarin de kerken in jouw plaats ook zouden kunnen samenwerken?

Toch moeten we het wat de eenheid betreft niet van dit aardse leven verwachten. De gebrokenheid, de zonde zal altijd doorwerken in het leven. Maar in het leven hierna mogen Gods kinderen voor altijd in eenheid Hem loven en dienen. Daar zal geen verdeeldheid meer zijn, geen ruzie of onenigheid. In Jesaja staat: *'Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.'* Wat een wonder! Kijk jij daar al naar uit?

DOMINEE C.H. SPURGEON had niet zoveel moeite met de kerkelijke verdeeldheid die hij zag. Hij schrijft in een preek over de wonderbare visvangst dat hij blij was over de kerkelijke verscheidenheid die hij tegenkomt. Al deze kerken zijn als de verschillende scheepjes waarvan gevist wordt. Maar Jezus had deze scheepjes niet eens nodig: de vissen lagen al op het vuur.

Stelling

DAT ER ZOVEEL VERSCHILLENDE KERKEN ZIJN, IS NIET MIJN SCHULD.

LEVENSLIJF ZAT OF ...

EEUWIG LEVEN?

Heb je wel eens een computerspel gedaan waarbij je elke keer een bepaald level niet uit kon spelen? Het is enorm frustrerend om elke keer weer opnieuw te moeten beginnen! Tot een vriend je een bepaalde trucje leert, waardoor je een oneindig aantal levens hebt. Zo, dat is makkelijk! Maar het rare is: de lol van het spel is er een beetje af... Hoe komt dat? Je hebt toch levens zat? Het houdt niet op.

Is dit het eeuwige leven waar de Bijbel over spreekt? Nee, gelukkig niet! De Bijbel spreekt op veel plekken over eeuwig leven. Ook in dit hogepriesterlijk gebed lezen we over eeuwig leven. Het is voor ons zo moeilijk om te begrijpen wat eeuwig is. Wij kunnen onszelf daar niets bij voorstellen. Eeuwig is zo'n moeilijk begrip.

Vraag

In welk vers lezen we over eeuwig leven?

Wat wordt er gezegd over dat eeuwige leven?

Als huiswerk moet je voor morgen een rij Duitse woordjes leren. Je probeert ze in je hoofd te stampen. Eindelijk is het gelukt en je haalt een goed cijfer voor je overhoring. Kun je nu net zo goed Duits spreken als een echte Duitser? Natuurlijk niet. Dat leer je pas als je een poosje in een Duits gastgezin woont en je elke dag Duits moet spreken.

Tussen Duits leren en Duits kunnen spreken is een groot verschil. In dit gedeelte gaat het over het kennen van de Heere. *'Dat zij U kennen'*. In het woordenboek staat bij kennen: 'Weten door ervaring'. Je hebt niet alleen gehoord van God, maar je leeft met Hem en daarom ken je Hem. Je hebt Zijn stem gehoord. Je hebt veel tijd in gebed met Hem doorgebracht en daarom mag je Hem kennen. Wat een spiegel wordt ons hier voorgehouden! Ken jij God al? Ken je Hem, omdat je door genade met Hem leeft? Weet je Wie Hij is, heel persoonlijk? Neem deze vraag eens mee.

Jezus spreekt hier over Zijn vader als *'de enige waarachtige God'*. Je mag hier ook lezen *'de enige ware God'*. Niet Baäl, niet Dagon, niet Boeddha, niet Rihanna, niet Ronaldo. Het eeuwige leven is het persoonlijk kennen van die enige ware God.

Vraag

Hoe kun je deze enige waarachtige God leren kennen?

Stelling
ALS JE NETJES LEEFT, KOM JE OOK IN DE HEEMEL.

Jezus spreekt hier over zichzelf als Jezus Christus. De naam Jezus betekent zaligmaker. Christus betekent gezalfde. Jezus is gezalfd. Hij heeft officieel een ambt, een taak gekregen.

Denk maar aan Saul: door zijn zalving was hij officieel koning. Jezus was door Zijn Vader aangesteld als zaligmaker. Hij is gezalfd met de Heilige Geest toen Hij gedoopt werd in de Jordaan. Johannes wilde Hem eerst niet dopen, maar Jezus zei dat niet moest protesteren. Dit was nodig! Toen Jezus na Zijn doop uit het water kwam, werd de hemel geopend. Er kwam er een duif uit de hemel op Hem. De Vader sprak: *'Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.'* Hier zie je de zalving van Jezus.

Misschien zeg je wel: Wat heb ik er aan dat Jezus gezalfd is? Voegt het iets toe? Ja, het is zeker belangrijk! Als je zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus leest, dan zie je daar dat Jezus gezalfd is tot profeet, priester en koning. Als je de Heere Jezus mag kennen als jouw Zaligmaker, mag je straks voor eeuwig Hem loven, prijzen en danken. Hij stierf aan het kruis om zondaren te verlossen van het verderf. Verlang je ernaar om nooit meer zonde te doen en eeuwig Hem te

danken? Er wordt wel eens gezegd: De eeuwigheid zal te kort zijn om de Heere te danken.

Hoe bijzonder is het dat God gekend wil worden door mensen! Kennen uit ervaring, zoals je ook je ouders kent. Verlang jij er ook zo naar om God te kennen? Om te weten Wie Jezus is, om met Hem te leven? Lees maar veel in de Bijbel. Dat advies geeft Jezus Zelf! Er staat in de Bijbel: *'Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.'* God wil ook tot jou spreken, door Zijn woord en Geest.

Vraag

Wat betekent de uitdrukking: 'De eeuwigheid zal te kort zijn om de Heere te danken'?

Opdracht

Geef in de onderstaande tabel de woorden uit de Catechismus in eigen woorden weer.

PROFEET (taak: leren)	PRIESTER (taak: offeren)	KONING (taak: regeren)
Heeft de verborgen wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard.	Heeft ons met de enige offerande van Zijn lichaam verlost en treedt met Zijn voorbeding steeds tussen bij de Vader.	Regeert ons met Zijn Woord en Geest en beschut en behoudt ons bij de verkregen verlossing.

BEWARING VAN DE BOZE



Ken je dat? Er staat een schaal met heerlijke chocolaatjes op tafel. Je neemt er eentje. En nog eentje en... Je kunt er niet vanaf blijven. Uiteindelijk vraag je je moeder of ze de schaal weg wil zetten. Dan kom je tenminste niet meer in verleiding om telkens weer een chocolaatje te nemen. Zo verslavend!

Wat is het verschrikkelijk moeilijk om er van af te blijven. Helpt het als je de schaal weg laat zetten? Ja, dat helpt alvast een beetje. Leer je om van de chocola af te blijven? Nee, dat leer je pas als je de schaal op tafel laat staan. En dan nog... In een onbewaakt ogenblik gaat je hand toch weer naar die schaal. Regelmatig heb je dan een opmerking van je vader of moeder nodig: 'Blijf er nou af!' Misschien wel een tik op je vingers. Zij willen je leren om er af te blijven.

Iets dergelijks vraagt Jezus ook aan Zijn Vader. Niet voor Zichzelf, maar voor Zijn kinderen. Lees maar eens mee wat er staat in vers 15: Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Jezus is bezorgd voor Zijn kinderen. In de voorgaande verzen vertelt Hij dat de wereld Hem gehaat heeft. Daarom zullen ze ook Zijn volgelingen haten. Vandaar dit gebed van Jezus. Bewaring van de boze. Dat is hard nodig!

Vraag

1. Wat is 'de boze' precies? Kijk ook eens bij de kanttekeningen, daar worden drie dingen genoemd.

2. Hebben Gods kinderen deze bescherming ook nodig?

Het is opvallend dat Jezus niet vraagt of Zijn kinderen weggenomen worden uit de verleiding. Hij vraagt om hun bewaring midden in de verleiding van satan, zonde en wereld. Hij kent Zijn kinderen. Hij weet wat ze nodig hebben. In psalm 103 zingen we: *'Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongsaf zijn geweest.'* Dat kan ons moed geven. We hoeven ons voor de Heere niet beter voor te doen dan we zijn. Je mag je zorgen, vragen, zonden en de verleidingen waar je tegen vecht bij Hem brengen. Doe dat maar veel!

Vraag

3. Wat kunnen we leren uit dit 15e vers?

4. Waarom past het voorbeeld van de chocola hier zo goed bij?

5. Merk je dat je deze bewaring nodig hebt? Waarin merk je dat vooral?

Het is zo bijzonder en ontroerend dat de Heere Jezus vlak voor Zijn lijden Zijn kinderen opdraagt aan Zijn Vader! Zijn eigen lijden en sterven is nu zó dichtbij gekomen. Hij wist wat Hem zou overkomen. Toch gaat hun lot Hem zo aan het hart. Wat zien we hierin de liefde van de Borg.

Vraag

6. Kun je nog meer momenten noemen waarin Jezus zijn zorg voor Zijn discipelen laat zien?

7. Wat betekent dit voor jou?

Jezus bidt voor Zijn kinderen, ook vandaag nog aan de rechterhand van Zijn Vader! Toch neemt dit niet weg dat dit ook in ons eigen gebed een plaats zou moeten krijgen. Niet voor niets staat in het Onze Vader ook de bede: En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heb jij dit gebed al met je hart leren bidden?

Kleding van de hogepriester

Toen God het priesterschap aanstelde gaf Hij specifieke aanwijzingen hoe de priesters zich moesten kleden. In Exodus 28 worden er vier verzen besteed aan de kleding van de priesters maar 39 verzen aan de kleding van de hogepriester. De kleding van de hogepriester bestond uit de volgende onderdelen.

HOED

De kleding van de hogepriester werd compleet gemaakt door een hoed (tulband) van fijn geweven linnen. Op de hoed stond op een gouden plaat gegraveerd: De heiligheid des Heeren.

SCHOUDESTENEN

Op de beide schouders droeg de hogepriester twee kostbare edelstenen van sardonix. Op elke steen waren zes namen geschreven, in totaal dus 12 namen, heenwijzend naar de twaalf stammen van Israël. De twee stenen waren in gouden kastjes omvat en met gouden ketentjes bevestigd.

BORSTSCILD

Het borstschild was een onderdeel van het hogepriesterlijk gewaad, de efod. Hij was ook van dezelfde stoffen gemaakt en vierkant van vorm en dubbelzijdig zodat het de vorm had van een zak of tas, waarin de Urim en de Thummim zich bevonden. Op de voorzijde van het borstschild waren 12 verschillende edelstenen van goud aangebracht. In de 12 stenen stonden de 12 namen van de zonen van Israël gegraveerd. Het geheel was met gouden ketentjes en ringen aan de efod verbonden. Er zat dus verschil tussen de stenen op de schouder van de hogepriester en de stenen op het borstschild. De hogepriester droeg het volk als geheel op de schouders en op de borstlap ieder afzonderlijk.

URIM EN TUMMIM

In het borstschild waren twee stenen verborgen: de Urim en de Tummim. De betekenis van de woorden Urim en Tummim komt eigenlijk neer op 'licht' en 'volmaaktheid'. De Israëliet die een belangrijke beslissing moest nemen, ging naar de hogepriester, die door het gebruik van de Urim en Tummim te weten kon komen wat Gods weg en wil was.

MANTEL

Over de efod heen droeg de hogepriester een mantel. De kleur daarvan was hemelsblauw purper. Onderaan de mantel hingen granaatappels. En tussen elke granaatappel hing een gouden belletje. Deze belletjes gaven geluid wanneer de hogepriester aan het werk was.

BOVENKLEED

Het bovenkleed van de hogepriester was de efod. Deze was geborduurd in vier kleuren: wit, hemelsblauw, purper en scharlakenrood met gouddraad erdoorheen verweven.

ONDERKLEED

Het onderkleed van de hogepriester was van fijn bewerkt linnen.

