



Trefffer

12-16

december 2014—nummer 6

Handleiding bij 'Ik geloof'

Aanwijzingen voor het gebruik

Deze Trefffer gaat over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In deze geloofsbelijdenis staat in een samenvatting beschreven wat het christelijke geloof inhoudt en wat wij dus geloven. Maar wat is eigenlijk een geloof. Daar wordt op ingegaan tijdens de Bijbelstudie n.a.v. Hebreëën 11. Het is een bekend hoofdstuk waar diverse gelovigen opgesomd worden uit het Oude Testament.

Verder wordt er meer informatie gegeven over het ontstaan van de NGB en de verdeling van de artikelen. Ook wordt één van de artikelen behandeld. Als het mogelijk is, zou het mooi zijn om ook andere artikelen te behandelen. Helaas is de ruimte in de Trefffer beperkt, zodat er een keuze gemaakt is voor artikel 13.

De NGB kan ver bij jongeren vandaan staan. Daarom is het goed om met hen na te denken over de waarde van de NGB voor vandaag.

Het doel van deze Trefffer is:

- Jongeren er over na te laten denken wat geloven betekent.
- De waarde van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor vandaag te belichten.
- Jongeren te leren hoe, door wie en in welke tijd de NGB is ontstaan.
- Jongeren te laten ervaren hoe de NGB spreekt over Gods leiding in je leven.

Programmasuggesties:

Lezen Hebreëën 11
Mattheüs 10: 16-33
1 Petrus 3: 13-22
Romeinen 10: 1-15
Deuteronomium 6

Zingen Psalm 2:7
Psalm 27:7
Psalm 37: 2
Psalm 104: 17
Psalm 125: 1

Idee voor +12:

- Vertel als inleiding een verhaal over het leven van Guido de Bres.
- Bespreek met elkaar waarom de NGB ook in deze tijd

nog waarde heeft (n.a.v. blz. 10-11-12)

- Ga in groepjes aan de slag met artikel 13.

Idee voor +14:

- Start met de Bijbelstudie over Hebreëën 11.
- Leg daarna tijdens een korte inleiding de link met de Nederlandse Geloofsbelijdenis en bespreek de waarde voor deze tijd.
- Laat elke jongere in maximaal 5 zinnen vertellen wat hij/zij gelooft.

Toelichting op de vragen en opdrachten

Blz. 3/4/5 - Bijbelstudie— Hebreëën 11

- **Stelling: Ik kan niet geloven in iets wat ik niet zie.**
Het is een stevige binnenkomer. Laat jongeren er op reageren en geef ruimte. Misschien komen er voor jou als leidinggevende wel wat schokkende uitspraken naar voren. Ga er niet direct op in, maar geef vooral ruimte. Luister en vraag door. Laat jongeren ook op elkaar reageren. Bij deze stelling kan je heel goed de geschiedenis van Thomas gebruiken. De Heere Jezus zegt immers: 'Zalig die niet gezien hebben en toch geloven.'
- **Vraag: Ken je nog meer geloofshelden uit het Oude Testament? Waar blijkt het geloof uit?**
Laat jongeren hierover zelf nadenken en in kleine groepjes uitwisselen welke geloofshelden ze nog meer kennen.
- **Opdracht**
Deze opdracht wordt in kleine groepjes gemaakt. Elk groepje bespreekt 1 (of meer) geloofshelden. Print van te voren voor elk groepje de Bijbeltekst(en) uit. De jongeren onderstrepen de woorden die te maken hebben met het geloof van de geloofsheld. Laat hen vooral lezen wat er in de Bijbel over deze persoon staat. Bespreek met elkaar daarna wat dit voor het persoonlijke, dagelijkse leven van de jongeren betekent. Laat jongeren hier zelf woorden aan geven. De laatste vraag gaat over het hele Bijbelgedeelte en is heel persoonlijk. Laat de jongeren de zin afmaken:
Ik zou graag willen lijken op, want ...
Per groep wordt uiteindelijk een poster gemaakt (bijv. op een flap-over vel) over (één van) de besproken perso(n)en. Laat ze op een creatieve manier hiermee aan de slag gaan. Dit kan in een kernachtige zin, een kernwoord (wat in een tekening uitgebeeld wordt), een gedicht o.i.d.
- **Vraag: Geef in je eigen woorden weer wat er bedoeld wordt met de tekst: Jezus, de Voleinder van het geloof.**
In eigen kracht zullen we nooit kunnen geloven. Paulus roept de Hebreëën op om de loopbaan van het geloof te lopen. Daarvoor moeten we alles afleggen, alle zonde en ongerechtigheden achter ons laten. Die houden ons alleen maar tegen. We moeten de loopbaan in volharding lopen met het oog op de prijs die aan het einde van de loopbaan is opgehangen. Alleen met het oog op de Heere Jezus kunnen we de loopbaan lopen. Hij heeft immers de zonde en de duivel overwonnen. Gods kinderen, door de Heilige Geest overtuigd van hun zonde en schuld, hebben de Heere Jezus nodig als Borg en Middelaar. Omdat Hij de schande van het kruis heeft gedragen, kan Hij de schuld van Zijn kinderen overnemen. Het Avondmaalsformulier zegt dat zo mooi: 'Ik... voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten serven.' Gods kinderen zullen nooit kunnen geloven zonder deze Jezus.

- **Wat zijn de belangrijkste woorden in het antwoord?**
 - weten/kennis
 - Vertrouwen
 - Om Christus wil

- **Hoe kun je weten dat wat God gezegd heeft echt waar is?**

Wij belijden dat de Bijbel Gods Woord is. In de Bijbel hebben we diverse voorbeelden dat God Zijn Woord altijd nakomt. In psalm 105 zingen we: *God zal Zijn waarheid nimmer krenken.*

In Johannes 17 zegt de Heere Jezus Zelf: *'Uw Woord is de waarheid.'*

In de boeken van de profeten vinden we telkens terug dat God trouw is aan Zijn Woord. Dat wat Hij belooft, doet Hij ook, zowel positief als negatief.

Ook in deze tijd spreekt de Heere nog tot mensen. Dat doet Hij vooral door Zijn Woord, de prediking, Bijbellezen. Als de Heere iets tegen ons zegt, zal Hij er ook altijd op terug komen.

- **Wat betekent dit ware geloof voor jou?**

Een hele persoonlijke vraag. Probeer hierbij ook telkens terug te komen op de woorden, die de Catechismus er aan geeft in vraag 21.

Blz. 6/7—Over de muur van het kasteel

- **Wat valt jou op in de bovenstaande teksten?**

De teksten die Guido de Bres in het voorwoord van de NGB schreef gaan allemaal over het belijden van het geloof. Hij heeft daarbij ook teksten gekozen om het geloof te belijden voor anderen. We moeten altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van het geloof wat we belijden. Geloven is geen zaak van het hart alleen, maar juist ook van de mond. De zaken die wij in ons hart mogen dragen, moeten we met onze mond doorgeven aan anderen. Dat is de opdracht die de Heere Zelf aan ons geeft.

Blz. 8-9—Gods leiding

- **Lees met elkaar de tekst van artikel 13.**

De tekst van artikel 13 is als bijlage toegevoegd aan deze handleiding. Het is aan te bevelen om deze te kopiëren voor alle jongeren.

- **Onderstreep de woorden die je niet begrijpt en probeer met elkaar de juiste betekenis te achterhalen.**

Laat het eerst individueel doen en daarna in groepjes de lastige woorden bespreken.

- **Geef het artikel nu in eigen woorden weer. Er is al een begin gemaakt.**

Op het kopieerblad is een begin gemaakt met het in eigen woorden weergeven van artikel 13.

Hieronder is een voorstel gemaakt voor het in eigen woorden weergeven van het artikel.

Wij geloven dat deze goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze volgens Zijn heilige wil zo leidt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder Zijn beschikking. Toch is God niet de bewerker van de zonde die gedaan wordt, en evenmin draagt Hij er de schuld van. Want Zijn macht en goedheid zijn zó groot en gaan ons begrip zo te boven, dat Hij Zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook al handelen de duivelen en goddelozen onrechtvaardig. En al wat in Zijn doen het menselijk verstand te boven gaat, willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip reikt. Maar in alle ootmoed en eerbied aanbidden wij de rechtvaardige beslissingen van God, die voor ons verborgen zijn. Wij stellen ons ermee tevreden, dat wij leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat Hij ons onderwijst door Zijn Woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, als wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan gebeuren, maar dat alles ons alleen overkomt door de beschikking van onze goeder-tieren hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl Hij zó over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd - want die zijn alle geteld - en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze Vader (Matt.10 : 29-30). Hierop stellen wij ons vertrouwen, omdat wij weten dat Hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt en zij ons zonder Zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Daarom verwerpen wij de verfoeilijke dwaling van de Epicureeërs, die zeggen, dat God Zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat.

- **Vraag: Er wordt gesproken over hetgeen de Heere doet boven het begrip van het menselijke verstand. Wat wordt hiermee bedoeld?**

Wij kunnen niet alles begrijpen van wat God doet. Hij handelt zo oneindig wijs. Zijn wijsheid gaat ons verstand te boven. Dat is moeilijk voor ons als mensen, want wij willen alles graag begrijpen. De bedoeling achter de weg van de Heere is voor ons echter soms verborgen. Daar kunnen en mogen we ook niet in wroeten. Zijn wijs beleid moeten we aanbidden in de wetenschap en de zekerheid dat Gods weg de beste weg is. Hij weet volmaakt wat goed voor ons is, al kunnen wij dat voor niet zien. Hierbij is het bekende voorbeeld van het borduurwerk van toepassing. De achterkant van het borduurwerk is een wirwar van draden. Maar de voorkant wordt een prachtige voorstelling. Zo is het ook met Gods weg. Wij kijken tegen de achterkant en zien alleen een wirwar, maar God overziet alles en volvoert Zijn heerlijke plan.

- **Vraag: Artikel 13 roept op om op Gods hulp en bijstand te vertrouwen. Is dat voor jou in het dagelijks leven makkelijk of ook wel eens moeilijk?**

Opnieuw een persoonlijk vraag. Laat jongeren er op reageren, maar wees er wel op alert dat deze vraag ook gevoelige snaren kan raken. Niet elke jongere heeft het makkelijk en leeft een vrolijk leven. Juist achter een vrolijke lach, kan veel pijn

verscholen gaan. Als je van zorgen of problemen weet, is het misschien goed om het gesprek hierover voor te bereiden. Het is ook mooi om een gemeentelid uit te nodigen, die ondanks grote zorgen, mag zeggen dat de Heere voor hem of haar zorgde.

- **Vraag: Op welke manier zou jij op haar vragen reageren?**

Ook hier zijn het persoonlijk antwoorden. Daag de jongeren uit om na te denken over de voorzienigheid van God en dat op een eenvoudige manier aan anderen of buitenkerkelijken uit te leggen.

Het is ook leuk om dit in een rollenspel vorm te geven. Een van de leidinggevendenden (of een andere jongere) speelt dan Jolien. Laat een groepje jongeren dan reageren op de opmerkingen die de leidinggevende (als Jolien) maakt.

- **Stelling: Ik leef gewoon raak, want God zorgt toch wel voor mij**

Een actuele vraag. Toch vraagt God ook van ons om te leven tot Zijn eer. Een leven waar je alles doet en raak leeft past niet bij een leven dicht bij de Heere. Gods zorg betreft in het bijzonder Zijn kinderen. Artikel 13 wordt uitgesproken door Guido de Bres vanuit het ware geloof. In Zijn algemene goedheid en genade zorgt Hij voor alle mensen, maar Zijn bijzondere zorg gaat uit naar Zijn kinderen.

Blz. 10/11—NGB vandaag

- **Stelling: Als ik me in moet spannen om te lezen, haak ik af.**

De tekst van de NGB is niet gemakkelijk om te lezen. Toch staan er prachtige dingen in die het bestuderen waard zijn. Let er op dat je niet in een discussie terecht komt of de tekst wel of niet herzien moet worden, maar leg vooral de nadruk op de waarde van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarbij kan je goed de 3 punten van blz. 11 bespreken.

- **Stelling: Ik weet wel wat ik geloof. Daar heb ik geen geloofsbelijdenis voor nodig.**

Belijden betekent hetzelfde zeggen. Dat betekent dat je met een geloofsbelijdenis hetzelfde zegt als de Bijbel, maar ook hetzelfde als de kerk van alle eeuwen. Als je niet regelmatig terug geworpen wordt op de tekst van de belijdenis kunnen er verkeerde beelden ontstaan. Natuurlijk, als God het zaligmakende geloof in het hart werkt, zal dat geloof leiden tot de eeuwige zaligheid, los van de belijdenis.

Toch is ook in de geschiedenis van de kerk te zien dat gelovigen over bepaalde zaken anders dachten en daarmee los van de Bijbel kwamen te staan. Kennis van de samenbindende belijdenis is daarom belangrijk om te bewaren voor dwalingen.

- **Stelling: Als je niet weet wat er in de geloofsbelijdenis staat, ga je dwalen.**

Zie ook het antwoord hierboven.

- **Stelling: De HC is het belangrijkste belijdenisgeschrift.**

De Heidelbergse Catechismus is het bekendste belijdenisgeschrift. Dit komt omdat er in het verleden besloten is om dit belijdenisgeschrift te behandelen in de zondagmiddagdienst en de vragen en antwoorden behandeld worden op veel scholen en catechisaties.

Als je beide formulieren naast elkaar legt, zie je, als het goed is de overeenkomsten. Hier en daar worden andere accenten gelegd, maar allemaal in lijn met de Bijbel.

Blz. 12—Geen museumstuk

De achterkant van de Treffer is dit keer een citaat uit de Daniël. Hierin wordt door ds. W. Harinck verwoord hoe belangrijk de NGB is voor vandaag. Daarom is het goed om dit citaat te bespreken bij blz. 10/11.

Werkvormen

Bijbelstudie

Bij de Bijbelstudie wordt een werkvorm aangereikt om met een groepje een poster te maken over een van de geloofshelden uit Hebréeën 11.

Zorg hierbij voor voldoende materialen, zoals flap-overvellen, stiften, scharen, tijdschriften, gekleurd papier, lijm etc.

Laat de jongeren op een creatieve manier deze opdracht verwerken.

Wat geloof jij?

Maak groepjes van ongeveer 5 jongeren. Geef elk groepje een stapel foto-kaarten (bijv. uit het spel 'Kaarten op tafel'). Vraag de jongeren wat het geloof voor hen betekent. Laat hen daarbij een foto-kaartje opzoeken. Vertel aan elkaar waarom je voor die foto gekozen hebt.

Verhaal

Vertel een verhaal over het leven van Guido de Bres. Ook op een +12/+14 vereniging vinden jongeren het geweldig om naar een spannend verhaal te luisteren.

Voorbeeldverhalen zijn te vinden in:

- De kerkgeschiedenis—*J. Vreugdenhil*
- De strijdende kerk—*A. de Rover*

Literatuursuggesties:

In de afgelopen tijd is er veel geschreven over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook op Digibron is veel over de NGB te vinden, zoals:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_van_eckeveld_onderstreept_waarde_nederlandse_geloofsbelijdenis_1_713211

De stichting 'Heruitgave werken Guido de Bres' heeft diverse boeken over de (schrijver van de) NGB uitgegeven:

- De Nederlandse geloofsbelijdenis, *samengesteld door A.A. Roukens*
- Gevangen om het Evangelie, *vertaling mevr. R. Pieterman*

Op 27 oktober 2011 is er een bijlage over de NGB verschenen bij de Saambinder:

- Nederlandse Geloofsbelijdenis 450 jaar als samenbinder

Andere boeken (vooral bedoeld als naslagwerk en voorbereiding):

- Geloven en verwachten, *ds. J.J. van Eckeveld*
- Geloven en belijden, *ds. W. Harinck* (dagboek)
- Zo ik niet had geloofd, *ds. D. Heemskerck*
- Sions roem en sterkte, *Arnoldus van Rotterdam*
- Wij belijden, *ds. H. Veldhuizen, drs. R.H. Kieskamp*
- Schuurpapier, *ds. B. van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden*

Bijlage bij Treffer 6 - Ik geloof

Tekst NGB - artikel 13:	Eigen woorden
<p>Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar Zijn heiligen wil also stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie; hoewel nochtans God noch auteur is, noch schuld heeft van de zonde die er geschiedt.</p> <p>Want Zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat Hij zeer wel en rechtvaardiglijk Zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen.</p> <p>En aangaande hetgeen Hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuselijk (betekent te nieuwsgierig) onderzoeken, meer dan ons begrip verdagen kan; maar dat wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden.</p> <p>Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onzen goedertieren hemelse Vader, Die voor ons waakt met een Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd (want die zijn alle geteld), ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder den wil onzes Vaders.</p> <p>Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in den toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder Zijn toelating en wil niet schaden kunnen.</p> <p>En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, dewelke zeggen dat Zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.</p>	<p>Wij geloven, dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, ze niet losgelaten heeft of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig Zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder Zijn beschikking.</p>