

TREFFER

Kerstprogramma

Handleiding bij: Kerstprogramma: Licht

Aanwijzingen voor het gebruik

Voor veel mensen in deze wereld is Kerst het feest van licht. Maar het echte Licht is van God afkomstig. Niet alleen het licht van Zijn schepping. Maar ook Hét Licht: Zijn Zoon Jezus, waardoor herschepping van mensen mogelijk is geworden. Ja, in Zijn licht zien wij het licht (Psalm 36:10). Daar staan we in dit kerstprogramma van Treffer bij stil.

Het kerstprogramma is opgebouwd uit de traditionele elementen van zingen, Bijbellezen, gebed, Bijbelvertelling, declamaties en muzikale bijdrages. Het biedt de ruimte om met de verschillende onderdelen te schuiven naar gelang dat passend is bij je programma.

De vertelling naar aanleiding van de vraag van Nicodémus over de wonderlijke betekenis van wedergeboorte vraagt om een gedegen voorbereiding. Het is een vertelling die gemakkelijk kan vervallen in een accent op het eerste gedeelte (de oproep tot wedergeboorte). Terwijl in het kader van dit kerstprogramma de aandacht gevestigd is op Jezus' verdere uitleg over het Licht en de duisternis.

Wat betreft de declamaties is het verstandig rekening te houden met de moeilijkheidsgraad van de teksten. Daarnaast is het van harte aanbevolen om de teksten tijdens clubavonden etc. te oefenen. Dit kan soms ongemakkelijke situaties voorkomen.

Wanneer je naast dit programma nog op zoek bent naar een vrij verhaal voor de kerstviering van de club of vereniging verwijzen we je naar de website van de JBG. Hier zijn verhalen te downloaden voor kinder- en tienerclubs en +16 jeugdverenigingen. Zie: <https://www.jbg.nl/leiding/kerst> Als het geen eigen uitgaven van de Jeugdbond betreft, heeft de Jeugdbond van de uitgever of de auteur toestemming gekregen het verhaal op deze website te publiceren. De verhalen mogen worden gedownload voor eigen gebruik.

We wensen jou als leidinggevende wijsheid in de voorbereiding van dit kerstprogramma. Laten we bidden om de komst van het Licht in de duisternis waarin wij en de jongeren ons bevinden. Ja, wat zou het een wonder zijn als we samen in Zijn Licht leren wandelen!

Het Treffer Kerstprogramma is vrij te downloaden en uit te printen.

Het doel van dit Treffer kerstprogramma is:

- Jongeren laten zien dat de komst van Jezus op aarde noodzakelijk was om wedergeboren te kunnen worden;

verbindt jongeren



- Jongeren laten zien dat zoals licht scheiding maakt met duisternis, Jezus als het Licht scheiding maakt met de duisternis van de zonde;
- Jongeren laten voelen dat leven uit het Licht Jezus niet kan samengaan met een zondig leven (duisternis).

Bijbelvertelling

Vertelschets

De onderstaande schets is een indicatie voor de opbouw van het verhaal. Zorg er voor dat je er zelf een goed verhaal

1. Nicodémus, een Farizeër, komt in de het donker naar de Heere Jezus.
2. Hij is diep onder de indruk van de wonderen die Jezus doet, en zegt dat hij gelooft dat Jezus door God gezonden is.
3. De Heere Jezus wijst Nicodémus erop dat niemand zonder wedergeboorte het Koninkrijk van God kan binnengaan.
4. Nicodémus vat het verkeerd op als nog een keer geboren worden.
5. Jezus legt uit dat wedergeboorte 'uit God geboren worden' is. Door het geloof in de Zoon van God kan Nicodémus eeuwig leven krijgen.
6. Jezus legt verder uit Wie deze Zoon van God is met het beeld van het Licht. Hij is het Licht der wereld (vers 19).
7. Licht maakt scheiding met duisternis. Als je niet in de Heere Jezus, het Licht, bent, ben je in duisternis.
8. Liefhebben van de duisternis is het doen van boze werken: je leeft zondig.
9. Als je tot het Licht komt en Jezus liefhebt, wordt je oprecht. Je doet de waarheid.
10. Waarom is het kerst geworden en heeft God Zijn Zoon Jezus gezonden? Tot behoud van zondaren (vers 17). Ben jij wedergeboren en wandel je in het Licht van deze Jezus? Of wandel je in de duisternis? Bidt dan of deze Jezus het Licht maakt in jouw duistere hart.

Achtergrondinformatie

Nicodémus was lid van het Sanhedrin. Het Sanhedrin of de Hoge Raad was het hoogste bestuurscollege in Israël. Het bestuurde het volk, beheerde de financiën en deed de hoogste rechtspraak. Maar het stond onder toezicht van de Romeinen.

In de Bijbel zijn 3 aspecten van het licht te zien:

1. God heeft het licht gemaakt: in de schepping (Genesis 1:3-5); de vuurkolom tijdens de woestijnreis (Exodus 13:21); het altijd brandende licht in de tabernakel en tempel als teken van Zijn aanwezigheid en macht over de duisternis (2 Kronieken 13:11).
2. God geeft licht: door het Woord openbaart God Zijn licht (Psalm 119:105); we zien door Hem het licht (Psalm 36:10).

- God is Licht: wie God liefheeft leeft in het Licht (1 Johannes 1:6); Jezus verlicht ieder mens (Johannes 1:8); God laat in gelovigen Zijn Licht schijnen in de wereld (Mattheüs 5:14, Efeze 5:8).

De Bijbel spreekt vaak in tegenstellingen om duidelijk te maken waaruit iemand leeft. Een van deze tegenstellingen is Licht en duisternis:

God	Duivel	Johannes 8:47 e.v.
Waarheid	Leugen	1 Johannes 2
Licht	Duisternis	1 Johannes 2
Geest	Vlees	Romeinen 7:14-26
Leven	Dood	
Christus	Antichrist	
Hemel	Aarde	
Zoon	Dienstknecht	Galaten 4:1-7

Declamaties

Na het zingen van psalm 98:2

Tekst voor leidinggevende:

Wat betekent Evangelie? Goede boodschap. Het gaat vandaag over het kerstevangelie. Jaren geleden werd de Heere Jezus geboren. Voor wie was dat een goede boodschap? Voor hen die uitzagen naar Jezus' komst. De Joden waren verstrooid over de volken sinds de wegvoeringen. Niet iedereen kon meer naar de tempel gaan om God te dienen. Er was al meer dan 400 jaar geen profeet meer in Israël geweest. Zou de Heere het volk Israël vergeten zijn?

[DECLAMATIE] Psalm 4:7

7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.

Tekst voor leidinggevende:

Veel Israëlieten verwachtten alles van hun godsdienstige leven. Er waren allerlei groepen ontstaan. De Farizeeën bijvoorbeeld hielden de wet heel precies. Ondertussen waren de Romeinen aan de macht in Israël. Veel priesters hoorden bij de Saduceeën en wilden graag met hen samenwerken. Weer andere Israëlieten, de Essenen, zochten elkaar op en probeerden barmhartig voor elkaar te zijn. Zo had iedere groep mensen iets waar zij het van verwachtten. De Farizeeën van het houden van de wet. De Saduceeën van de samenwerking met de Romeinen en de Essenen van de barmhartigheid voor elkaar. Wat een donkere tijd! Het leek wel of niemand meer naar God Zelf vroeg.

[DECLAMATIE] Jesaja 9:1

1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Tekst voor leidinggevende:

Maar God Zelf ging deze donkere tijd wegnemen. Met de geboorte van de Heere Jezus ging deze profetie van Jesaja in vervulling. Het volk dat in duisternis wandelde ging een groot licht zien. Daar gaat het om in deze kerstbijeenkomst. Licht in de duisternis!

Na het lied: Daar is uit 's werelds duist're wolken

Deze teksten kunnen afzonderlijk, na elkaar en zonder verdere toelichting worden gedeclameerd:

2 Samuël 23:4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat; des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.

Johannes 1:9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Psalm 36:10 Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Efeze 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

Artikel: Kerst getuigt van Licht en duisternis

"De Heere is de God van het zaad tot in het late nageslacht"

"Calvijn was geen voorstander van preken volgens het kerkelijk jaar. De uitleg van de hele Schrift stond bij hem voorop en hij preekte dus op 25 december niet over de Kerststof. Natuurlijk is het wel goed om op vaste tijden de heilsfeiten te herdenken. Als we maar voor ogen houden, dat het er voor elk van ons op aankomst dat het kerstgebeuren een keer waar wordt in ons leven. Dat kan ook in maart of midden in de zomer. Dan wordt de Heere je alles waard!" Dominee J. Baaijens voert het woord en terwijl hij in gesprek is over de betekenis van Kerst, luistert mevrouw Baaijens mee. Af en toe vult ze haar man aan als hij uit zijn leven iets vertelt over de leiding die de Heere met hen hield. Samen benadrukken ze het tijdens het gesprek: "Het is een liefdedienst hoor!" "De Heere is de God van het zaad tot in het late nageslacht".

Wat is de betekenis van het Kerstfeest?

"Kerst wijst ons op de diepte van het Goddelijke geven. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Paulus schrijft in Efeze 2:4 dat God, Die rijk is in barmhartigheid Zijn grote liefde openbaart in het geven van Zijn Zoon aan een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. En Christus Zelf zegt: ijn Vader geeft u dat ware Brood uit de hemel. Christus is van de Vader geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, en volkomen verlossing. Dat ziet op de drie ambten van Christus. Als Profeet onderwijst Hij, als Priester heeft Hij Zich geofferd en aan de rechtvaardigheid van God voldaan. Als Koning regeert Christus Zijn Kerk in het leven der heiligmaking. En zo is Hij de Kerk geworden tot een volkomen verlossing.

Maar Kerst spreekt ook van het geven van de Vader aan Zijn Zoon. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen. De Vader geeft de Zijnen aan Zijn Zoon.

Het was geestelijk bijzonder donker en uitzichtloos toen God Zijn Zoon naar de aarde zond. Kerst getuigt van nacht en duisternis. Christus kwam in een beeststal. Hij heeft Zichzelf vernietigd, er was geen gedaante noch heerlijkheid aan Hem. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Zijn komst in de wereld was onder de verberging van Gods aangezicht. Christus komt waar de kerk zichzelf gebracht heeft. Namelijk in de diepe ontluistering van zonde en schuld. De bekendmaking van het heilsfeit geschiedt daarentegen in het licht. Dat zie je bij de herders in Efrata's velden. Dat u heden geboren is de Zaligmaker! En tegelijk verschijnt daar het hemelse heirleger, prijzende God. Dat is ook de inhoud van het Woord dat verkondigd moet worden. Christus daalt af in de diepte van ons bestaan. Hij is Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de

zonde. Maar een mens wil niet zijn wat hij is, hoogmoedig is ons bestaan. We zijn het oordeel onderworpen, maar weigeren dat te aanvaarden.

Het is zo nodig dat de Heere ons vernedert, we staan zo hoog met onszelf. Gods Geest en Gods Woord moet ons daaraan ontdekken. Opdat er plaats komt voor Christus en hij in ons hart wordt geboren."

Hoe wordt Christus in het hart geboren?

"Christus is verborgen voor de natuurlijke mens en moet geopenbaard worden. De Heilige Geest openbaart Christus door de prediking van het Wóórd. Dat is het enige richtsnoer. Met Kerst mag gewezen worden naar het Woord. De herders zeggen het ook zelf: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het moord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. De herders waren werkzaam met het Woord! Ook Jozef moest onderwezen worden uit het Woord van de komst van Christus in de wereld naar de belofte. Al de beloften uit de profeten en de Psalmen vloeien voort uit de moederbelofte van het Vrouwenzaad uit het Paradijs. Want al die beloften zijn "ja en amen" in Christus! De kerk raakt werkzaam met de belofte. Ze worden hongerig en dorstig gemaakt. Voortdurend moet de Heere vanuit het Woord onderwijs geven en nadere openbaringen van Christus schenken. Opdat de Kerk steeds meer begeerlijkheid in Hem zal zien. Dan drukt de Heere met kracht en overreding vanuit het Woord in het hart af Wie Hij is en waartoe Hij gekomen is, opdat zondaren het leven zouden hebben in Hem."

Hoe komt het dat Kerst mensen zo aanspreekt?

"Bij Kerst speelt veel romantiek mee. Mensen vinden het een mooi verhaal dat er een kindje is geboren. Als je die romantiek weg zou laten, spreekt het veel mensen niet meer aan. Het trekt mensen niet dat de Heere Jezus op zo'n nederige manier op de aarde is gekomen. Niemand wil van nature weten dat de Heere kwam om zondaren uit hun verloren staat te verlossen door Zich op zo'n wijze te vernederen. Velen is dat een ergernis of dwaasheid, het roept afkeer op. Maar als Gods Woord gaat lichten, wordt de werkelijkheid van Kerst gezien en beleefd."

Wat is de plaats van Kerst ten opzichte van de andere heilsfeiten, zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?

"In de heilsfeiten is er sprake van een heilige orde. Zo gaat de geboorte van Christus vooraf aan Zijn lijden en sterven. Ook bij het onderwijs in de heilsfeiten in het leven van Gods Kerk is er een orde. Want ik kan weten dat Christus in de wereld gekomen is, maar dan loop ik nog steeds met het pak van mijn zonden en schuld op mijn rug.

Het lijden en sterven van de Heere Jezus moet ons noodzakelijk en dierbaar gemaakt worden door de Heere. In die weg is Hij in een tijd van ziek-zijn mij met het Woord uit Jesaja 54:9b lieflijk voorgekomen: Izo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. En mocht ik vrede met God ervaren. Op grond van gerechtigheid, zoals de Heere toonde uit het Hogepriesterlijk gebed: echtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hen Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. Als alles dan vlak ligt tussen de Heere en je ziel blijft er alleen verwondering over. Dan is het vol. In de levende hoop op de Heere is er ruimte om te leven en te sterven. Alleen omdat God Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, kunnen zondaren nog zalig worden."

We leven nu in de Adventstijd. Advent betekent verwachting. Heeft u verwachting voor de jongeren van onze gemeenten?

"De prediking van het Woord van God gaat door. De Heere is de God van het zaad tot in het late nageslacht. Hij blijft Zijn kinderen toebrengen. Ik heb mogen zien dat de Heere onder jongeren werkt, waardoor er meer aandacht is voor de dingen die de Heere en Zijn dienst aangaan. Er is een

verbindt jongeren



uitdrukking: hoe ouder, hoe kouder. Daarom moeten we werk van de kinderen maken voor hun vijfde jaar, dan zijn ze het meest vatbaar voor de Bijbelse waarheid. Alles ligt op die leeftijd zeker en kinderen hebben dan vaak diepe indrukken van de waarheid van het Woord. Gewetensvorming naar Gods Woord is op jonge leeftijd erg belangrijk. Na het twaalfde jaar komt er veel op jongeren af en leiden de invloeden van de wereld de gedachten van de belangrijkste dingen af. Dat wordt in deze tijd alleen maar erger. Het Woord heeft altijd tweeërlei uitwerking. Het is tot veroordeling of tot behoudenis. Daarom is het onmisbaar dat al ons bezig zijn met het Woord, en verkeren onder het Woord biddend gebeurt: Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt. Dan is het Kerst! Er zijn dikwijls veel twijfels bij Gods kinderen, of hun werk wel waarheid is. Maar aan de waarachtigheid van het Woord is géén twijfel. En daarom mag ik zeggen dat er voor de jongeren zeker verwachting is!"

Bron: Daniël 13 december 2006, zie: www.digibron.nl

verbindt jongeren

